



de Westereender

13 Precies 40 jaar geleden fietsten Westereenders naar Parijs

19 Nieuwe behandeling Long-Covid geeft Nanda weer hoop

35-39 De paardendagen en Admirali-teitsdagen komen er weer aan

47 Gebroeders Tadema zeilen al jaren mee in de top van de IFKS

De jeugd heeft samen met zanger Gaatze Bosma 'de hannen omheech foar VVZ'. Foto: Marcel van Kammen



Gaatze Bosma: 'De hannen omheech foar VVZ'

DE WESTEREEN - Voetbalvereniging Zwaagwesteinde (VVZ) heeft eindelijk een eigen clublied. Het lied wordt gezongen door niemand minder dan feestzanger Gaatze Bosma. Het nummer is vanaf vandaag te beluisteren op Spotify en zal binnenkort ongetwijfeld voor, tijdens of na de wedstrijden over de voetbalvelden van VVZ galmen.

„Dit ferske moat it klubgefoel oanwakkerje, it is in leuke, werkenbare melody en moaie tekst”, zegt Gaatze Bosma die voor het schrijven en componeren van zijn nummers tegenwoordig samenwerkt met Sipke Jelle de Boer, onder andere bekend van de Suskes. Bijzonder aan de tekst voor het clublied van VVZ is dat gebruik gemaakt is van een oud lied uit 1962

dat ooit in het clubblad van de Westereender voetbalvereniging heeft gestaan. Voor de rest is het lied helemaal in een nieuw jasje gestoken met een aanstekelijk deuntje erbij. Gaatze vond het mooi om aan dit clublied te werken. „Ik kom faak by de fuotbal-klup te sjongen en ik bin in Westereender, dus ik hoegde der net lang oer nei te tinken.”

Opname clip

Het is de bedoeling om na de zomer de clip op te nemen op de velden en in de kantine van de VVZ. Misschien wordt dit nog gecombineerd met het maken van een ander nummer dat Gaatze heeft gemaakt 'Het is altijd weer een feest in de voetbalkantine'. Uiteraard wordt er in het clublied van de VVZ in het Westereenders gezongen. Gaatze: „Dus it giet oer de Wâld'n, treë punten en de tsjinstanners wurde hjir net ferslein, mar fersleen.” Vlak voor het uitbrengen van dit nummer heeft Gaatze ook het nieuwe feestnummer 'Wat heb ik

fout gedaan' uitgebracht. Dit nummer is eveneens geschreven door Sipke Jelle de Boer en geproduceerd door de Doelleazen. „It wurdt al goed oppakt en neffens it publyk is it foar in soad minsken foaral tige werkenber.”

De komende zomer zal Gaatze Bosma ook weer vele optredens verzorgen, onder andere in feesttenten in deze regio en ver daarbuiten. Het echte clublied van de VVZ van Gaatze Bosma is vanaf vandaag te beluisteren op Spotify. Voor wie het refrein van het aanstekelijke nummer wil meezingen:

*Wy bin de VVZ
Wy komme út De Westereen
Wy bin de VVZ,
Nee, wy wurde net fersleen.
Iederien mei een read grien bert,
de hannen omheech foar VVZ*

*Dêr yn 'e Wâlden, krij ik altyd in
goed sin
Dêr yn 'e Wâlden, dêr is de klup
dêr't ik foar bin
Dêr yn 'e Wâlden, fiel ik my thús,
eltse wike trije punten mei nei bús*

**Opruiming Eettafels
TOT 80%
KORTING!!!**

Woonland

Bjirkewei 9 Twijzelerheide - www.woonland.eu

**EERLIJKE EN
PROFESSIONELE
OOGZORG**

DIJK OPTIEK
OOGMODE & OOGZORG

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen • 0511-441705 • www.dijkoptiek.nl

Grootste relaxfauteuil showroom van Friesland



Relaxfauteuil Ranio
v.a. € 1.799,-



Relaxfauteuil Rizano
v.a. € 2.179,-



Relaxfauteuil Benoni
v.a. € 829,-

Relaxfauteuil Mayfair
v.a. € 2.299,-



Zeer grote collectie voor ieder budget en postuur!



Relaxfauteuil Gearda
v.a. € 1.299,-



Relaxfauteuil Tokyo
v.a. € 2.399,-



Relaxfauteuil Pomonti
v.a. € 1.299,-



Relaxfauteuil Beltra
v.a. € 1.249,-

Relaxfauteuil Minerva
€ 3.699,-



Relaxfauteuil Tokyo
v.a. € 949,-



Relaxfauteuil Athene
v.a. € 3.874,-



Relaxfauteuil Sinta
v.a. € 1.329

kapenga wonen

www.kapenga.nl

Duurzaam
pand



BUITENPOST:
Voorstraat 6,
(0511) 54 44 44

LEEUWARDEN:
Balthasar Bekkerwei 1,
(058) 20 450 00

Persoonlijk
advies



Alles op het gebied
van interieur



Wat dogge jo no?

In deze nieuwe rubriek 'Wat dogge jo no?' staat elke maand een persoon centraal met een bijzonder beroep of aparte hobby. Deze keer is dat Henk van der Meer. Hij is rattenjager. Ben of ken jij iemand met een bijzonder beroep of een aparte hobby? Laat het ons weten via redactie@westereender.nl



Henk van der Meer: de rattenvanger van de Wâlden

KOLLUMERSWEACH – De 46-jarige Henk van der Meer is opgegroeid in De Westereen en woont sinds twaalf jaar in Kollumersweach. Hij heeft een zoon Hidde van acht jaar (volgende week wordt hij negen) en een vriendin Radhika. Sinds maart vorig jaar is hij onder de naam Wâldrôt actief als rattenjager.

Tekst: Klasina van der Werf

Omschrijving beroep, oftewel: wat dogge jo no?

„Naast mijn werk als sprinklermonteur ben ik in de avonden actief als rattenjager bij boeren, bedrijven, overheidsinstanties en particulieren. Ik bestrijd ratten op de meest humane en effectieve manier die er is, volledig zonder gif en met respect voor milieu en natuur. De privacy van mijn klanten staat daarbij voorop. Aanleiding om dit bedrijf te beginnen is dat sinds 1 juli geen gif meer mag worden verkocht om ratten te bestrijden. „Ik tocht, dit is myn kâns.”

Wat voor opleiding heb je gedaan?

„Ik heb de cursus 'Schietvaardigheid voor rattenjagers' volbracht. Daarnaast heb ik een ontheffing van de provincie om dit werk te kunnen doen en draagverlof voor het persdrukgeweer. Ik heb altijd al een fascinatie voor wapens gehad en zat ook bij een schietvereniging, maar alleen schieten op een kaartje vond ik maar niks. Een kameraad van mij had een heleboel bruine ratten op zijn boerderij die schade veroorzaakten. Ik heb toen een rattenjager voor hem geregeld en vond zijn werk zo interessant dat ik mij er verder in ben gaan verdiepen. 'Fan it ien kaam it oar'.

Wat is er zo mooi/bijzonder aan je werk?

„Het mooie van dit werk vind ik dat ik mensen er mee kan helpen. Sommigen zitten met de handen in het haar, juist ook omdat ratten zich zo snel vermenigvuldigen. Een vrouwtjesrat kan het hele jaar door iedere 4 tot 6

weken tussen de 6 tot 12 jongen werpen. Na 9 weken kunnen deze jongen ook weer jongen krijgen. Reken maar uit: op deze manier zit je snel tussen de 1200 en 2000 ratten per jaar. Dat levert de nodige overlast op.”

Voor- en nadelen aan dit beroep:

„Het voordeel is dat het werk rustgevend is. Ik kom in de avonden langs,

als de koeien 'it lêste fretten krije'. Zo onopvallend mogelijk probeer ik te werk te gaan, zodat niemand last van mij heeft. Ik maak gebruik van een nachtzichtkijker en een warmtekijker om de ratten op te sporen en ik schiet met een geluidsdemper zodat ik niet veel lawaai maak. Het nadeel van mijn werk is dat ik er soms zo in op ga dat ik de tijd vergeet. 'Dan is it samar let'.”

Hoe zie je de toekomst?

„Nu het gebruik van gif voor de consument verboden is en de regels voor gecertificeerde bedrijven zijn aangescherpt hoop ik mensen in de Wâlden van dienst te kunnen zijn. Heb je last

Henk van der Meer probeert zo onopvallend mogelijk de ratten te schieten. „Ik sykje de dikste derút, want dat is faak de lieder. Asto dy te pakken hast, rinne de oare rotten earder yn de fal en wurde se sneller pakt troch harren natuerlike fijannen.” Foto: Alisha Veenstra



Das ist mir egal

'Das ist mir egal.' Ik zie ons nog zitten aan de keukentafel. Heit, mem, broer, zus en ik. En onze Duitse gast, die voor een uitwisselingsproject van de middelbare school een week bij ons bleef logeren. In ons beste 'bargedúts' probeerden we een gesprek met haar te voeren. Maar bij alles wat we brabbelden, haalde ze óf haar schouders niet-begrijpend op óf we kregen dat ene zinnetje als antwoord. 'Das ist mir egal.' Met andere woorden: maakt mij niets uit.

De herinneringen aan die week in 2001 kwamen gelijk bovendien toen ik aan de keukentafel zat bij Franziska Brouwer om haar bijzondere verhaal op te tekenen. Ook Franziska kwam via een uitwisselingsprogramma vanuit Duitsland in Friesland terecht. Ze bleef geen week, maar een jaar. En toen nog een jaar. En inmiddels al weer 19 jaar. Niet omdat het haar wel 'egal' was, maar omdat Franziska zich hier gelijk thuis voelde.

Hoe anders was dat met mijn Duitse gast. Die zat als verstaand aan onze keu-

kentafel. Af en toe sloot ze haar ogen om de kakelende familie Van der Zee eventjes buiten te sluiten. Mijn 'uitwisselingsmeisje' was introvert, verlegen en rustig. Heel rustig. Kortom: in alles het tegenovergestelde van wat ik ben.

Die mix tussen ying en yang zou uitstekend kunnen werken, maar dat deed het helaas niet. Wat ik ook voorstelde, mijn Duitse gast bleef zwijgend aan tafel zitten. Paardrijden? Ist mir egal. Mee naar de korfbaltraining? Mir egal. Zwemmen? Egal. De antwoorden werden alsmaar korter. Net als mijn lontje.

Na deze dramatische stilteweek vertrok ze godzijdank weer naar Duitsland. Maar het ergste stond me nog te wachten. Ik moest immers nog een week bij háár logeren in Duitsland. Zo werkt dat met uitwisselen. Al weken van tevoren bereidde ik me voor op die horrorweek die me te wachten stond in Duitsland. Ontbijten in stilte. Naar school in stilte. En 's avonds tv kijken. In stilte.

Toen het mond-en-klauwzeer-virus in de zomer van 2001 rap tempo om zich heen greep in heel Europa, had ik nog even de hoop dat ik thuis mocht blijven. Wij hadden thuis immers ook vee. Twee konijnen, drie pony's en een geit, maar hé, vee is vee. Helaas. Mijn leraar Duits was rücksichtslos. Ik moest mee. En zo vertrok ik met lood in de schoenen voor een week naar Duitsland.

Mijn voorspellende gave bleek groot te zijn. Het werd inderdaad een Duitse stilteweek. Mijn enige redding was het kleine zusje van 4 jaar dat me de oren van de kop kletste en me al haar verstoptekjes in huis liet zien. Ook nam ze me mee naar de grote stal achter de woning. 'Guck mal! Hier slacht pappa de konijnen', riep ze opgetogen wijzend naar een bijl in een hakblok. Gezellig.

Toen de laatste dag van onze uitwisselingsweek aanbak, kon ik niet wachten om de bus naar Friesland weer in te stappen. 'Hé, wêr wiesto juster jong?!' riepen klasgenootjes toen ik opgelucht neerplofte achter de chauffeur. Bleek dat er die voorgaande avond een groot afscheidsfeest was georganiseerd. Daar

had mijn Duitse kluzenaar me uiteraard niets over verteld. Die gaf de voorkeur aan een avond in stilte.

Ik vond het allemaal prima. Ik was al lang blij dat we weer naar huis mochten. Toen de Duitse klassenmentor naar me toe kwam om z'n verontschuldigen aan te bieden over het gemiste feest, haalde ik nonchalant mijn schouders op en sprak de wijze woorden: 'Ach, das ist mir egal'.

Nynke van der Zee



Tijdverspilling

Inmiddels zit onze vakantie er weer op. Ik heb het er ook dit jaar maar weer op gewaagd. De meest zinloze passie die er maar bestaat, daar kon ik mij weer in uitleven. Ik ga, doelloos met mijn ogen dicht, op het strand liggen zonnen, nadat ik mij over en langs allemaal halfnakke lichamen heb gewurmd en een halve meter vrij strand en zand heb gevonden, waarop mijn badlaken past, tot mijn gebied heb verklaard. Ik doe niets, maar het is wel vermoeiend. De focus ligt op het bruin worden. Dus net als in een grill, moet ik regelmatig draaien. Ik gebruik hiervoor een keukenklokje. Lekker ouderwets, maar het heeft wel zijn charme. 's Avonds, na de douche even tv kijken. Ik volg dan alle boeiende, actualiteitenprogramma's. Ik doe dit een week lang, ja voor de beeldvorming. Dat beeld is mij echter snel duidelijk en het werd mij binnen twee dagen duidelijk, dat de verhalen van de mensen waarover ik een verhaal in De Westereender lees, mij veel meer zeggen, dan heel veel mensen in de zogenaamde talkshow. Ik verwonder mij, misschien is het nog veel meer; ik erger mij. Al die zogenaamde politiek onafhankelijke programmamakers, doen in mijn visie, waar wij als maatschappij van graven. In de politiek een zwaar misdrijf: vriendjespolitiek. Als een kind van een Bekende Nederlander een boek schrijft, ook zanger of zangeres wordt, sportjournalist wordt, ambities heeft als fotograaf, openen zich plotseling deuren, naar de publiciteit. Naar gratis reclame. Ik zag het, ik hoorde het en ik vond het vreselijk. Ik oordeel niet op de kwaliteit, maar constateer ook nu weer, dat we vaak vinden dat Nederland een klein landje is. Het is echter in bepaalde kringen nog kleiner dan we wellicht beseffen. Ik denk, dit talent zit toch niet alleen in Holland, maar toch ook wel in de rest van Nederland? Dat blijkt dus inderdaad zo te zijn, maar ja, zij reiken zonder suikerompje, maar wel op eigen kracht, alleen maar tot kranten als De Westereender, in Hollandse kringen 'het lokale surferdje', waar zij de neus voor ophalen.

Jefanka

de Westereender

37 JAARGANG NR. 07,
12 JULI 2023
Oplage: 38.600 ex.

Uitgever:

Heidstra Media i.s.m.
"Stichting de Westereender"
www.heidstramedia.nl

Redactie:

Klasina van der Werf | T. 06-12780239
Nynke van der Zee, Johannes van Kammen,
Bonne Stienstra, Johanna Kommerie,
Tine van Knijff, Rynk Bosma en Jelle Teitsma
redactie@westereender.nl

Foto's: Jaap de Boer, Marcel van Kammen, Robin van der Land, Marit Anker

Informatie advertenties:

HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
j.heidstra@heidstramedia.nl
T. 06-11434272 | 06-51301059

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, vervolgshaft of schade van welke aard ook, ontstaan uit, of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op alle in de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gebode of gedetelike overname op wat voor manier dan ook, zonder toestemming van producenten is niet toegestaan.

**KOPIJ VOOR DE UITGAVE
VAN 20 SEPTEMBER INLEVEREN
VOOR 13 SEPTEMBER VIA
REDACTIE@WESTEREENDER.NL**

De Westereender verschijnt in:

Aldtsjerk, Broeksterwâld, Buitenpost, Burdaard, Burum, Danwâld, De Falom, De Westereen, Dokkum, Driezum, Ie, Ingwierrum, Feanwâlden, Ferwert, Gysjerk, Holwert, Hurdegaryp, Jistrum, Kollum, Kollumerpomp, Kollumersweach, Kootsterille, Mitselwier, Mûnein, Munnekezijl, Noardburgum, Oentsjerk, Aldwâld, Readsjerk, Rinsumageast, Rypstjerk, Sibrandahûs, Swagerbosk, Ternaard, De Trieme, Twijzel, Twijzelerheide, Feankleaster, Wâlterswâld, Warfstermolen en Westergeast.

Druk: Mediahuis Noord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

HoutbouwdeBruin

De specialist in geïmpregneerde houtbouwproducten

houtbouwdebruin.nl | 06-22510084 | 0511-705250

HOUTHANDEL
Verkoop, laden & lossen

Hellingstrjitte 2
9269 PV
Feanwâlden

HOUTBOUW
Showterrein & kantoor

De Swette 1c
9269 RC
Feanwâlden

AL UW BOUWGEMAK ONDER ÉÉN DAK! - HOUTBOUW | HOUTHANDEL | DOUGLAS TUINHUIZEN | BLOKHUTTEN



Douglas Kapschuur
MET RUIME BERGING EN SFEEVOLLE OVERKAPPING



Model Lessenaar dak
BERGING LESSENAAR MET OVERKAPPING



Douglas Zadeldak
MET FUNCTIONELE OPSLAGBERGING



Model Lessenaar dak
BERGING LESSENAAR MET OVERKAPPING



Maatwerk Model
BERGING LESSENAAR MET LUIFEL



Model Zadeldak
BERGING ZADELDAK MET OVERKAPPING



Functionele Berging
BERGING LESSENAAR OP DE CAMPING



HOUTBOUW

Betaalbaar bouwen!
Bekijk onze website voor meer
inspiratie of bezoek ons showterrein
en ontvang vrijblijvend advies.



HOUTHANDEL

Wilt u zelf aan de slag? Bezoek dan onze afdeling houthandel voor scherpe prijzen van hout- en plaatmaterialen, tuinhout, gevelbekleding en bouwhout.



Old Dutch decor voor horrorfilm

DE WESTEREEN - De 18-jarige Carmen Schievink uit Twijzelerheide wil filmmaker worden. Ze timmert al aardig aan de weg, want komende week mag ze haar diploma voor de opleiding Media Vormgeving in Leeuwarden in ontvangst nemen. Eén van de opdrachten die ze voor deze school moest doen zal ze niet snel vergeten: het maken van een horrorfilm in restaurant en partycentrum Old Dutch in De Westereen.

Tekst: Klasina van der Werf

Carmen heeft bijna haar hele leven in De Westereen gewoond en verhuisde vier jaar geleden naar Twijzelerheide. Ze hield er altijd al van om verhalen te schrijven. Ze maakte haar eigen toneelstukjes die ze dan samen met haar zusje Janique opvoerde voor familie en vrienden. Dat ze tijdens haar opleiding voor de richting Fotografie en Videografie koos is dan ook niet zo verwonderlijk. „Vanaf het moment dat ik een camera voor mijn verjaardag kreeg, vond ik het leuk om foto's te maken. En met de telefoon van mijn ouders maakte ik altijd al filmpjes”, vertelt Carmen.



Carmen Schievink neemt altijd haar camera mee.

Stranger Things

Voor een schoolopdracht kreeg ze de vrijheid om iets te maken wat ze leuk vond. Geïnspireerd door de horrorserie Stranger Things besloot ze om

een korte horrorfilm te maken. Van begin tot eind moest ze alles zelf bedenken en regelen: de verhaallijn, de acteurs, de filmlocatie, het monteren, enzovoort. Wel kreeg ze hulp van haar zusje die de special effects in de film verzorgde en twee klasgenoten – Heleen Kobus en Denise Naute – hebben

geholpen met filmen en het opnemen van de audio. Haar vriendin Martha Wijma maakte de filmposter. Voor de locatie hoefde ze niet ver te zoeken. „Ik werkte bij Old Dutch en vroeg Melle Prins of we de opnames in zijn restaurant mochten doen. Dat vond hij geen probleem”, zegt Carmen. Ook het vinden van acteurs voor deze film was snel geregeld. Vriendinnen en collega's werkten graag mee.



Moord in Old Dutch

De film, The Haunted genaamd, gaat over een groep vrienden – Emily, Noah, Sander en Cleo – die zich vervelen in de herfstvakantie. Ze besluiten naar een verlaten restaurant te gaan: Old Dutch. Vijf jaar geleden is hier een moord gepleegd en sindsdien spookt het in het restaurant. Ondanks dat gaan de vrienden toch naar het restaurant, niet bewust van de grote gevolgen die het teweeg brengt... Carmen haalde een ruime voldoende voor deze opdracht. Ze heeft één ding geleerd: „De volgende keer ga ik meer hulp van vakgenoten vragen bij het maken

van een grote productie, want het was een hele klus om de film van begin tot eind helemaal zelf te maken.”

Zomerbaan op Ameland

Het maken van deze film smaakte voor Carmen naar meer. Ze wil verder met video's maken en plaatst ze op haar eigen YouTube-kanaal. „Mijn camera gaat altijd mee. Ook op vakantie, dan maak ik daar een vlog van.” Nu ze klaar is met school gaat ze naar Ameland waar ze een zomerbaan heeft bij Nes Café. Daarna gaat ze nadenken over haar toekomst. Eén ding is duidelijk, ze wil 'iets' met films

De filmposter van The Haunted met linksboven Jelmer Feddema, links onder Fernando Galluzzi, rechtsboven Martha Wijma, links onder Alex Ruijter, boven in het midden Klarissa van der Wiel en onder in het midden Femke Elzinga.

doen. Haar droom is dat er ooit nog eens een film van haar in het filmhuis gedraaid wordt. Na de zomer gaat ze uitvogelen wat voor vervolgoopleiding ze gaat doen. „Ik zit er aan te denken om de opleiding online contentcreator aan de NHL te doen. Maar eerst ga ik naar Ameland. Of ik daar nog een film ga maken? Wie weet. Ik neem in elk geval mijn camera mee.”

Ferdreaune Dútsers út Poalse gebieten nei de oarloch

'Dieter is in soart broer fan ús wurden'

DAMWÄLD/ÄLDTSJERK - Op 2 july wie der in bysûnder barren by de famylje Wieggersma út Ikkerwâld. Dan is it krekt 70 jier ferlyn dat der in Dúts jonkje fan 10 jier by harren yn de húshâlding kaam, om yn de simmer wat op te knappen fan de earmetierige omstandichheden wêr 't hy yn wenne.

Dit jonkje, Dieter Horn, kaam mei in grutte groep Dútse bern ûnderoare nei de Dokkumer Wâlden en sy waarden fia de tsjerke (Mennist foar de famylje Wieggersma) ûnderbrocht by gastgesinnen. It gesin Wieggersma wenne op in buorkerij oan de Singel yn Ikkerwâld en bestie al út mem, heit en acht bern, mar der koe noch wol ien by.

De groep Dútse bern wennen mei harren famyljes yn barakken yn it noarden fan Dútslân. Foar de oarloch wenne Dieter syn famylje yn Breslau en hy is berne yn Frankenstein. Dizze steden lizze yn it westen fan Poalen; dit westlike gebiet wie foar de oarloch Dúts grûngebiet.

Nei de oarloch waard dit oan Poalen takent en binne de Dútse ynwenners (ûnder dwang) ferdreaun; sy wiene dus flechtelingen. Omdat der yn West Dútslân sa mar gjin wenromte foar harren wie bedarren se yn barakken, yn harren gefal yn de omjouwing fan Oldenburg.

It libben dêr wie net ienfâldich en sadwaande gie dizze groep bern nei Fryslân om yn de simmer sa'n seis wiken wat op te weidzjen.

syn frou en hy is in soart fan broer fan ús wurden. Hy is, foar safier wy witte, de iennigste fan dy earste groep bern dy't noch kontakt hat yn de Wâlden.”

Dieter Horn wie op 2 july 70 jier lid fan de famylje. „Dat woe hy mei ús fiere. Derom kaam hy mei syn freoninne (syn frou is ûnder tusken ferstoarn) dizze kant út. Hy praat noch altyd Frysk.”

„De Dútse Dieter koe ús earst net ferstean en wy him net, mar dat kaam letter wol goed. Nei de earste simmer kaam hy alle jierren wer by ús”, fertelt Johannes Wieggersma dy't no yn Aldsjerk wenne. „Earst allinnich, letter mei



Foarste rige fan links nei rjochts: Tine Heidstra-Wieggersma, Mattie Wieggersma-Miedema, Douwe Wieggersma, Trienke Wieggersma-van der Kooi, Bettie Wieggersma-Fink en Griet Wieggersma-Colmer. Middelste rige: Jutta (freoninne fan Dieter), Dieter Horn, Akke Ploegstra-Wieggersma en Lies Wieggersma. Achterste rige: Jappie Wieggersma en Johannes Wieggersma. Foto: Jaap de Boer



Bij de kick off van de campagne #Drinkwater! bij ProDokkum werden verschillende wateractiviteiten gehouden.

Tappunt en bidon moet water drinken onder jeugd stimuleren

NOORDOOST-FRIESLAND - Zes scholen in Noordoost-Friesland doen momenteel mee met de campagne #Drinkwater!. Ze krijgen subsidie om een watertap, waterbidons of beide aan te schaffen en hiermee te werken aan het bevorderen van water drinken in en rondom school. In De Westereen was de kick off in juni bij CBS De Boustien & IBS 't Pompebled en vorige week volgde ook ProDokkum.

De campagne #Drinkwater! is opgezet in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân door Sûn op eigen Grûn om water drinken onder de jeugd te stimuleren. „Tiid Foar Aksje had verschillende wateractiviteiten georganiseerd, zoals boogschieten op waterflessen, buikschuifbaan, watergevecht, flessenvoetbal en een sponsenspel”, vertelt JOGG regisseur van Sûn op eigen Grûn Silvia de Roos. ProDokkum had al twee watertappunten binnen in school. Deze hebben ze aangeschaft met de subsidieregeling vanuit het platform

Samen actief naar Gezondheid. Met dank aan de campagne #Drinkwater! konden zij alle leerlingen nu een waterfles geven en hierbij werken aan een waterbeleid binnen school.

Nieuwe subsidieronde

Na de zomer organiseren ook Kindcentrum de Wel in Broeksterwâld, CBS De Regenboog in Dokkum en de Tijstream in Holwert hun kick-off rondom de #Drinkwater! Campagne. Bovendien gaat in september een nieuwe subsidieronde open voor scholen. Zij krijgen hier vóór de zomer bericht over en kunnen zich in september aanmelden. Zo zijn er steeds meer basisscholen in Nederland die een watertappunt op het schoolplein plaatsen om zo kinderen op een speelse manier water te laten drinken in plaats van een calorierijke drank. Silvia: „Op deze manier kunnen de kinderen tussen het ravotten door op een makkelijke en gezonde manier hun dorst lessen. Onze ambitie is dat de gezonde keus de makkelijke én eerste keus is voor kinderen en jongeren in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.”

Postma
konstruktie



www.postmakonstruktie.nl

Roazeloane 68, 9271 VL De Westereen
T. 0511 - 44 13 27 e-mail: info@postmakonstruktie.nl



**Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.**

FRIES
HOUTBOUW



Roazeloane 77, 9271 VT De Westereen
T 06-21680171 | www.frieshoutbouw.nl
info@frieshoutbouw.nl



Thuis
Bankje
Bankje

*De kapper
bij jou thuis!*

06-13300899



**Bakkerij
Schotanus**

*Tevens: klein postkantoor, verse vleeswaren,
rookartikelen en diverse levensmiddelen*

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Aanbieding

Bananenslof	€ 7.25
Bananenbrood	€ 3.95
Haverkoeken	€ 3.75
Haverkoeken met Cranberry	€ 3.95
6 gesorteerde bolletjes	€ 2.85

Elke maandag

4 broden
(wit, bruin of volkoren)
€ 9,15

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE | TEL. 0511 - 44 16 67 | BAKKERIJSCHOTANUS@OUTLOOK.COM

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL



Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel tuin- en interieurideeën.
Kom naar het meest inspirerende tuincentrum van Friesland!

TUIN!

Meer dan groen...

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17, 9271 VH De Westereen | Tel.: (0511) 44 31 80

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Textielhuis
Andries Korporaal

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Thermofit ondergoed

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten

* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels, stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen

* Ruime keuze in seniorenmodel!

* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel



Notaris Kantoor Beks
- Feanwâlden -



De notaris voor uw regio!

Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212



Harmke Rekker
UITVAARTVERZORGING

Tel. 06 133 79 648
www.harmkerekker.nl



Ongeacht bij welke verzekering/vereniging u aangesloten bent.



Franziska Brouwer verruilde Duitsland voor De Westereen

'Alleen als die Manschaft speelt, ben ik weer even Duitse'

DE WESTEREEN - Bepakt en bezakt met twee grote koffers en een reistas vol kleding kwam Franziska Brouwer (35) op 8 augustus 2004 aan op het station in De Westereen. Wat dat 16-jarige meisje uit het Oost-Duitse Rostock toen niet kon vermoeden, was dat dit kleine Friese dorpje haar nieuwe thuis zou worden. Ze vond hier naast de liefde van haar leven, vooral ook een warm nest met vrienden en familie. „Ik voel me een echte Westereender, durf ik wel te zeggen.“

Tekst: Nynke van der Zee Foto: Marcel van Kammen

Vraag middelbare scholieren in welk land ze een jaar lang willen wonen en studeren en het antwoord zal vast en zeker Amerika zijn. Wie droomt er nou niet van een jaar 'college' op een Amerikaanse highschool of university? „Ikke“, lacht Franziska. „Ik droomde als meisje van een leven in Nederland. „Voor mij geen Harvard, Yale of Princeton, maar het Lauwers College in Buitenpost!“ Een bijzonder verhaal over een Duitse die in Nederland wil wonen.

'Al vanaf mijn tiende riep ik dat ik later naar Nederland wilde verhuizen'

Een ticket naar Nederland

Daarvoor beginnen we zo'n 500 kilometer verderop in de Oost-Duitse stad Rostock aan de Oostzeekust, waar Franziska samen met haar broers en ouders opgroeit. „Ik deed vanaf

mijn tiende fanatiek aan waterpolo. Ik trainde vijf keer per week en speelde al vroeg op internationale toernooien. Daar keek ik enorm naar uit. Niet alleen vanwege de wedstrijden, maar ook door alle mensen die ik er ontmoette. Ik vond Nederlanders heel gezellige mensen. Al vanaf mijn tiende riep ik dat ik later naar Nederland wilde verhuizen.“

Wanneer Franziska vijf jaar later op haar vijftiende lucht krijgt van een uitwisselingsprogramma op haar middelbare school, waarmee ze een jaar lang in het buitenland kan studeren, schrijft ze zich meteen in. „We moesten een uitgebreide motivatiebrief van drie A4'tjes schrijven“, herinnert ze zich nog goed. „Uiteindelijk werden er vijftig leerlingen uitgekozen die een jaar naar het buitenland mochten. Daarvan gingen er 49 naar Amerika. En eenje naar Nederland. Ikke.“

Op sleeptouw naar VVZ

Franziska springt een gat in de lucht



wanneer ze in de zomer van 2004 bericht krijgt van de organisatie dat er een gastgezin is gevonden in het Friese Zwaagwesteinde. Nieuwsgierig speurt ze op de kaart naar haar nieuwe woonplek. Met zo'n 5000 inwoners valt De Westereen in het niet met de ruim 200.000 inwoners die Rostock telt. Het mag de pret niet drukken. Enthousiast pakt Franziska haar koffers in om de reis te maken naar 'het beloofde land'. „Op zondag 8 augustus 2004 kwam ik hier aan“, herinnert ze zich nog goed. „Dat was twee weken voordat het nieuwe schooljaar begon. Ik had dus nog ruim de tijd om het dorp te leren kennen.“

Die eerste week neemt haar gastbroertje, die lid is van voetbalvereniging Zwaagwesteinde, haar gelijk mee op sleeptouw naar het sportveld. Daar aan de zijlijn valt haar oog op een nietsvermoedende Friese jongeman, die vol passie zijn D-pupillen traint. „Het duurde maar even voordat Anno mij ook gespot had“, knipoogt Franziska. Die toevallige eerste ontmoeting blijkt het begin te zijn van een bijzonder nieuw hoofdstuk in haar leven.

Geen retourticket

Het is weliswaar liefde op het eerste gezicht tussen de twee, maar een taalbarrière zit een vloeiend eerste gesprek in de weg. „Anno had het vak Duits op de middelbare school gelijk laten vallen en ik sprak geen woord Nederlands“, herinnert Franziska zich nog goed. „We hebben een maand lang om elkaar heen gedraaid, voordat hij me eind september eindelijk mee uitvroeg. Daarna was het voor ons beide duidelijk: wir schaffen das!“

Nog voor het uitwisselingsjaar voorbij is, laat Franziska haar ouders in 2005 weten dat het retourticket van De Westereen naar Rostock er definitief niet gaat komen. „Ik weet nog precies hoe ze reageerden. Mijn ouders riepen in koor: 'Dat dachten we al, die komt niet meer terug!' Die hadden al zo'n voorgevoel toen ze mij op de trein zetten. Gek eigenlijk, dat ik als klein meisje al aanvoelde dat ik hier later zou gaan wonen.“

'Ik voel me op en top Westereender'



Op en top Westereender

Exact 19 jaar na die allereerste ontmoeting hebben Franziska en Anno vanuit hun woning zicht op de plek waar het voor hen tweemaal allemaal begon: het voetbalveld van VVZ. „Onze zoon Max speelt inmiddels bij VVZ“, glundert Franziska. Dochter Jara zit op skeeleren. Ook zelf is Franziska regelmatig als fotograaf op de skeelerbaan of het sportveld te vinden. Op vrijdag 16 juni was Franziska één van de organisatoren van het VVZ-jeugdtoernooi, waar zo'n 300 deelnemers aan meededen. „Het voetbalveld is voor mij de plek waar ik stapje voor stapje nieuwe mensen heb leren kennen. En nog steeds kom ik er nieuwe gezichten tegen. Maar het leuke is, dat ik me nu niet meer 'nieuw' voel. Ik voel me op en top Westereender.“

Er is slechts één moment dat haar Duitse roots zich niet laten onderdrukken. „Wanneer die Manschaft speelt ben ik weer even Duitse“, grijnst ze. „Voetbal heeft Anno en mij bij elkaar gebracht, maar geloof me: ik krijg hem echt niet zo gek dat hij samen met me op de bank naar het Duitse elftal kijkt!“





ER OP UIT?

- Koffie met gebak
- Lunch
- Menu's vanaf €28,95
- Fiets en wandelroutes
- Gratis WiFi
- Kindvriendelijk

DEPLEATS @ DEPLEATS
0511 461556 | WWW.DEPLEATS.NL
SCHOOLSTRAAT 82 BURGUM




DMA

- ONTWERP
- BOUWAANVRAAG
- BOUWBEGELEIDING

BOUWKUNDIG BUREAU
WONINGBOUW, UTILITEIT & AGRARISCHE SECTOR

www.dma.frl
05 11 - 44 99 00

tegen inlevering van deze advertentie

10% korting
(geldig de gehele maand juli '23)
(deze actie geldt niet voor de aardappelen, fruit en groente tassen)



BOERSMA
GROENTE & FRUIT

Winkelcentrum De Westereen | Tel. (0511) 44 14 24



MULTISTYLE
PARKET

0511-476925
Rijksstraatweg 86
9254 DK Hurdegaryp
info@multistyle.nl

- ★ HOUTEN VLOEREN
- ★ ONDERHOUD
- ★ RENOVATIE
- ★ LAMINAAT
- ★ KURK
- ★ PVC

30 JAAR

WIJ LEVEREN AL 30 JAAR VAKMANSCHAP EN KWALITEIT!



Dag en nacht voordelig tanken



Postma Tankstations BV

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!



www.tankpostma.nl



- Tytsjerk**
• Suderein 44
- Dokkum**
• Beurtvaart 3
- Dokkum**
• Rondweg 16
- Surhuisterveen**
• Meander 36



Klean & sa

DAMES / HEREN / BABY



3 AUGUSTUS
Klean & sa's
DRIE DOLLE DAGEN



4 AUGUSTUS
50% KORTING



5 AUGUSTUS
OP ALLES!!! Wild SALE

JEANS, BASICS, PARFUM, SCHOENEN, BOXERSHORTS, SIERADEN ENZ. ENZ

Sykje jo in kadootsje of binne jo oan wat nijs ta? Sjoch dan ris by Klean & sa

Klean & sa
Bjirkwei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
ma 13.00-18.00 | di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00 | za 10.00-17.00



DIERENARTSENPRAKTIJK TUSKEN DIKEN EN FEANEN

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Uw huisdier onze zorg!



- Drogeham**
Lândyk 4
9289 LE
- De Westereen**
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA
- Surhuisterveen**
De Dellen 50
9231 EC



WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Hoe was de opvang in die tijd geregeld in Noardeast-Fryslân?

Boek over vluchtelingen in oorlog roept vragen op

NOARDEAST-FRYSLÂN - Momenteel verschijnen regelmatig berichten in de pers over het grote aantal mensen dat wereldwijd op de vlucht is voor oorlogssituaties. In Nederland zorgt het voor grote problemen in de opvang. Dit werpt bij sommigen de vraag op hoe de opvang van vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog geregeld was. Bij wie werden zij ondergebracht? Hoeveel kwamen er? Waren ze welkom? Hoe lang bleven ze hier?

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Reinder Tolsma (73) uit Easternijtsjerk en Doede Douma (75) uit Mitselwier doen al sinds 2015 onderzoek naar de opvang van vluchtelingen in Oost- en Westdongeradeel. Het tweede boek is onlangs verschenen en aan een derde vervolg over Dokkum wordt druk gewerkt. „Dan binne wy der ek hast tsien jier fan ús libben mei dwaande”, stelt Tolsma die veertig jaar lang onderwijzer is geweest op de Foeke Sjoerds Skoalle in zijn dorp. In Doede Douma vond hij een goede ‘collega-sneuper’ die vooral de contacten met de voormalige vluchtelingen, familie of nabestaanden legt, terwijl Reinder zich op het schrijfwerk stort. „Fan berop wie ik timmerman, mar ik ha altyd al interesse hân foar de skiednis fan dizze regio”, vertelt Douma. Niet voor niets is hij, net als Reinder, al jaren actief lid van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. Het idee om een boek over vluchtelingen in Dongeradeel te maken is ontstaan naar aanleiding van de boeken die – de inmiddels overleden – Reinder Postma schreef over de Tweede Wereldoorlog in Noordoost-Friesland. „Yn syn boeken kamen de evakuees wol foar, mar hy sei tsjin ús: jim kinne oer dit ûnderwerp wol in hiel boek skriuwe.”

In hiele útsikerij

Inmiddels zijn het al twee dikke boeken geworden, waarvan de tweede over ‘Vluchtelingen in Westdongeradeel in

1940-1945’ onlangs is verschenen. Het boek vertelt de geschiedenis van vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilig plekje zochten in het Noorden van Fryslân. De grootste stroom vluchtelingen kwam eind 1944, na de Slag om Arnhem. Het boek telt 568 bladzijden op A4-formaat, heeft een hardcover, is geïllustreerd met 760 foto’s en bevat een register met 3361 namen van kwartiergevers, pleegouders, evacués, bleekneusjes en hongervluchtelingen. „It wie in hiele syktocht om de eks-flechtlingen op te spoaren. Yn Eastdongeradiel wienen listen byholden foar elk doarp, mar yn Westdongeradiel wie dat net it gefal. Wol wie der in kaartebak beskikber mei dêryn 1212 registraasjes fan evakuees: de namme, âlden of echtgenoat, bertejier, adres, berop en datum kertieradres steane derop. Mar ferhuzing waard meastal net neamd. Dus it wie in hiele útsikerij.”

Persoonlijke verhalen

Wat het boek extra bijzonder maakt zijn de persoonlijke verhalen van evacués, hongervluchtelingen en hun kwartiergevers zelf: in de vorm van citaten uit memoires, dagboeken of brieven. Niet meteen laten mensen het achterste van hun tong zien, zo weet Doede Douma inmiddels uit ervaring. „It stof moat derôf. En dan sjochst dat de ferhalen in hiel soad losmeitsje.” Zo valt het verhaal van Benjamin Pasman op. Hij is samen met zijn vrouw Louise Blitz tussen de duizenden vluchte-



Reinder Tolsma en Doede Douma (75) brachten onlangs het boek ‘Vluchtelingen in Westdongeradeel in 1940-1945’ uit over vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog een veilig plekje zochten in Noordoost-Friesland. Foto: Klasina van der Werf

lingen uit de omgeving van Arnhem terecht gekomen en mee naar het Noorden gegaan. Op de één of andere manier zijn ze erin geslaagd om hun Joodse identiteit te verbergen en als gewone evacués deze moeilijke tijd door te komen. Ook het verhaal van Abraham van der Welk en zijn gezin is volgens de auteurs indrukwekkend. Hij is met zijn vrouw en acht kinderen vanwege de Slag om Arnhem in Holwert terechtgekomen en hebben onderweg heel wat meegemaakt. Zo kwamen er tijdens een bombardement op Huissen (zie foto) maar liefst acht naaste familieleden om. Reinder: „Moatst neigean dat syn frou Maria Driessen heech swanger wie. Underweis hearden se it leven fan fleantugen en dan wie der dy ûnwissens fan wat har noch te wachtsjen stie. It wie in nuvere tiid.”

Holwert

De belevenissen van deze familie staan uitvoerig in het boek weergegeven. Zo beschrijven ze dat ze tussen de duizenden vluchtelingen met een sleepboot die drie boten vol evacués trok in Dok-

kum aankwamen en daarna in Holwert door een heel team hulpverleners werden opgevangen en ontluisd. ‘Het eerste wat ons opviel was dat we de Holwerters niet konden verstaan, maar dat wende snel.’ Wat dat betreft voelde

‘Yn lytse doarpen waarden mear evakuees ûnderbrocht. En dat is noch altyd it gefal. Sjochst no in werhelling fan setten.’

het voor veel mensen alsof ze hier in een heel ander land kwamen.

In de laatste oorlogswinter zijn er meer dan 200 hongervluchtelingen in Holwert opgenomen. Zij zijn in vrachtwagens naar Holwert gebracht. „Wy tochten earst, hoe komme der no safolle yn Holwert telâne, mar dat hie te meitsjen mei wjersidige kontakten yn Diemen-Amsterdam. Holwert adoptearre Diemen.”

Andere Tijden

In totaal werden alleen in Friesland al 60.000 vluchtelingen opgevangen in de Tweede Wereldoorlog en het idee was om in de gemeenten bovenin de provincie Fryslân te beginnen met de opvang. Dokkum was het distributiepoint en boeren uit de dorpen haalden mensen vervolgens op met een kar. In Anjum kwamen de eersten aan. In kleine dorpen werden verhoudingsgewijs meer evacués ondergebracht. „En dat is noch hieltyd it gefal. Sjochst no in werhelling fan setten. Yn bepaalde strjitten falt it op dat minsken hûs oan hûs flechtelingen opfongen. Bygelyks by de seedyk yn Peazens-Moddergat.” Hiermee zijn de heren zelfs nog in het televisieprogramma Andere Tijden geweest. Regisseur Hein Hoffmann wilde een uitzending wijden aan de

evacuatie van Arnhem in 1944. Daardoor ontdekten ze dat veel mensen in Noordoost-Friesland waren opgevangen. „Dat wisten se hielendal net, sa kamen se by ús telâne”, vertelt Reinder. Doede: „Wy moasten de hiele dei tonielspielje: by Peazens-Moddergat, yn Dokkum en yn it stêdhûs wêr’t noch in stien is mei de opdruk: ‘In dankbare herinnering van geëvacueerden in de kerstdagen 1944’.

In oare tiid

De boeken zetten Reinder Tolsma en Doede Douma aan het denken. Zouden wij dit nu ook voor een ander doen? Reinder: „Kinst it net fergelykje mei no, ek net kwa oantallen. Doe wiene minsken twongen om evakuees op te fangen en krigen se derfoar ek jildlike stipe.” Wel zijn er ook overeenkomsten, want de oorlogssituatie die mensen nu meemaken zijn herkenbaar voor mensen die destijds hetzelfde hebben meegemaakt, merkt Doede. „Wy fiele deselde pine dy’t sy hawwe”, is een veelgehoorde uitspraak. Toch valt het Doede op dat het woord ‘vluchtelingen’ dat voorop hun boek prijkt voor velen een beladen onderwerp is. Complimenten krijgen de schrijvers wel voor hun boek. Doede: „Minsken sizze: Wat goed dat jimme dit dogge. Dat jout ús moed om fierder te gean.” Reinder voegt daaraan toe: „Wy dogge it foar de minsken. As we ek de ferhalen oer flechtlingen yn Dokkum ûndersykje, ha we hiel foarmalich Dongeradiel compleet. Dus we gean noch even fierder.”

Het boek is te koop bij boekhandelaar Van der Velde in Dokkum en kan besteld worden via r.tolsma01@knid.nl

Aankomst evacués uit Arnhem en omstreken in het Lytsdijp in Dokkum



Bombardement op Huissen. Terwijl de brandweer de brand probeert te blussen vluchten de bewoners met wat schamele bezittingen.





De Westereender Keaplju

Kijk voor meer info op westereenderkeaplju.nl

- **AKBK**
Foarstrjitte 34, Tel. 06-29326378, info@akbk.nl
- **AC Services**
Fogelsang 69, info@acservices.nl, 058-7440091
- **Anja, Snackbar**
Salomon Levystrijtte 1, tel. 444488
- **ASK Horses**
It Skier 2, De Westereen, askhorses@gmail.com, 06-23286358
- **Auto Bosma**
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960, www.bosmaautos.com
- **Auto en Motor Totaal**
De Tolwei 24, Autoenmotormaterialen@gmail.com, 0511-44 38 69
- **Autobedrijf Kempenaar**
Bjirkewei 99, info@kempenaar-autos.nl, 0511-441238
- **Autotechniek P. Kempenaar**
Swemmerloane 4 De Westereen, 06-34526424
- **Baarsma Texo**
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
- **Bandencentrum Bloemsma**
Roazeloane 53, 06-3602 9412 info@bandencentrumbloemsma.nl
- **Bakkerij: Heslinga's Smulpaleis**
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
- **Boersma, aardappelen, groente en fruit**
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424
- **Brugchelencamp, Zorgcentrum**
Brugchelencamp 1, tel. 448181
- **Dantuma, Slagerij**
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
- **De Bruin Isolatie / ISO Noord**
Roazeloane 64, tel. 449537
- **De Dorpsacker, Apotheek**
Badhúswei 1a, tel. 445050
- **De Hossebos, Café-Restaurant**
Foarstrjitte 21, tel. 444622, www.hossebos.nl
- **De Vesteynde, Therapie- en trainingscentrum**
Sportloane 10, tel. 447337 www.devesteynde.nl
- **De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep**
A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840 www.DVEN.nl
- **De Zilveren Maan, Minicamping**
Boppewei 2, tel. 442957
- **Dienstverlening A Visser/ Zonnestudio De Westereen**
Yndustriewei 22, De Westereen, avisserdienstverlening@gmail.com, 06-14582108
- **Dijk Optiek**
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705, www.dijkoptiek.nl
- **DMA Bouwkundig Bureau**
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900, www.dma.frl
- **Dozein, Groothandel in slagerij-benodigdheden en verpakkingsmateriaal**
Nijverheidswei 7, tel. 445045
- **Eddy de Jong, De Echte Bakker**
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
- **Eelke Idsardi Kraanverhuur**
De Reidflechter 5, De Westereen, ee.idsardi@gmail.com, 06-52684641
- **Elzinga, Schilderwerken**
Conradstrjitte 2, tel. 441818 www.elzinga-schildersbedrijf.nl
- **EMKA Makelaardij**
Roazeloane 51, mieke@emkamakelaardij.nl, 06-51424163
- **Friesland Sportprijzen**
Yndustrywei 5, tel. 443220
- **Glavecom Verf- en Glasgroothandel**
Roazeloane 67, tel. 444805, www.glavecom.nl
- **Geld & Woning De Westereen**
Ferbiningspaad 4, tel. 445511, www.geldenwoning.nl
- **Het Haarboetiekje, Kapsalon**
Fogelsang 69, tel. 447170
- **Hubo**
Tolwei 22, tel. 444747
- **Installatiebedrijf H. Wagenaar**
De Strieblom 3, tel. 445823/06-13282490, info@hwagenaar.nl
- **Jachthaven 't Eibertsnêst**
Kûkhersterwei 31, tel. 472775 www.jachthavenkuikhorne.nl
- **Jeeninga-Auto's**
Roazeloane 60, tel. 468 000 info@jeeninga-autos.nl
- **Jilderda, Bloemenboetiek**
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
- **Kago-atm**
Dwarsreed 1, tel. 06-21854886, www.kago-atm.nl
- **Kapsalon S'he**
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
- **Koster Installatiebedrijf**
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
- **Kozijn Totaal Friesland / Noordwester Dakkapellen**
Ferlinge Stationstrjitte 88, info@kozijntotaal-friesland.nl, 06- 5084 8211
- **Matchsen,**
Keapmanswei 11, 9271 GG De Westereen 06-57 872 323, info@matchsen.nl
- **Nagelproduct**
Noarderstationsstrjitte 50 06-27 99 13 25, info@nagelproduct.nl
- **NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale**
Foarwei 235, Kollumerzwaag, tel. 444000, www.taxinof.nl
- **Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum**
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638, www.old-dutch.com
- **PLUS supermarkt**
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860
- **Poiesz Supermarkt en Slijterij**
Foarstrjitte 49, tel. 443939
- **Primera Jousma**
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334
- **Rabobank**
www.rabobank.nl/dnof, Particulieren: 088-722 66 00 Bedrijven: 088-722 66 66
- **Riemersma, Slagerij**
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
- **Rijwielservice De Westereen**
Gruttostraat 3a, e.toering@knid.nl
- **Rinse's Resto Vis & Snacks**
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
- **RND Techniek**
Roazeloane 71 a, administratie@rmdtechniek.nl
- **Sake Store**
Foarstrjitte 37, tel. 442900
- **Schoonheidssalon Le Cygne**
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 www.schoonheidssalon-lecygne.nl
- **Stienstra Timmerwerken**
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862 stienstratimmerwerken@home.nl
- **Simone's Beautysalon,**
Skoallestrjitte 7, 9271 BT De Westereen 06-18051825, simonesbeautysalon@live.nl
- **Talsma Electro World**
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013 www.electroworldtalsma.nl
- **Total Tankstation en Carwash**
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
- **Timmer- en onderhoudsbedrijf E. Kazemier**
Miedloane 8, tel. 06-30789111
- **Treast**
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659, info@treast.nl
- **Tuin! Zwaagwesteinde/ Leeuwarden**
Boppewei 17, tel. 0511-443180 Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB Leeuwarden 058-2662385
- **K. Venema Assurantiën / RegioBank**
Skoallestrjitte 30, tel. 447500, info@kvenemaassurantiën.nl www.kvenemaassurantiën.nl
- **Van der Lei Montage**
Roazeloane 73, 06-5355 8394 info@vanderleimontage.nl
- **Visser, Woninginrichting**
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
- **Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant**
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
- **v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken**
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

Koop uw Westereender Keaplju cadeaubonnen bij Primera

Ik ben er voor u.



Nijboer Uitvaartzorg

Telefoon 0511 - 23 30 53
www.nijboeruitvaartzorg.nl

Partner van **Monuta**



Peter van Reeve



De Natuurlijke Bron

Zo fiets je door een dorp en dan ineens wordt je oog getrokken door een prachtige oranje bloem, het is het oranje havikskruid. Een van de zinnen en onderwerpen uit de vorige rubriek. Ik werd aangenaam verrast door de vele, maar ook heel mooie reacties, die de foto en deze tekst losmaakten bij lezers.

Tekst: Johannes van Kammen

Ontroerende verhalen kreeg ik te horen van mensen die mij meenamen in hun oranje havikskruid liefde. „Nu, weet ik eindelijk wat het is. Ik laat hem al jaren groeien, wacht elk jaar weer op het moment dat de eerste bloeit. Hij boeit mij, hoort gewoon bij mijn tuintje. Ik zie hem vanuit mijn keuken,” was de reactie van een oudere lezer. Wat is dat toch mooi, dat zo'n geraffineerd, ogenschijnlijk simpel, maar ook algemeen plantje zoveel kan los maken. Wat mooi, dat de natuur zo dichtbij is en dat iedereen er iets uit kan halen.

Vroege Vogels

Ik ben een fan van het tv- en radioprogramma Vroege Vogels en uiteraard heb ik ook gestemd tijdens de verkiezing van de nationale bloem. Op mijn lijstje van vijf stonden onder anderen: wilde kievitsbloem, parnassia en de zwanenbloem. Alle drie prachtige bloemen en de zwanen-

bloem is momenteel ook in deze regio nog wel redelijk te bewonderen. Ik ben van deze bloem gaan houden, in mijn periode dat ik regelmatig naar Kollum moest, eerst voor mijn niet zo succesvolle periode op de Ulo en later Drukkerij Banda. Hij stond en ik hoop nog steeds, tussen De Westereen en Kollumerzwaag, even voorbij het tuincentrum in een sloot. Een kale stengel met een bloem. Geweldig. Ga er gewoon eens naar kijken.

Madeliefje

Toch heb ik er alle vrede mee, dat niet een van mijn top vijf aan bloemen, gekozen is tot de nationale bloem. Ik ben er zelfs blij om. Ik dacht te veel in absolute schoonheid, dacht te ver door. Dat uiteindelijk het madeliefje gekozen is, stemt mij tot tevredenheid. Het madeliefje, ik denk dat iedereen hem kent, maar er wellicht niet altijd blij mee is. Hij 'verpest'

‘Wat is dat toch mooi, dat zo'n geraffineerd, ogenschijnlijk simpel, maar ook algemeen plantje zoveel kan los maken’



De zilvermeeuw past zich aan op overleving wat betreft voedselbron. Foto: Marcel van Kammen

net als de kruipende boterbloem en de paardenbloem, onze keurig geminimaliseerde, gemaaide gazons. Prachtig toch, dat zo'n eenvoudig, ja wat heet eenvoudig plantje, tot onze nationale plant is uitgeroepen. Ja, wat hebben we er nu eigenlijk aan? Niets, alleen dat ook de bloemen- en plantenwereld, kortom de natuur weer even onder de aandacht is. Trouwens onze zuiderburen hebben ook een heel mooie keuze, de klaproos en in Duitsland de korenbloem. Had voor mij ook gemogen.

Zilvermeeuw

Ondertussen zit onze vakantie er helaas weer op. We hebben dit jaar weer gekozen voor een cruise van 14 dagen naar Texel. Ik hou van de Wadden, het Waddenlandschap, de historie en de natuur. We stonden in de haven van Den Helder even te wachten voordat we ingescheept konden worden. Dus uit de auto, de benen strekken en een krentenbroodje eten. Je moet aan de

Het madeliefje, onze nationale wilde bloem. Foto: Johannes van Kammen

inwendige mens denken. Ik loop zo even naar de zeekant en plotseling wordt mij het broodje wreed uit de hand gegrepen. Ondanks dat ik mijn grip impulsief op het broodje versterkte, was ik het kwijt. Een volwassen zilvermeeuw was de dader. Hij ging zo'n drie meter verderop zitten en keek mij met zijn felgele ogen triomfantelijk aan en schrokte het broodje naar binnen. De vele getuigen, waren net als ik verbouwereerd, maar ook verbaasd over de precisie van de actie van deze grote

meeuw. Kwaad op de meeuw? Nee, dat was ik niet, tenslotte had hij gedaan, wat mensen op de boot graag willen. Er wordt brood omhoog gegooid en de meeuwen krijgen een gemakkelijk kostje. Hij had zich echter duidelijk gespecialiseerd, was brutaler en handiger dan de meeste van zijn soortgenoten. Besepte heel goed dat hij eigenlijk geen enkel gevaar liep, mits hij alles perfect uitvoerde. Een strategie om te overleven. Daar kan ik eigenlijk alleen maar bewondering voor hebben.

Reacties en ringmeldingen:

Johannes van Kammen,
Tsjerkestrjitte 38,
9271 AN De Westereen.
06-42952908.
E-mail: j.vankammen5@knid.nl

Facebook Natuur in De Westereen en Sweacher Mieden

Mijn intentie is om alles op het gebied van natuur in De Westereen vast te leggen. Wat heeft een dorp als De

Westereen op het gebied van onder andere vogels, wilde bloemen, vlinders, libellen en zoogdieren te bieden? Wat broedt hier, zijn er geringde vogels? Op verzoek van velen is deze facebookpagina inmiddels uitgebreid met de Sweacher Mieden. Alle meldingen zijn voor mij van belang. Wanneer komen de vogels en vlinders?

Natuur in De Westereen en Sweacher Mieden.



Achtbaan van soorten

Het Fochteloërveen, een plek waar de natuur tot zijn recht komt. Nadat ik de kraanvogels heb gefotografeerd besluit ik om te struinen langs een willekeurig fietspaadje. De zang van een verscholen vogeltje trekt mijn aandacht, stapje



voor stapje kom ik steeds dichterbij. Uit het niks glibbert er echter ineens een hazelworm langs mijn voeten, de vogel schrikt van mijn snelle reactie en vloog weg. Een minuut later loop ik terug, teleurgesteld. Maar niet voor lang, de onbekende vogel blijkt een prachtige zingende geelgors te zijn en landt ineens recht voor mijn neus! Eind goed al goed, ook al wilde ik ook wel graag die hazelworm op de foto.

De 20-jarige Robin van der Land uit De Westereen timmert goed aan de weg als natuurfotograaf. Hij won meerdere fotowedstrijden en zijn foto's worden over de hele wereld gedeeld via social media. Hij verzorgt elke maand een fotorubriek in deze krant: Natuurlijk vastgelegd.

Vind mij op social media :
Instagram Robinvanderland
Facebook Robin van der Land



Tip:

Wilt u de natuur in huis brengen met een foto van Robin van der Land aan de wand? Stuur gerust een mail naar: vdlandrobin@gmail.com Zie ook: robinvanderland.com



garage FOGELSANG
Jacob de Vries
Reparatie Onderhoud APK
Fogelsang 69, 9271 GC De Westereen
Tel. 06 - 13 45 25 97



Sake BEKKEMA
VERBOUWING IN EN OM UW WONING
KOZIJNEN - RAMEN - DAKRENOVATIE - DAKKAPellen
TUINHUISJES - BERGINGEN - KEUKENS - BADKAMERS
De Moarrewei 3, 9104 LA Damwâld
T. 06 - 29 18 77 85 e-mail: info@sakebekkema.nl
WWW.SAKEBEKKEMA.NL



dven accountants adviesgroep **75** jaar
WIJ ONTZORGEN U VOLLEDIG
Wij benaderen u graag persoonlijk en direct op het gebied van onder andere fiscaal- en bedrijfsadvies. Wij maken gebruik van online tools zodat u uw administratie altijd kunt inzien. Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen aan voor complexe vraagstukken.
Drachten Surhuisterveen Roden De Westereen
Bezoekadres T (0511) 44 38 40
A. v/d Meulenstrijtte 12 W www.dven.nl
9271 BL De Westereen E dewestereen@dven.nl
@dvenonline

**'n trap op maat...
machinaal maatwerk**
**TRAPPEN
KOZIJNEN
RAMEN
DEUREN**
Reitsma
timmerwerken
tel 0511-44 43 80 fax 0511-44 57 54
Boskloantsje 8-A Kollumerzwaag
www.reitsma-timmerwerken.nl



Uitvaart Vereniging Zwaagwesteinde
Deze regelt en verzorgt de complete uitvaart in overleg met de nabestaanden voor leden.
• Personeel met plaatselijke bekendheid
• Geen winstoogmerk
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht leeftijd (vraag naar de voorwaarden)
• Bodes dag en nacht bereikbaar
info@uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
Sj. de Beer 06-14881806 H. de Hoop 06-37010132



CarXpert Sikkema
we zijn specialist in het auto onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
• Onderhoud & Reparatie van alle merken
• APK
• Schadeherstel
• Bandenservice
• Voorruit reparatie
• Inbouw van accessoires
• Specialist BMW en Mini
Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400 | Fax: 0511 - 449514
sikkema@carxpert.nl | www.carxpert-sikkema.nl

A.P.K. KEURINGSSTATION
Wij keuren alle merken auto's. Speciale prijzen, herkeuring GRATIS! Onderdelen en banden: scherp geprijsd! Bij grote beurt: GRATIS KEURING!
GARAGE VRIES
Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252



Chinese Indisch Restaurant XU SHENG
Maand Menu's voor 2 à 3 personen:
MAAND MENU A:
8 Mini Loempia's
Babi Pangang + Tjap Tjoi
1/4 Kip
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts € 24,95
MAAND MENU B:
Babi Pangang
Tjia Sauw + Foe Yong Hai
2 stokjes Kipsaté
Daging Kerrie of Roedjak
Nasi of Bami (groot)
Voor slechts € 28,95
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur, dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur. Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur.
Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRITTE 13, DE WESTEREEN
TEL. 0511-441824 - **www.xusheng.nl**

grondverzet - zand- en grondhandel - kraanverhuur
grondverzet
Robbie vd Broek
zwaagwesteinde
www.grondverzetvandenbroek.nl
telefoon: (0511) 47 34 47
GSM: 06 - 22 96 97 52



Gastouderbureau de Wâlden
Bezoekadres: Birdaarderstraatweg 70, 9101 DC Dokkum praktijkruimte J0.14a (De Sionsberg). info@gobdewalden.nl 06-46776278 www.gobdewalden.nl



Elkander
vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
KwadrantGroep
Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen
• Kleinschalig Wonen 't Hofke in De Westereen
'Dankzij de thuiszorg van Elkander, kunnen mijn vrouw en ik samen blijven'
Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004
Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltjidservice | Tijdelijk verblijf
www.elkander.frl

Veertig jaar geleden fietsten Westereenders vanuit het dorp naar Parijs

'Ik krij noch pikefel as ik deroan werom tink'

DE WESTEREEN - 'Het begon allemaal op een verjaardagsfeestje in De Westereen. Dat het zo uit de hand zou lopen had niemand durven dromen', zo staat in het plakboek van Keimpe Roedema geschreven die hij heeft gemaakt ter herinnering aan de Z.P.Z.-Tour '83. Deze week is het precies veertig jaar geleden dat een groep van ongeveer dertig Friezen in één week tijd van Zwaagwesteinde naar Parijs fietste en weer terug. „Ik krij noch pikefel as ik deroan werom tink.“

Tekst: Klasina van der Werf

Ze zijn inmiddels ruim de zeventig gepasseerd, Keimpe Roedema, Jan Wagenaar en Frâns Hoekstra uit De Westereen. Maar ze herinneren zich het evenement als de dag van gisteren. Alle foto's en krantenknipsels komen weer op tafel en bij het zien ervan gaan ze weer even terug in de tijd. Ze weten alle drie niet meer bij welk feestje het idee is ontstaan, maar het was ergens tijdens een barbecue in De Westereen, weet Frâns Hoekstra nog. „Fan it ien kaam it oar. Op in gegeven momint is de plysje derby belutsen“, vertelt Jan Wagenaar die destijds werkzaam bij de politie was. „It kaam foar ús op it goede momint want by de plysje woene se de relaasje mei de boargers fersterke. Dit projekt paste der moai by.“

Politiebegeleiding

Want al snel werd duidelijk dat het organiseren van deze tocht niet niks was. Er moest van alles geregeld worden om het evenement veilig te laten verlopen. „No't de plysje by de organisaasje belutsen wie, gienen der mear doaren iepen“, stelt Wagenaar.

'Al it ferkear stie stil, want dêr kaam de ploeg út Fryslân oan. In hiel aventoer'

Hij had in die tijd contact met de politie in België en Frankrijk, want de wielrenners moesten vanwege de grootte van de groep over de openbare weg en dat moest onder politiebegeleiding gebeuren. „Wy binne sels noch by alle boargemasters lâns west, ek yn Parys, want wy eindigen op de Champs Elysees.“ Al snel werd duidelijk dat de fietstocht van 750 kilometer gekoppeld zou worden aan een goed doel. Het was in een tijd dat de Philadelphia Stichting gekort werd door de provincie waardoor mensen met een beperking niet meer op vakantie konden. „Wy hawwe úteinlik 50.000 gûne ophelle foar dizze stichting. Doe't we it jild brochten stienen se allegear te gûlen.“

Nieuwe Weme hoofdsponsor

Voor het zover was moest er heel wat geregeld worden. „Wa't A seit, moat ek B sizze en ast wat dochst, moat it goed.“ Dus werd er van alles geregeld, van kleding tot een koelwagen en van



begeleiders tot vervoer. Supermarkt de Nieuwe Weme werd hoofdsponsor en verzorgde het eten. Frâns: „Ik wit noch dat we ûnderweis kâlde bûljon krigen as drinken. En yn Parys brochten se Nederlânske bôle, want stokbôle koenen we net meinimme yn 'e bûse.“ Als sportfysiotherapeut zorgde Keimpe Roedema ervoor dat iedereen vooraf getest werd. „Wy gienen mei in ploech fan tritich man dus it moast wol fertroud wêze.“ Deelnemers uit heel Friesland waren inmiddels bij het evenement betrokken. „We wienen mei acht fytsters út de Westereen, in pear út Damwâld, Kollumersweach en Burdaard. De rest kaam fan fierder“,

vertelt Keimpe. Inmiddels waren er ook al een paar afgehaakt, omdat het te zwaar was. Dat bleek onder andere tijdens de trainingsdriedaagse rond Hemelvaart. „Ûnferwachts kaam der in stoarm opsetten. It wie miskien wol de meast opfallende stoarm út it ferline, wêrby't sels deaden foelen op de Iselmar.“

Warme week

Een groep van ongeveer dertig tourfietsters met een goede conditie bleef uiteindelijk over, onder wie Frâns Hoekstra, Jan Wagenaar en Keimpe Roedema. Jan Wagenaar was naast deelnemer ook voorzitter van de Z.P.Z.-tour en Keimpe Roedema was ook mee als fysiotherapeut. Op 9 juli vertrok de ploeg vanuit Zwaagwesteinde. Drie dagen heen en drie dagen terug, en daar tussenin hadden de renners één rustdag. Het was een warme week, heet zelfs. „De koelwein gie nei de knoppen, yn de pauze leinen we ûnder de hagen om skaad op te sykjen en de klimmerij wie echt ôfsjen troch de hitte. Yn Parys diene de fuotsoallen sear fan de waarmte.“ Toch zullen ze de aankomst in Parijs nooit vergeten. Jan: „It fielde as hiene wy fleugels doe't wy dêr fytsten. Wy fytsten der mei 45 oant 50 km per oere troch Parys.“

Jan Wagenaar, Frâns Hoekstra en Keimpe Roedema uit De Westereen blikken terug op de fietstocht van Zwaagwesteinde naar Parijs en weer terug die zij precies veertig jaar geleden fietsten.

It gie mâl. Al it ferkear stie stil, want dêr kaam de ploeg út Fryslân oan. In hiel aventoer.“

Meer goede doelen

En het avontuur hield niet op bij Parijs. In De Westereen werd de wielploeg warm onthaald, ze werden sportploeg van het jaar in de gemeente Leeuwarden en werden zelfs uitgeroepen tot ereburgers van Parijs. „Dit aventoer wie it begjin fan mear“, zeggen de heren. In de jaren daarna werden er nog heel wat kilometers bij elkaar gefietst voor goede doelen, zoals de Hartstichting, Nierstichting, de stichting Bartimeus en zelfs voor de MRI-scan van de Sionsberg in Dokkum. „Wy binne ek noch in kear nei Boedapest en Bulgarije fytst“, vertelt Jan. Met weemoed kijken ze terug op de tijd dat het nog mogelijk was om dergelijke evenementen te organiseren. „Elkenien wurke mei en de parse folge ús op 'e foet. Dit soe no net mear kinne mei alle strange regels.“ Gelukkig hebben de heren de plakboeken nog. En bij het zien van alle verhalen en foto's komen de sterke verhalen vanzelf weer naar boven...



Een nieuw begin voor Angré Brink met open huis New-Incept

DE WESTEREEN- Angré Brink uit De Westereen houdt zaterdag 15 juli tussen 16.00 en 20.00 uur een opening en open huis voor haar nieuwe bedrijf: New-Incept. „Dat betekent een nieuw begin. Zo voelt dit ook voor mij, als een nieuw begin.“ Door middel van traumahealing, ademwerk, plantmedicijn trancereis, systemisch werk en intuïtief coachen hoopt Angré ook anderen te helpen.

„Ik blijf kapster hoor“, zo maakt Angré meteen duidelijk. Het kappersvak is een passie waar ze veel energie uithaalt. Toch merkt ze dat ze soms onbewust in het contact met haar klanten bij de kapper haar nieuwe beroep al uitoefent. Na haar inspiratieris in Spanje hakte ze de knoop door en bouwde Angré de voormalige schoonheidssalon in haar kapsalon om tot ruimte voor haar nieuwe be-

handelingen. New-Incept heeft een eigen ingang met veel privacy. Hier behandelt ze mensen met het verwerken van trauma, depressie en burn-out klachten. Ook kan ze anderen helpen los te komen van negatieve gedachten, patronen en overtuigingen.

Familielijn

De doelgroep die ze helpt is breed, van jong tot oud en met verschillende

problemen. Zo kunnen mensen met relatieproblemen, onzekerheid of een burn-out bij haar terecht. „Ik kijk vooral waar de problemen vandaan komen. Dat komt vaak door een gebeurtenis in iemands leven“, vertelt Angré. Ze kijkt ook naar wat je meekrijgt uit je gezin van herkomst of uit je familielijn. „Door ademwerk geef je je lichaam de kans om blokkades en spanning los te laten. Op die manier kom je weer in verbinding met je lichaam en kun je meer ontspannen of wordt fysiek ongemak draaglijker.“

Zelfontwikkeling

Bij een plantenreis krijg je veel heldere inzichten waar je trauma vandaan komt. Het ontwikkelt je bewustzijn en persoonlijke groei. Je heelt niet alleen je zelf maar ook je familie-

lijn en de collectieve pijn. Bij systemisch werken kijken we heel bewust naar jouw systeem en ontwikkelde gedragspatronen. Inmiddels heeft Angré verschillende trainingen voor zelfontwikkeling gevolgd. Zo volgde



ze de jaartraining volgens de spirituele wetten van Deepak, Neuro Linguïstisch Programmeren en Systemisch werken aan het NTI NLP-opleidingsinstituut in Limmen. Verder volgde ze Body Remembers trauma therapie bij InnerJourney, trainingen bij Masia Malagana in Spanje en bij Kyoto Sjamanistische opleidingen. „Mijn gave is dat ik heel veel dingen aanvoel. Het is zo interessant allemaal en het heeft mij persoonlijk heel veel gebracht. Dat gun ik anderen ook.“

Belangstellenden zijn zaterdag van harte welkom aan de Skoallestrjitte 1 in De Westereen. Meer weten? Mail Angré Brink via angre67@hotmail.com of bel 06-53674809. Voor actuele informatie volg Angré op Instagram: [new_incept](https://www.instagram.com/new_incept).



Boersma vertrouwd met service

- Onderhoud/repairatie alle personen- en bedrijfswagens (ook hybride en elektrische auto's!), campers en caravans
- APK-keuringsstation • Airco onderhoud en reparatie
- Gratis vervangend vervoer, ook met automaat



airco/ecc, Renault radio/usb, navigatie, cruise control, licht metalen velgen, stoelverwarming, **LUXE UITVOERING**
bj 2016 - 71.830 km rijklaar **€ 14.895,-**

RENAULT CLIO 1.2 TCE
120 PK GT SPORT

AUTOMOBIELBEDRIJF BOERSMA

Foarwei 17, Wälterswäld T (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl f AutoBoersma

Wij doen alles voor uw auto



Deze auto's worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring, **12 MAANDEN BOVAG GARANTIE!**



HANDELSONDERNEMING SCHAAFSMA

- Machinale houtbewerking
- Kozijnen & ramen
- Constructie- & sierhout
- Gevelbekleding
- Plaatmateriaal
- Tuinhout
- Isolatie
- Staal
- Bestrating
- Dakbedekking

0511-422942

info@handelsondernemingschaafsma.nl

Meubelcentrum
NEEF

**COMPLETE
WONINGINRICHTING**



Wij hebben een uitgebreid assortiment meubels en slaapkamers, maar ook vloeren: tapijt, laminaat, pvc. ook voor binnen- en buitenzonwering zoals screens, uitvalschermen, gordijnen, vitrages, in-between, plissé, rol/vouwgordijnen enz. kunt u bij ons terecht.

MEUBELCENTRUM NEEF

Rijksstraat 72
9254 DK Hardegarijp
T 0511 47 20 20
E meubelcentrumneef@chello.nl
www.meubelcentrumneef.nl

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m zaterdag
van 9.30 uur t/m 17.30 uur

Maandag en vrijdagavond op afspraak



Altijd dichtbij!

Alphega apotheek
de Dokkumer Wälden

Molenweg 27, Damwoude
T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Alphega apotheek
de Dorpsacker

Badhúswei 1A, De Westereen
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl

Jouw gezondheid is onze zorg

 **alphega**
apotheek



In skat oan dokuminten en moaie, âlde foto's binne der te finen op it Streekargyf Noardeast-Fryslân. Dat is fêstige yn ien gebou mei de bibliteek oan de Brokmui yn Dokkum. It Streekargyf is in ûnderdiel fan de gemeente Noardeast-Fryslân en wurket fan dêrút foar de eardere gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel, Kollumerlân c.a. en Dantumadiel en de eilannen Skiermuontseach en It Amelân. Meiwurker Pieter van der Bij siket alle moannen foar De Westereender in foto út de rike kolleksje en besiket as it heal kin oan te sluten by de aktualiteit.

Dokkum-tas foar boatsjeminsken krige Dútske neifolging

Havenmeester Jan Joustra liket krekt wiskeljild werom te jaan oan de opfarrenden fan de Anna Jannette. In transaksje dy't grif noch yn de fertroude gûnen ôfhannele is. Want de foto (fan Alex Bouma) hat op 20 july 1995 yn de krante stien en doe wie de euro-munt noch in yllúzje.

Mei de boat ien as mear nachten yn Dokkum trochbringe is noait fergees mar der wie yn dy tiid wol in aardichheidsje oan ferbûn. De gasten op it wetter krigen by harren tydlike ferbliuw nammentlik in saneamde Dokkum-tas. Yn dizze plastic – dat mocht doe noch – tas sieten in pear fan dy typysk Dokkumer produkten. Lykas in fleske Sonnema-bearenburch ('de echte uit Dokkum') en de Wilhelminamuntsjes út 'e fabryk fan Fortuin.

De reden om dizze by't simmer sa sljochtwei deistige hanneling op 'e foto fêst te lizzen, leit yn it feit dat dy Dokkum-tas wer beskikber wie. Dat hie twa jier lang net it gefal west.

In oare reden om der yn de krante omtinken oan te jaan wie it feit dat de Dokkumer tas neifolging krigen hie yn it bûtenlân. Al wie dat dan krekt oer de grins by it Grinzer Nieuweschans. Yn it Dútse stedsje Leer dat him wol wat fergelykje lit mei Dokkum, in havenstedsje mei in rike histoarje, wie men ek oergien ta it útjaan fan taskes mei lokale snypsnaren. Yn 'e Leerder wjergader fan de Nieuwe Dockumer Courant, Der Wecker, skreau men dat der sprake wie fan in inisjatyf oernommen fan 'it Niederländische Dokkum' en "Die reaktionen der Gäste sind äußerst positiv, die



Resonanz hervorragend". Dêr sit net in wurd Frysk by. Yn 'e Leerder tasse û.o. in pear struibrieven oer de histoarje fan de stêd, tee, in termometer, in sleutelhanger en tegoedbonnen fan de pleatslike middenstân. Dit alles om krekt as yn Dokkum de wettertoerist de binnenstêd yn te krijen.

Havenmeester Joustra koe yn 1995 aardich mear boatsjeminsken wolkom

hite as in jier earder. Der leine bygelyks oan it begjin fan de wike mar leafst 160 boatsjes yn 'e Dokkumer wetters. Dat sil net allinnich oan de Dokkum-tas lein hawwe mar mear noch oan it gaadlike simmerwaar. Mei de boufak foar de boech seach it der noch better út as it mar net hiter wurde soe. De erfaring learde dat by hyt waar de boatsjetoeristen leaver de romte opsochten. Hast 30 jier letter mei de stêd Dok-

kum har hieltiten mear as in wetterstêd profieare mei de útfiering fan de projekten Suder Ie en Wetterfront. Mei it op djippte bringen fan de grêften, it op hichte bringen fan brêgen, de oanlis fan wetter- en stroompunten, douchegelegenheden en elektryske laadpunten wurdt it de wettersporter allinnich mar noflikker makke.



ÚT IT LIBBEN FAN IN WESTEREENDER

Baantsje

Fyftjin jier wie ik doe't myn freondintsje nei it atelier rekke en der wakker mei op 't skik wie. 'Der is neat moaier as freedts mei in wyklean thúst te kommen', sei se.

No, dat like my ek sa ta, mar ja, ik moast earst de ULO ôfmeitsje. Mar ik besocht it al en ús heit beloofde my, dat ik – as ik oer gie nei de tredde klasse – fan skoalle ôf mocht en oan 't wurk. En ja hear, it kaam klear. Ik gie oer en hoera, hoera, wy hienen fakânsje.

Mar dat kaam raar foar de hearen, want ús heit sei: 'Moai sa, moanditemoarn moastst om healwei achten op it atelier wêze. Dû wolst oan 't wurk, dan silst ek oan it wurk'.

Dêr stie ik moanditemoarn niver om my hinne te sjen. Eltsenien hie syn bezichheden en ik moast der mar

achterkomme wat ik dwaan moast. Ik waard fan de iene nei de oare stjoerd, moast kofje by de baas bringe, triedsjes ôfknippe, rôlen stof helje en skjijnmeitsje, foaral skjijnmeitsje. En dêr hie ik al sa it mier oan.

Nei twa dagen wie ik alhiel útteld, mar gelokkich moast ik de oare deis nei de toskedokter en ik tocht dat dat samar gie. Mîs fansels, sa giet dat net as je oan it wurk binne.

Dy jûns ha ik de dryste skuon oanlutsen en ús heit frege oft er de skoalle al opsein hie. Doe die bliken dat it allegear trochstutsen kaart wie. Heit hie mei de baas fan it atelier ôfpraat dat ik eins neat oan myn baantsje fine moast, sadat ik graach wer nei skoalle woe.

En dat ha se klear krigen.

Eelkje Postmus



DE WESTEREEN TOEN

Smederij Postma rond 1910

Tineke Postma tipte de redactie over deze foto. Thijs de Hoop, zocht de foto vervolgens voor ons op. Smederij Postma is in 1835 begonnen in de Westelijke helft van de woning aan de Foarstrjitte 63. Het beslaan van de paarden gebeurde voor de woning. Later werd de smederij achter de wo-

ning gebouwd en in de jaren '30 werd deze uitgebreid", aldus Postma. Op Facebook kreeg de foto's vele likes. Het familiebedrijf is steeds van vader op zoon gegaan. Nu staat de zesde generatie aan het roer op het bedrijventerrein De Westereen als Postma Konstruktie.

Thijs de Hoop plaatst regelmatig foto's op de Facebooksite De Westereen Toen en speciaal voor De Westereender selecteert De Hoop elke maand een foto voor deze pagina.

Wilt u reageren op deze foto? Of heeft u zelf nog een mooie foto? Laat het ons weten via redactie@westereender.nl



Therapie- & trainingscentrum de Vesteynde

De Vesteynde: een gevestigde naam in de fysiotherapie en beweegzorg. Om het beste resultaat te behalen in de behandeling van uw fysieke klacht, is ieder lid van het team gespecialiseerd en kan direct een zeer gerichte behandeling gestart worden, waardoor een effectief en snel herstel mogelijk is.

Eén van de behandelmethodes is
Gefocusseerde shockwave therapie



Gefocusseerde shockwavetherapie wordt succesvol ingezet voor de behandeling van spier-peesweefsel en peesaanhechtingen. Shockwaves zijn geluidsimpulsen met zeer veel energie, die zich als golven in de diepte kunnen verplaatsen.

Door middel van de behandelkop kan nauwkeurig gericht worden, zodat de shockwaves op de gewenste locatie in het lichaam een sneller herstel stimuleren. De methode kan bijvoorbeeld worden toegepast bij klachten aan het schouder, de achillespees, een tenniselleboog, hielspoor en andere peesklachten.

De Vesteynde heeft het Keurmerk Fysiotherapie, wat inhoudt dat de kwaliteit van onze praktijk voortdurend getoetst wordt aan de hoogste eisen in de fysiotherapie.



www.devesteynde.nl | info@devesteynde.nl | 0511 447 337

KOOISTRA van der PLOEG

Kozijnen Ramen Deuren



www.kvdp.nl

Harm Smidswei 13, 9298 RE Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 443615 • info@kvdp.nl

DTB zonwering



De leverancier van uw zonwering



BINNEN & BUITEN ZONWERING



VERANDA & GLAZENSCHUIFPUIEN



HORREN

- ✓ Kwaliteit producten
- ✓ Vakkundige montage
- ✓ Voor ieder raam een oplossing
- ✓ Grote keuze aan doeken
- ✓ Onderhoud & reparatie

- ✓ Deskundig advies
- ✓ Vrijblijvende offerte
- ✓ Grote keuze uit modellen
- ✓ Alle ral kleuren leverbaar
- ✓ Herbekleden markiezen

Wij kunnen u alle soorten maten & kleuren Binnen & buiten zonwering leveren & monteren. Met ons kwalitatief hoog en uitgebreid assortiment wordt onze zonwering een meerwaarde aan uw huis. De beste zonwering voor de scherpste prijzen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen. Wij informeren u graag vrijblijvend over onze mogelijkheden.

Spoarbuorren súd 28 06 22 87 71 31 info@dtbzonwering.nl
9298 WC Kollumerzwaag 0511 40 2606 www.dtbzonwering.nl



GROEN WONEN IN DAMWÂLD

DUURZAAM

RUIM - 148 M²

DIVERSE OPTIES



meer info:

www.debrondamwald.nl

8
HALFVRIJSTAANDE
HERENHUIZEN

hekstra

ONTWIKKELING & REALISATIE

Hekstra
0511 42 13 06
info@hekstra.nl

a
BERT
ADEMA
MAKELAARDIJ

VERKOOP & INLICHTINGEN

Bert Adema Makelaardij
0511 74 01 11
bert@bertadema.nl



Marchel Stienstra uit Hurdegaryp kenner van libellen

Libellen en vlinders kijken, kersen op de heerlijke vogeltaart

HURDEGARYP – Een vogelaar in hart en nieren. Voor Marchel Stienstra uit Hurdegaryp staan vogels met stip op één, maar en dat is een maar met hoofdletters, libellen en vlinders zijn ook machtig mooi en heel interessant. Duidelijker kan en hoeft hij het ook niet te omschrijven.

Tekst: Johannes van Kammen Foto's: Marcel van Kammen

Marchel Stienstra, een gedreven en fanatiek natuurliefhebber, geniet intens van alles wat de natuur te bieden heeft. Wat betreft libellen heeft hij er nog maar een paar soorten in Nederland niet op zijn lijstje staan. In onze eigen provincie heeft hij alle soorten die hier voorkomen gezien, maar dat kan morgen weer anders zijn, ook de klimaatverandering heeft grote invloed op libellen en vlinders. „Het moet niet, maar ik wil ze wel heel graag.”

In de noordelijke vogelwereld gaat soms het gerucht, dat de Hurdegaryper volledig is overgestapt van vogels naar libellen. Dat hij nog enkele soorten op zijn in Nederland waarneembare lijstje nog niet heeft en dat die prioriteit krijgen. In zijn woonkamer, naast de prachtige, goed gevulde boekenkast met overwegend vogelboeken, komt een spontane lach om zijn mond. „Volledig overgestapt? Laat ik het zo zeggen, mocht er een mooie zeldzame vogelsoort, die ik nog nooit in Friesland heb gezien op Vlieland waargenomen zijn, dan stap ik op de boot. Dat doe ik voor een libel niet. Libellen en vlinders zijn mooi en leuk, ik geniet daar heel erg van, ben er ook mee bezig, maar ze vervangen de vogels niet, laat dat voor eens en altijd duidelijk zijn”.

Libellen speuren

Dat Marchel ondertussen een kenner is geworden wat betreft libellen, is echter ook een vaststaand feit. Dat hij besmet is geraakt met dit virus door Jacob Bosma steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Dat libellen speuren prachtig is en dat je dat zeer gericht kunt doen, in lokale en soms regionale gebiedjes, geeft een extra dimensie aan het geheel.

Libellen, wie kent ze niet? We zien ze allemaal wel eens vliegen in deze zomermaanden. Voor sommigen zijn het maar enge beesten, namen als paardenbijter geven de in werkelijkheid prachtige beesten, een slecht imago. Een libel met zijn in eerste instantie toch een beetje angstaanjagend gezicht, lijkt een levend monument uit de prehistorie. Aspecten, die het dier in bepaalde kringen een negatief aanzien geven. „Onterecht en onbegrijpelijk. Wie wat verder ziet, ziet een pareltje”, aldus Stienstra.

Libellen herkennen en op naam brengen moeilijk? „Och, je kunt het enigszins vergelijken met vogels, alleen is het veel makkelijker. In Nederland heb je zo'n 300 soorten vogels en slechts 60-65 soorten libellen. De overeenkomsten met vogels zijn divers, want ook heb je bij libellen vaak met grote verschillen te maken tussen mannetjes en vrouwtjes, maar is er ook verschil in de juveniele en

de volwassen fase. Maar net als bij vogels begint het determineren met het onderbrengen in de familiesoort. Dan heb je al een eerste, heel belangrijke stap gezet. Als je alleen al het verschil kent tussen bijvoorbeeld een juffer, een rombout, een heidelibel en een glazenmaker, zoekt het een stuk gemakkelijker. Ik denk dat je vooral moet starten met de algemenere soorten en dat het van groot belang is, om een keer met iemand mee te lopen die ervaring heeft. Van hem of haar leer je de hoofdlijnen kennen. Ervaring opdoen in het veld, niet alleen op kenmerken letten, maar ook op hoe en waar vliegen ze en het vliegbeeld niet te vergeten. Uiteindelijk zijn de blauwe juffertjes nog het moeilijkste, hoewel ook heidelibellen voor verwarring kunnen zorgen.”

‘Libellen en vlinders zijn mooi, ik geniet daar heel erg van, maar ze vervangen de vogels niet’

Geluksmoment

„Ik kan echt genieten van een libel, vooral wanneer het mijn eerste waarneming van een nieuwe soort is. Een gelukkig moment, zo'n moment van intense vreugde en geluk. Het geeft mij adrenaline, een gevoel van euforie, meer heb ik soms niet nodig. Het is vaak ook zo dichtbij. Omdat ik zo kan genieten van zulke momenten, begrijp ik ieder mens met een passie. Snap ik dat een postzegelverzamelaar opgewonden kan raken, van een stukje papier met karteltjes. Ik snap het geluksmoment van mensen. Het plezier dat ze eraan beleven.”

Dat Marchel Stienstra voor zijn passie het veld in moet, ervaart hij uiteraard als een cadeau. Een moment dat zoveel biedt. „Als ik ga vogelen, let ik ook altijd op libellen en vlinders. Zo zag ik op Vlieland mijn eerste zadellibel, een zeldzame soort voor Nederland. We gingen vogels kijken, maar ik wist dat er ook kans was op de zadellibel, dan probeer ik die kansen ook met beide handen te grijpen. De libellenwereld is altijd verrassend en laat zich nooit voorspellen. Soms denk je dat soorten in Nederland niet meer voorkomen en dan duikt er plotseling ergens weer een exemplaar op. Wat dat betreft vind ik de sierlijke witsnuitlibel, die Jacob Bosma en ik zelf na jaren weer in onze provincie hebben gevonden, een mooi voorbeeld. Je hebt dan het geluk één of enkele te zien en dan blijkt het jaar daarop dat er een populatie zit.”

Het 'werkterrein' van Marchel Stienstra is groot, maar toch staat Fryslân vetgedrukt in zijn lijstjes. „Ja, wat soorten betreft, zoals vogels, libellen en vlinders staat heel Nederland op mijn lijst, maar ook het buitenland vergeet ik absoluut niet. Zo zijn we laatst nog naar Lesbos geweest. Vogels kijken, maar toch geeft het altijd weer een extra gevoel als je een nieuwe soort in Fryslân mag beschrijven. Een beetje chauvinistisch? Denk het wel, maar we mogen dan ook blij zijn dat we in zo'n mooie provincie mogen wonen, werken en leven.” Marchel Stienstra is een makkelijk bena-

derbare man. Geen kenner die een geïnteresseerde leek niet wil laten delen, het tegendeel is eerder waar. Ook geen man die trots is op een ontdekking en absoluut niet een mens die de boventoon voert in een groep, ondanks zijn grote kennis van zaken.

Sierlijke witsnuitlibel

„Is het altijd de kennis en ervaring die nieuwe soorten op je weg brengen? Ik denk het niet. We waren een keer in de Weerribben op excursie op zoek naar de zeldzame donkere waterjuffer. Tijdens deze excursie vond een Belgische natuurliefhebber een net uitgesloten libel, die de groep niet gelijk op naam kon brengen. Toen we het witte aanhangsel aan de staart zagen, beseften we dat het een sierlijke- of oostelijke witsnuitlibel was. Het bleek achteraf een sierlijke witsnuitlibel. Er was toen al jaren aangenomen dat hij uitgestorven was in Nederland. Puur geluk voor ons, maar daarom niet minder mooi.” Lachend vervolgt hij: „Maar het gaat niet altijd zo. Voor It Fryske Gea inventariseer ik in bepaalde gebieden wat dagvlinders. De soorten en de aantallen. Meestal is er niets spectaculairs bij. Logisch natuurlijk. Maar ik kan ook heel erg genieten van het gewone, voor zover je de natuur gewoon kunt noemen. Er is altijd wel iets bijzonders te zien”.

Nieuwe soorten

De lijst der lijsten wat betreft libellen in Nederland, komt die ooit helemaal vol met kruisjes? Stienstra: „Die kans is klein, ik moet er nog een aantal soorten, maar daarvoor moet je in kleine gebiedjes in Nederland zijn, vooral in het zuiden. Het is dan echter ook niet zo, dat je ze direct kunt bijschrijven. Het gaat vaak om kleine populaties, waarbij je de juiste omstandigheden moet hebben en vooral een portie geluk. Bovendien verschijnen er, vanwege de klimaatverandering, ook nieuwe soorten in Nederland, dat maakt het boeiend. Ook vlinders heb ik op mijn lijstje. De meeste in Friesland waargenomen soorten dagvlinders heb ik gezien. Er zijn nog twee 'relatief makkelijke' soorten die haalbaar zijn om in Friesland te zien, de koninginnenpage en de keizersmantel”, besluit Stienstra, zijn boeiende verhaal.





Regel je bankzaken digitaal of gewoon via jouw adviseur.

K. Venema Assurantiën
 Skoallestrjitte 30
 9271 BV De Westereen
 T (0511)-447500
 E info@kvenemaassurantien.nl
 I www.kvenemaassurantien.nl

RegioBank
 De Westereen

De buurtzame bank



Roazeloane 67
 9271 VT De Westereen
 Tel. 0511-444805

Wij zijn de gehele bouwvak geopend!!

Maandag t/m vrijdag 8.00 - 12.00 13.00 - 18.00 uur

Ook voor al uw enkel- en sierglas



Glavecom verf- en glasgroothandel
 Roazeloane 67, 9271 VT De Westereen
 Tel. 0511-444805 | Info@glavecom.nl

Proefactie

2 maaltijden voor slechts € 10,-

Losse maaltijd € 8,20 incl. bezorging/ BTW

Iedereen die gezond en lekker wil eten, kan bij ons terecht. Dus niet alleen ouderen, maar ook jonge mensen. Elke dag koken wij een gezonde, lekkere en gevarieerde maaltijd voor u. Traditionele Fryske stamppotten, gerechten met rijst en pasta... er is teveel om op te noemen. Ook vegetarische gerechten en dieetmaaltijden bereiden wij graag, zonder meerprijs.

Interzorg Groep
 Gelooft in goede zorg

Maaltijdservice aan Huis is onderdeel van de Interzorg Groep: voor al uw Thuiszorg, Woonzorg, Maatschappelijke Zorg en Maaltijdservice
 Foswarterstrjitte 71 | 9172 PS | Ferwert | 088 - 5180200 | www.interzorggroep.nl

www.maaltijdserviceaanhuis.nl

Vul de antwoordkaart in en ontvang geheel vrijblijvend 2 maaltijden voor slechts € 10,-. Normaliter kost een maaltijd € 8,20. U kunt voor slechts € 1,10 een voorgerecht (soep) bijbestellen en voor slechts € 1,00 een nagerecht.

* Na het ontvangen van de antwoordkaart nemen wij zo snel mogelijk contact met u op over het leveren van de drie maaltijden.

✓ Ik maak gebruik van de proefactie en ontvang graag eenmalig 2 maaltijden voor slechts € 10,-

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Postzegel niet nodig

Maaltijdservice aan Huis
 Antwoordnummer 6700
 9172 ZX Ferwert



Electro World Talsma Dokkum

wellheat
 infraroodverwarming

Infraroodverwarming Overal in huis toepasbaar

ELECTRO WORLD TALSMA
 Mooi voor elkaar

Electro World Talsma
 Wellheat Shop Dokkum
 Zuiderschans 3^B | 9101 PZ Dokkum
 talsmadokkum@electroworld.nl
 0519 29 37 04
 electroworldtalsma.nl



Nieuwe behandeling Long-Covid geeft Nanda weer hoop

DAMWÂLD - Goed nieuws voor de 42-jarige Nanda Verwer-Tuinenga uit Dokkum. Zij zit al twintig maanden thuis door Long-Covid, maar dankzij een relatief nieuwe behandeling heeft zij goede hoop op herstel. Collega's van ZML-school de Wingerd in Damwâld zamelden geld voor haar in zodat zij de behandeling kan betalen.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marit Anker

Nanda is al twintig jaar juf op de Wingerd, de school in Damwâld voor zeer moeilijk lerende kinderen. In november 2021 werd Nanda besmet met het coronavirus. „Ik was er niet eens heel erg ziek van, het was gewoon een vervelende griep”, vertelt Nanda. Op de afdeling waar zij werkte waren na haar nog twintig besmettingen van leerlingen en collega's, waardoor de locatie een tijdje dicht moest. „Dat was in de week voor Sinterklaas. Ik heb toen via teams nog lesgegeven, maar kreeg veel last van hoofdpijn door dat felle beeldscherm. De vrijdag voor het Sinterklaasweekend ben ik nog met

een collega langs alle leerlingen gegaan om cadeautjes rond te brengen. Het jaar daarvoor was de school ook al dicht vanwege corona, dus ik vond het belangrijk om hierbij te helpen.”

‘Aan het eind van de dag was ik kapot’
Op 6 december voelde Nanda zich nog steeds niet goed, maar thuisblijven van haar werk was voor haar geen optie. „Ik dacht ik probeer het gewoon, zo zit ik ook in elkaar.” Dat had ze nooit moeten doen, want voordat de leerlingen in het klaslokaal zaten zei een collega: 'Je ziet er niet uit'. „Ik dacht: hoe moet ik deze dag doorkomen? Het digibord was te fel, de geluiden van de leerlingen



‘Ik wil weer een gewoon leven leiden, want mijn leven staat al zo lang stil’

te hard en er waren teveel prikkels. Gelukkig had ik hulp van de onderwijsassistente. We hebben zelfs de kerstboom nog versierd. Aan het eind van de dag was ik kapot.” Het was duidelijk dat Nanda de volgende dag niet meer voor de klas kon staan. Vanuit school werd gesteld: blijf tot de kerst maar thuis. „Ik dacht, dan hoef ik drie weken niet te werken, dat kan toch niet?”

‘Mijn energie is helemaal op’

Die drie weken zijn inmiddels twintig maanden geworden. Dat terwijl Nanda altijd een actieve, gezonde vrouw was, moeder van een gezin met twee kinderen, een jongen van elf jaar en een meisje van dertien. „Mijn man en ik runden het gezin als een geoliede machine, we hadden elk onze eigen taken en alles draaide als een tierelier. Door mijn ziekte kon ik in het begin niet eens meer normaal boodschappen doen, of de was opvouwen. En spontane uitjes zitten er al helemaal niet

meer in. Ik kan het me nog steeds niet voorstellen, dat dit mij is overkomen”, vertelt Nanda. De laatste tijd probeerde ze de draad weer een beetje op te pakken door om de twee of drie weken bij de fruitpauze in de klas aanwezig te zijn, of even te lezen met een paar leerlingen. „Dan voel je je tenminste weer een beetje nuttig. Maar als ik een kwartier aan het werk ben geweest, moet ik daarna wel vijf dagen bijkomen. Dan heb ik hoofdpijn en is mijn energie helemaal op.”

Behandeling kan doorgaan

De maand november hing de laatste tijd als een donkere wolk boven het hoofd van Nanda. „Ik wilde mijn baan niet kwijt, daar moet ik echt niet aan denken. Mijn werk is mijn hobby.” Gelukkig is er weer hoop voor Nanda, dankzij een vrij nieuwe behandeling bij NeuroRC in Leeuwarden. Daardoor is de WIA-uitkering een halfjaar uitgesteld zodat zij na de behandeling de tijd en kans krijgt om stappen te maken in herstel. Het was eerst de vraag of ze de behandeling zou

kunnen betalen, want de kosten van €11.500 worden niet vergoed door de zorgverzekering. Haar werkgever, SO Fryslân, gaf meteen aan te proberen om de helft te betalen. Toen dat rond was hebben haar collega's een crowdfundingactie opgezet waardoor de behandeling door kan gaan. Eind juni is Nanda begonnen met het Neuroplasticiteitstraject. Daarbij worden nieuwe hersencellen en nieuwe verbindingen tussen de neuronen aangeemaakt. „Ik krijg onder andere breintraining, zuurstoftherapie en moet intensief bewegen. Alle gebieden in de hersenen worden aan het werk gezet en het zenuwstelsel wordt weer in balans gebracht. In Amerika werken ze al met deze behandeling en het slagingspercentage is tachtig procent. Het is echter geen wondermiddel en ik moet er zelf wel wat voor doen. Maar ik heb er alles voor over.”

Veel van deze periode geleerd

Nanda vergelijkt haar brein nu met een gaspedaal en een rem. „Bij mij werkt de rem niet goed waardoor ik me vaak opgejaagd voel. Het voelt alsof ik altijd 'aan' sta en mijn lichaam nooit rust krijgt, dat moet ik weer leren”, legt Nanda uit. Steun heeft ze van een lotgenotengroep met wie ze al een jaar contact heeft. „Wij praten elkaar niet de put in, maar geven tips over hoe we bepaalde dingen aanpakken. We proberen elkaar vooral te stimuleren met het delen van onze geluksmomentjes. Dat kan voor de één het halen van een ijsje in een dorp zijn en voor de ander een bezoek aan de buurvrouw in de tuin. Ik merk zelf ook dat ik veel bewuster ben gaan leven. Wat dat betreft heb ik ook veel van deze periode geleerd. Zo geniet ik nu bijvoorbeeld van de prachtige papavers in onze tuin terwijl ik daar anders gewoon aan voorbij ging.”

Waar Nanda het meeste naar uitkijkt als de behandeling aanslaat? „Dat ik weer bij een voetbalwedstrijd van mijn zoon kan kijken, dat ik weer eens een dagje kan shoppen met mijn dochter en dat ik een keer spontaan uit eten kan met mijn man, zonder dat ik hoef te denken aan de consequenties voor de rest van die week. En – last but not least – dat ik mijn werk weer kan opbouwen. Eigenlijk zijn het de 'gewone' basisdingen in het leven, maar dit is mijn ultieme doel. Ik wil weer een gewoon leven leiden, want mijn leven staat al zo lang stil...”



Hammie

Ik ben niet echt een geboren huishoudster. Of 'echt niet' kan ik beter zeggen. Ik vind er ook niks aan en heb op mijn manier altijd veel belangrijkere dingen te doen. Maar één keer per jaar ga ik helemaal los. En dat is nu, rond deze tijd, zo vlak voor de vakantie.

Ik weet niet wat dat is, maar voor mijn gevoel moet voor de 'grote' vakantie het hele huis opgeruimd en schoon zijn. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd zeggen ze dan. Bij mij werkt dat ook zo. Dus op dit moment ben ik al druk aan het opruimen.

Om te beginnen neem ik de speelgoedkast onder handen. Ruim twee jaar geleden zijn we verhuisd dus ik dacht dat we al aardig aan het ontspullen waren geweest, maar zo langzamerhand zijn er toch weer heel wat spelletjes, knuffels en andere spullen bijgekomen.

Terwijl ik aan het opruimen ben krijg ik een weemoedig gevoel bij het zien van al dat speelgoed. Eigenlijk kan die duplo allang weg, maar wat hebben de kinderen daar toch altijd een mooie bouwwerken van gemaakt. En die barbiepoppen zien er inmiddels gehavend uit door alle kappersbeurten die ze hebben moeten doorstaan, maar toch vind ik het zonde om ze weg te doen. Of die My Little Pony's, daar hebben ze nog persconferenties mee gehouden in coronatijd. Er is zelfs een pony vernoemd naar Rutte en eentje heet Irma (Sluis, de gebarentolk).

De oudste gaat volgend jaar al naar de middelbare school, dus voor haar hoef ik dit speelgoed helaas niet meer te bewaren. Gelukkig is de jongste negen en die houdt er nog steeds wel van om lekker te spelen dus ik zet de bakken eerst nog even terug. Als ze hier volgend jaar tijdens de grote schoonmaak nog steeds op dezelfde manier staan

kan ik ze altijd nog wegdoen. Dat geldt trouwens niet voor Hammie.

Hammie is de favoriete knuffel van onze jongste dochter. Ze is alweer vier jaar in ons midden bedenk ik nu, want ze heeft Hammie gekregen op de Grossglockner in Oostenrijk tijdens de zomervakantie. We hadden de kinderen beloofd dat als ze daar een marmot in de bergen zouden spotten, dat ze dan een marmot als knuffel mochten uitzoeken. Het stikt daar van de marmotten dus niet veel later stonden we in de souvenirwinkel tussen de knuffels.

Ze waren niet goedkoop, maar we kunnen nu wel stellen dat ze het geld er meer dan uit heeft gehaald. Want Hammie is sindsdien onlosmakelijk aan onze dochter verbonden. Dat is ook te zien, want de knuffel is aardig versleten, de tanden zijn bijna verdwenen en er bungelt een lange zwarte draad aan de onderkant van het dier.

Maar dat maakt niks uit, integendeel, het hoort bij Hammie.

Net zoals de geur van Hammie er ook bij hoort. Ik heb al een paar keer voorgesteld om Hammie in de wasmachine te doen, maar nee, dat mag niet. Hammie is goed zoals ze is en andersom geeft deze knuffel haar een veilig en vertrouwd gevoel. J.K. Rowling, de schrijfster van de boeken van Harry Potter, beschrijft het belang van zo'n knuffel prachtig in haar kinderboek Het Kerstvarken.

Hoe lang onze dochter deze favoriete knuffel nog nodig zal hebben? Geen idee. Maar wat mij betreft mag ze 'em nog heel lang bij zich houden. Want als ik al moeite heb om afscheid te nemen van de duplo, de barbiepoppen en de pony's wie ben ik dan om te zeggen dat zij te oud is voor een knuffel?

Klasina van der Werf

COLUMN





Zorgeloos op vakantie!

Doe de vakantie check!

Op de fiets tijdens vakantie is een feestje! Dus als je fiets mee mag, dan wil je natuurlijk dat die, net als jij, in topconditie verkeert. Doe de vakantie check om zorgeloos te kunnen genieten op vakantie!

E-BIKE: Grote beurt € 49,95
Kleine beurt € 29,95

Gewone fiets: Grote beurt € 32,95
Kleine beurt € 19,95



Luinstra's Fietsen
Voorstraat 108 Kollum 0511-233173

GRATIS HALEN EN BRENGEN
Voorstraat 108 Kollum 0511-233173

Hubo Horren



Ongewenste gasten

Muggen zijn buitengewoon irritant. Je ziet ze niet maar ze zijn er wel. Een hor is dus geen overbodige luxe. Niet alleen voor het weren van insecten, maar ook voor het filteren van pollen. Hubo heeft voor elk soort raam of deur een oplossing. Hoe ze ook openen of sluiten.



Hamstra Plisséhordeur Allure

Kan in vrijwel alle deuren gemonteerd worden. Met geplisseerd gaas. Zeer platte ondergeleiding. Min hoogte 194 cm / max hoogte 290 cm. in breedte 96, 130, 160, 180 en 200 cm. Een grotere deuropening is afsluitbaar met twee aparte plisséhordeuren die naar elkaar toe sluiten.



+ INMETEN
+ MONTEREN VANAF

315.-

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Hubo Zwaagwesteinde

Tolwei 22-A - 9271HM De Westereen
(0511) 44 47 47 - zwaagwesteinde@hubo.nl - hubo.nl

#Hubohelpt

ZONNESTUDIO

De Westereen



Fogelsang 69 | 9271 GC De Westereen
06 34 43 73 37 | info@zonnestudiodewestereen.nl

www.zonnestudiodewestereen.nl

Zonnestudio de Westereen

Wijngaarden BV

Steigerbouw & Verhuur De veilige weg omhoog!



Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur

- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers, schilderschermen, bouwhekken;
- Evenementen / podiumbouw;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* en SCL light (trede 3) gecertificeerd;
- Erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20
9251 MN BURGUM

+31 (0)511-745001
info@wijngaardensteigerbouw.nl



de Westereender

MOAI FUORT YN DE FRYSKE WÂLDEN



Foto's: Marcel van Kammen en Marit Anker

Summer





PLUS

3^e keer!

Beste
Supermarkt
van Nederland
2022

Geldig in week 28 zondag 9 t/m zaterdag 15 juli 2023

Spaar nu voor 50% korting op vtwonen servies!

Goed eten
smaakt nóg
beter op
mooi servies.

vtwonen



Scan & spaar 2x sneller met de PLUS app.

Sparen met je smartphone heeft slimme voordelen:

- Met de PLUS app ontvang je elke spaarkaart de eerste 3 zegels cadeau en spaar je dus 2 keer sneller een compleet vtwonen servies bij elkaar.
- Geen gedoe met losse zegels.
- Direct zien hoeveel je hebt gespaard.
- Makkelijk zegels delen met anderen.
- Samen met je gezinsleden sparen op één account.
- Je volle spaarkaart altijd bij de hand.

Download 'm nu!



Kijk voor meer informatie op plus.nl/scanenspaar

3 zegels cadeau bij elke digitale spaarkaart!



De Westereen
Buitenpost

| Ljurkstrjitte 63, De Westereen | 0511-448860

Openingstijden: ma-wo 08:00-20:00 do-za 08:00-21:00

| Christinastraat 3, Buitenpost | 0511-479260

Openingstijden: ma-wo 08:00-20:00 do-za 08:00-21:00 zo 10:00-18:00

plus.nl



'Wie boekt er nu een vakantie naar De Westereen?'

DE WESTEREEN - Toeristen uit Duitsland, Polen, Frankrijk, Engeland, Spanje, Denemarken en zelfs Canada en Zuid-Afrika komen naar camping Zilveren Maan in De Westereen. Hoe? Dankzij een mooi initiatief van twee jonge ondernemende Westereenders, de 21-jarige Rudmer van der Wal en Mathijs Heidstra.

Tekst en foto: Klasina van der Werf

Rudmer en Mathijs zijn al vanaf de basisschool vrienden. Ze weten nog precies hoe het idee is ontstaan om de trekkershutten op de Zilveren Maan te verhuren. „We waren 's ochtends vroeg aan het wandelen met de hond en dronken daarna nog een kop koffie toen het onderwerp op Airbnb kwam, een soort Marktplaats voor de verhuur van vakantiehuizen en appar-

tementen. We ontdekten dat in onze eigen regio niet veel te huur stond en wat er wel was, werd tegen een hoge prijs verhuurd”, vertelt Rudmer. Mathijs refereerde aan de goeroes op Instagram die beweren dat je rijk kunt worden van huren en doorverhuren.

Booking.com

Zo kwamen ze op het idee om te kij-

ken of de twee trekkershutten van de Zilveren Maan wel op internet stonden. Al snel bleek dat deze hutten alleen via de website van de camping werden verhuurd. De jongens trokken de stoute schoenen aan en vroegen de eigenaar of zij zijn trekkershutten via Booking.com mochten verhuren, inclusief schoonmaak. Mathijs: „Hij was eerst wat terughoudend en dat

snap ik ook wel. Wij hadden helemaal geen ervaring, zijn nog jong en hij kende ons niet. Later hebben we het nog een keer gevraagd en toen zei hij dat we het tien weken mochten proberen met één trekkershut.”

Positief verrast

Het maken van een pagina op booking.com was volgens de jongemannen vrij eenvoudig. „We vinden het belangrijk om duidelijk en eerlijk te zijn over de trekkershutten. Ze zijn vrij simpel, zo zit er geen keuken en wc in. Daarvoor kunnen gasten gebruik maken van de voorzieningen op de camping. We willen de verwachtingen niet te hoog stellen. En dat werkt. Mensen zijn positief verrast en waarderen de prijs-kwaliteitverhouding. We krijgen hele goede reviews en gasten vinden het vooral een fantastisch plekje.” Het eerste seizoen werd meteen een groot succes voor de jonge ondernemers. Ruim tachtig procent van de beschikbare tijd zat de trekkershut vol. Voor de campingeigenaar reden om hen dit jaar ook de tweede trekkershut toe te vertrouwen voor de verhuur en schoonmaak.

Sleuteloverdracht

In het begin overhandigden Rudmer en Mathijs de sleutel persoonlijk aan de gasten, maar dat kostte veel extra tijd. Temeer omdat toeristen vaak niet precies konden inschatten hoe laat ze zouden aankomen. „De eerste keer dat we de trekkershut verhuurden was dat helemaal erg. Toen zei een groep Duitse toeristen dat ze tussen 15.00 en 20.00 uur zouden komen. Dus wij zaten daar vanaf 15.00 uur te wachten.

Rond 18.00 uur kregen we het bericht dat ze met de trein aankwamen. Maar dan is het nog wel een half uur lopen”, vertelt Rudmer. Hij besloot niet langer te wachten, fietste naar huis en haalde de gasten met de auto op. Mathijs twijfelde nog of hij hier wel verder mee wilde. „Ik dacht, als het elke keer zo lang duurt...”

Mooie omgeving

Inmiddels hebben de Westereenders een methode bedacht om het voor zichzelf zo gemakkelijk mogelijk te maken. „We hebben sleutelkastjes gekocht met een cijfercode. Vooraf krijgen ze van ons de code, zodat wij er niet meer heen hoeven. Nu komen we er alleen nog maar om schoon te maken. Het kost ons ongeveer drie tot vier uren per week”, vertelt Rudmer. Verder gaat alles automatisch. Zo krijgen de gasten nadat ze geboekt hebben een standaard bericht met daarin alle informatie. „Als er iemand geboekt heeft krijgen wij een bericht op onze telefoon. Kijk, er is weer iemand die geboekt heeft, voor de nacht van zaterdag op zondag. Een stel uit Engeland”, zeggen de jongens tegen elkaar.

Rudmer en Mathijs verbazen zich er soms over dat mensen van over de hele wereld naar De Westereen komen. „Ze vinden de omgeving hier zo mooi: de rust, het water, het groen. Daardoor ga je zelf ook anders naar je eigen dorp kijken. Eerst dachten we, wie boekt er nu een vakantie naar De Westereen? Maar als je goed om je heen kijkt, ontdek je pas hoe bijzonder het hier is.”

Hulp nodig bij het verhuren van je vakantiehuis?

Het verhuren van trekkershutten of vakantiewoningen via booking.com smaakt voor Rudmer van der Wal en Mathijs Heidstra naar meer. Mocht je een accommodatie hebben die je wilt verhuren, maar heb je zelf geen zin in de rompslomp er omheen? Neem dan contact op met Rudmer en Mathijs via blokhutwestereen@gmail.com

Met eigen camping komt droom uit voor Harry, Jeltsje en zoon Jelmer

RINSUMAGEAST - Op 1 april van dit jaar opende Camping Tjaerdastate in Rinsumageast de poorten. Met plek voor vijftig kampeers in caravan, tent, vouwvagen of camper en een luxe sanitairgebouw proberen Harry en Jeltsje de Vries en hun zoon Jelmer het hun gasten naar de zin te maken. En ook al zijn ze nog maar net begonnen, het eerste kampeerseizoen kan voor hen nu al niet meer stuk.

Tekst en foto: Johanna Kommerie

Al meer dan dertig jaar riep Harry ooit een eigen camping te willen runnen. Hij en zijn vrouw Jeltsje, zelf

fervent tentkampeers, bezochten door de jaren heen de nodige campings in binnen- en buitenland. En

waar ze ook kwamen, Harry's handen begonnen altijd te jeuken om zelf aan de slag te gaan. „Bij iedere camping zag ik wel zaken die ik zelf anders zou doen, of die ik juist ook wilde op een eigen camping.” Jeltsje had een wat langere aanlooptijd nodig om echt enthousiast te worden over het idee van een eigen camping, maar toen ook zij dat enthousiasme te pakken had, ging het stel uit Rinsumageast serieus aan de slag. Ze zochten online naar campings die te koop stonden maar kwamen uiteindelijk toch uit op het stuk land achter hun eigen woonboerderij naast de Alexanderkerk in Rinsumageast.

Materialen hergebruiken

De afgelopen jaren timmerden vader en zoon de nodige vrije uren aan de nieuwe camping. Beide zijn werkzaam in de installatiebranche en konden daardoor een heleboel klussen zelf met beide handen aanpakken. Daarbij werd het een sport om zoveel mogelijk materialen her te kunnen gebruiken. „We hebben heel veel via Marktplaats op de kop kunnen tikken. Want waarom alles nieuw kopen als een ander het mis-

schien maar even gebruikt heeft en dan al van de hand doet?”

Gasten uit binnen- en buitenland

De camping mag dan wel pas geopend zijn, kampeers weten de camping al goed te vinden en blijven ook voor langere periodes op de camping. „Via de SVR, waar we bij aangesloten zijn, weten heel veel kampeers ons te vinden. Niet alleen uit de buurt, maar ook uit plaatsen als Rotterdam en Venlo, Duitsland en België. Sommigen blijven een paar nachten, terwijl er ook campinggasten zijn die wel zeventien dagen blijven”, vertelt Harry. „Waar ze allemaal voor vallen is de mooie omgeving. Heel veel gasten komen echt naar deze regio om te fietsen. Maar een wandeling door het dorp vinden ze ook heel mooi.”

Het gasten naar de zin maken

De kampeers zijn daarnaast ook zeer te spreken over de camping, die ondanks dat deze nog in opbouw-fase is al verrassend compleet is voor de kampeers die graag genieten van rust en ruimte. „Vooral het sanitairgebouw is men erg over te spreken”,

vertelt Harry. „We vragen onze gasten ook graag wat ze eventueel nog missen. Als we dat kunnen realiseren, dan doen we dat. Zo miste iemand een plankje bij de stortplaats van het chemisch toilet om even de dop op neer te kunnen leggen. Dat heb ik dezelfde avond nog opgehangen. Het zijn soms maar kleine dingen die het kamperen net iets gemakkelijker en leuker maken. Maar daarvoor moet je wel goed luisteren naar wat je gasten ervaren.”

Voor de komende winterperiode hebben Harry en Jelmer alweer een nieuw gezamenlijk project gevonden om mee aan de slag te gaan. „In de grote loopstal komt een soort recreatieruimte met een klein keukentje. Zodat als het regent mensen bijvoorbeeld even droog kunnen zitten en een kopje koffie kunnen nemen. Er komen hier ook wel mensen die op fietsvakantie zijn en alleen een klein tentje bij zich hebben. Zij willen hier denk ik wel gebruik van gaan maken. Maar we kunnen er bijvoorbeeld ook een voetbalwedstrijd op een scherm laten zien. Ik heb zelf niks met voetbal, maar ik kan me voorstellen dat een ander toch graag naar bepaalde wedstrijden kijkt.”

Meer informatie:

www.campingtjaerdastate.nl





LEKKER BIJVERDIENEN IN JE VAKANTIE?



Na 23.00u.
+€2,00
bruto per uur
nachttoeslag

LEEFTIJD

15 jaar
16 jaar
17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21+ jaar

ALL-IN UURLOON*

€ 5,97 per uur
€ 7,29 per uur
€ 8,84 per uur
€ 10,40 per uur
€ 11,95 per uur
€ 13,50 per uur
€ 14,70 per uur

*All-in uurlonen zijn inclusief
snipperuren en vakantiegeld.

SOLLICITEER EN START DIRECT MET WERKEN
bij McDonald's Drachten Omloop, Drachten
Azeven, Harlingen of Dokkum!

WERKENBIJMCDONALDS.NL

WHATSAPP: 06-12748906 MAIL: HR@MCDONALDS.FRL

Kunst in zicht voor jong en oud

Leuke activiteiten in Park Vijversburg

TYTSJERK - Park Vijversburg is voor 2023 uitgeroepen tot het zilveren uitje van Friesland. Ook deze zomer worden er weer leuke activiteiten georganiseerd in het park, ditmaal gericht op kunst voor jong en oud, van kunstkeners tot ontdekkingsreizigers.

„Uitjes met kunst schrikken soms wat af. Mensen denken dat het dan niet geschikt is voor kinderen. Maar in ons park zijn veel kunstwerken te vinden waarvan kinderen niet in de gaten hebben dat het kunst is. Onze boomhut is bijvoorbeeld ook een kunstwerk”, vertelt Audrey Stielstra van Park Vijversburg. Deze zomer willen ze bij Park Vijversburg laten zien dat kunst en natuur elkaar versterken. Om te beginnen zijn er tot en met 16 juli twee kunstenaars te vinden in het theehuis. Zij houden een open atelier. Hun kunstwerken staan in het teken van natuur en bomen en zijn nog tot en met 1 oktober te bewonderen.

Het belang van bomen

Vanaf 1 augustus exposeert kunstenaar/fotograaf Johannes Bosgra (be-

kend van zijn foto's met de protters die de hele wereld over gaan) in Villa Vijversburg en in het glazen Paviljoen met 'Bosk fan Bosgra, Yn Bosk fan Ypey'. De expositie is een prachtig samenspel tussen de geschiedenis van de familie Bosgra en de familie Ypey. In de fotoserie laat de fotograaf bomen zien die als sinds 1700 door zijn voorouders zijn gekweekt in Burgum. De expositieruimtes zijn in de maand augustus geopend op woensdag tot en met zondag. „Mede door deze expositie ga je ook nadenken over het belang van bomen”, stelt Audrey.

De rups en de vlinder

Het project Bosk van Arcadia sluit hier mooi op aan en daarom passen de twee kunstwerken – de rups en de



Foto: Johannes Bosgra

vlinder – van dit project zo goed in Park Vijversburg. De rups staat voor Rupsje Nooitgenoeg, oftewel de mens en wat wij de wereld aandoen terwijl de vlinder harmonie en schoonheid uitstraalt. Audrey: „Wat doen wij zelf om deze wereld mooi te houden? Stel deze vraag aan de bomen. De bomen overleven ons en hebben de wijsheid in pacht. Daarom is het ook zo mooi dat de rups en de vlinder bij de foto's van de bomen aan het einde van het paviljoen komen te staan.”

Wilgenhutten vlechten, fotoworkshop en vleermuizen expeditie

Naast deze mooie kunstwerken die de hele zomer te zien zijn in Park Vijversburg worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Zo start er elke zaterdagmiddag van augustus om 14.00 uur de rondleiding 'Wat de bo-



Foto: Maartje Roos

men ons vertellen' vanaf de hoofdingang en op 9, 16 en 30 augustus kunnen kinderen in het parkdeel 'Frijlân' wilgenhutten vlechten. Op de laatste zaterdag van augustus is er in het kader van het Brommelsfestijn een kids-klix fotoworkshop waarbij kinderen leren hoe ze een mooie foto kunnen maken en tegelijkertijd leren ze anders naar de natuur te kijken. 's Avonds is er voor de liefhebbers nog een vleermuizen expeditie. „Kinderen kunnen dan vleermuizen spotten tijdens de Nacht van de Vleermuis. Met twee vleermuizenexperts en meerdere batdetectors gaan we op zoek naar geluiden van de vleermuizen.”

Waterlabyrint en hangmatten

Park Vijversburg onderscheidt zich doordat natuur en cultuur hand in hand gaan. „Zo kun je op zoek gaan naar de verschillende kunstwerken in het park, maar er is zoveel meer te doen. Vergeet niet dat we ook nog een waterlabyrint hebben, een kruipbuis, schommels in de heg, hangmatten en wat dacht je van een brug onder water? Het mooie is, je hoeft voor dit park geen kunstkenner te zijn: iedereen, jong én oud, kan van Park Vijversburg genieten.”

Meer informatie en aanmelden voor activiteiten, zie www.vijversburg.nl

Foto: Marcel van Kammen



Beleef de Fryske Wâlden vanaf het water

KUIKHORNE - Steeds meer toeristen ontdekken jachthaven en camperpark 't Eibertsnest in De Westereen. Niet alleen Nederlanders, maar ook veel Duitsers weten de recreatievoorziening in het hart van de Fryske Wâlden te vinden. „Dat heeft ook te maken met het feit dat wij de titel TopPlatz hebben gekregen die bij Duitsers populair is”, vertellen Hans en Jittie Mozes.

Hun gasten zijn vaak verrast door de omgeving van de jachthaven aan de Swemmer. „Mensen vinden het zo mooi om hier te fietsen”, vertelt Jittie die de mooiste fiets- en wandelroutes voor de toeristen heeft uitgestippeld. Als extraatje geeft zij haar gasten tips voor cafés of restaurants waar ze onderweg koffie kunnen drinken of een hapje kunnen eten. „Ook verwijzen we naar bijzondere plekjes en musea. Zo proberen we de lokale ondernemers te steunen.”

Sloepverhuur

Ook met het verhuren van sloepen gaat het goed. „Op die manier beleef je de Fryske Wâlden vanaf het water. Bij ons kunnen toeristen de Maril sloep huren met ruimte voor

acht, tien of twaalf personen. Dit is één van de meest betrouwbare en stabiele sloepen met uitstekend vaargedrag. Het is ook mogelijk om sloepen voor meerdere dagen te huren.” De mogelijkheden zijn volgens Jittie eindeloos. „Vanuit Kuikhorne kun je bijvoorbeeld een rondje Dokkum doen of het prachtige natuurgebied van Nationaal Park de Alde Feanen bij Earnewâld ontdekken.”

Wat toeristen misschien nog wel het meeste opvalt in deze regio? „Ze vinden de mensen hier erg aardig en behulpzaam. Zelfs de jeugd groet je, zeggen ze dan.”

Meer informatie: www.jachthavenkuikhorne.nl



Aantal taxiritten naar Schiphol neemt weer toe

KOLLUMERSWEACH - Het vervoer van en naar Schiphol neemt weer toe. Dat stelt bedrijfsleider Auke Ebbing van Taxi NOF in Kollumersweach, gespecialiseerd in Schipholvervoer. De laatste jaren volgden verschillende ontwikkelingen elkaar op die invloed hadden op het taxibedrijf, zoals corona, lange wachtrijen en het annuleren van vluchten van Transavia.

„We hebben een rustige periode gehad, maar merken dat het aantal taxiritten naar Schiphol weer toeneemt”, zegt Auke Ebbing. Hij begon ruim twintig jaar geleden als chauffeur bij Taxi NOF en heeft het tot bedrijfsleider geschopt. Nu regelt hij onder andere het onderhoud van de auto's en maakt hij de roosters voor de chauffeurs. Bij Taxi NOF werken maar liefst zeventig chauffeurs en er zitten nog ongeveer tien op kantoor. Het Schipholvervoer neemt binnen Taxi NOF in Kollumersweach een speciale plaats in. „Mensen kunnen bij ons kiezen voor privé-vervoer of gecombineerd. In het laatste geval

kan het gebeuren dat je samen met anderen reist. Dit is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer.”

Dag en nacht

Taxi NOF beschikt over een goed onderhouden wagenpark met verschillende types voertuigen, zoals luxe auto's, stationwagens, persoonsbusjes en rolstoelbussen. Het voordeel voor taxivervoer naar Schiphol is dat je niet met parkeren zit op Schiphol. „Wij rijden dag en nacht en zetten onze klanten voor de deur uit. Het is wel iets duurder dan reizen met het openbaar vervoer maar bij ons ben je niet afhankelijk van tijden.” Vooral



Bedrijfsleider Auke Ebbing.

vorig jaar vonden mensen het prettig om op tijd op het vliegveld te zijn. „Mensen moesten toen vier uren van tevoren aanwezig zijn en sommigen wilden nog wel eerder vertrekken om te voorkomen dat ze het vliegtuig zouden missen. Sinds dit jaar is alles weer een beetje normaal, tenminste als er geen vluchten geannuleerd worden. Maar we hebben goede en stressbestendige centralisten binnen ons bedrijf die inspelen op de actuele ontwikkelingen.”

Overname

Taxi- en Touringcarcentrale Noord Oost Friesland wordt begin januari volgend jaar overgenomen. Eigenaren Jessica en Edwin van der Heiden hebben hun bedrijf verkocht aan Taxi Dorenbos uit Assen, een van de grootste spelers in de taxi-branche in Noord-Nederland. De bedrijfsvoering blijft grotendeels gelijk en voor de medewerkers verandert er weinig.

VISSER

Voninginrichting

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

Gordijnen | In-between | Vitrage | Tapijt | Laminaat



Wij zijn het goedkoopste adres voor al uw: vouwgordijnen, in-between, overgordijnen en vitrages. Ook verzorgen wij graag uw; tapijt-, vinyl-, pvc-, laminaat- en marmoleum vloeren.

www.vissergordijnen.nl

AANBIEDINGEN

**Pro User
Fietsendrager**
ook voor E-bikes



€ 425,00



**Valma en Turtle Wax
wasemmer plus inhoud** nu voor € 29,95

Dakkoffer Twinny Load



vanaf

€ 299,00

Poetsmachine



van € 109,00
voor

€ 79,00

Grootste assortiment Auto Poetsproducten
Kijk ook op www.poetsproducten.nl voor kortingen

Poetsproducten.nl
Ombetwist de beste poetspecialist

Ruim assortiment Fietsendragers voor E-bike

UW WERKPLAATS VOOR:

APK

UITLATEN

OLIE VERVERSEN

AIRCO

DISTRIBUTIESETS

STARTERS / DYNAMO'S

BANDEN

SCHOKDEMPERS

REMMEN

KLEINE BEURT

TREKHAKEN

GROTE BEURT

Incl. afmelden
en roetmeting

APK

voor auto's,
bedrijfsbussen
en campers.

**PD Automaterialen en
Auto onderhoud**

Doorvaart 2 9101 RE Dokkum
Ind. ter. Hogedijken 0519-293506

www.pdautomaterialen.nl

Deze actie is van 1 t/m 31 juli

ACTIE
10%
korting op
aircoservice

Veilig op vakantie?



Lijzenga

Doe nu de PCA vakantiecheck!

Wij controleren uw auto op meer dan 25 punten!

Auto's: €29,95 Campers €49,95

Maak direct een afspraak via de
Lijzenga app, download 'm nu!

Conradi-Veenlandstrjitte 120 Damwâld | 0511-424173 | autobedrijflijzenga.frl/app

Lunchroom Haagens compleet vernieuwd

'We raden toeristen ons beroemde broodje gezond aan'

DOKKUM - Dokkum wordt steeds bruisender. Dat stelt Anna Smits, bekend van meerdere horecazaken in de regio. „Je merkt dat steeds meer toeristen Dokkum weten te vinden. En geef te eens ongelijk, Dokkum is zo'n leuke stad.“ Zelf draagt ze haar steentje bij met de vernieuwing van de Dockumer Sluys, de entree aan de zuidzijde van Dokkum. Speciaal voor deze toeristenkrant vertelt Anna over de grote verbouwing.

Tekst: Klasina van der Werf Foto: Marit Anker

Er zijn al heel wat plannen geweest voor het opknappen van de Dockumer Sluys. Sinds het vertrek van de supermarkt C1000 in 2010 zijn er al verschillende ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van de Dockumer Sluys. Maar de beroemde broodjeszaak van Haagens is altijd gebleven. „Haagens bestaat al meer dan veertig jaar en is een begrip in Dokkum en omstreken“, zegt Anna. Ze is er dan ook trots op dat deze populaire lunchroom is uitgebreid en een hele nieuwe uitstraling heeft gekregen. „Alles is mooi ruim, modern en licht. Behalve de wc, die is roze, zelfs de heren-wc. Dat verwachten de mensen niet.“

Verbinding met de stad

Wat gelijk is gebleven is de kaart. „We hebben veel klanten die op een vaste dag langskomen en altijd hetzelfde broodje bestellen. Dus daar veranderen we niks aan. Toeristen raden we ons beroemde broodje gezond aan.

Dat is echt wel hét broodje van Dokkum.“ Ook de buitenkant richting het centrum van Dokkum wordt helemaal opgeknapt. Om verbinding met de stad te maken komt er een open poort waarbij de oude palen weer terug worden gebracht. Met Sylvester Adema als architect komen sowieso vele oude elementen weer terug. Zo probeert Anna het steegje dat Haagens met het naastgelegen restaurant KB verbindt in oude ere herstellen. „Dit willen we graag bestraten met van die mooie gele steentjes en ik probeer te achterhalen hoe deze steeg vroeger heette. Dan kunnen we de historische straatnaam weer terugbrengen.“

Grote stadstuin

Met de opening van de nieuwe lunchroom van Haagens is de eerste fase afgerond. Ondertussen wordt druk gewerkt om het restaurant KB uit te breiden. „We merken dat mensen het sinds de coronatijd fijn vinden om wat



ruimer te zitten. Ook zijn er steeds meer aanvragen voor grotere feesten of bruiloften. Alles wordt straks heel open, met veel glas en veel groen. Het wordt één grote stadstuin.“ De plannen voor een versmarkt zijn voorlopig geparkeerd. In plaats daarvan is Anna in gesprek met boeren en andere ondernemers over het creëren van een streekwinkel. „We hebben fantastische producten dichtbij, daar moeten we iets mee doen. Toeristen vinden dat ook mooi en aangezien Dokkum echt een toe-

'Aangezien Dokkum echt een toeristenstad is geworden mag een winkel met streekproducten niet ontbreken'

gioplank serveren.“

Leuk team

Anna hoopt dat de tweede fase – de uitbreiding van KB – voor de kerst klaar zal zijn. Dan is er nog een derde fase en die bestaat uit de bouw van de appartementen boven de zaak. „Het worden compacte huurappartementen-

ristenstad is geworden mag zo'n streekwinkel niet ontbreken. Deze producten kunnen we ook weer gebruiken in onze lunchroom en bij KB kunnen we bijvoorbeeld een re-

ten waarbij we ons vooral richten op een jonge doelgroep die voor het eerst op zichzelf komen wonen. Het idee is dat hier dan een soort community ontstaat waarbij de bewoners bij Haagens gezamenlijk een broodje kunnen eten. Ik hoop dat deze appartementen volgend jaar klaar zijn.“ En zo wordt ook de zuidzijde van Dokkum weer aantrekkelijk voor zowel inwoners als toeristen. Tot slot wil Anna graag benadrukken dat ze een heel leuk team hebben. „De mensen zijn tenslotte het belangrijkste. We hopen dat bezoekers hier met een glimlach binnenkomen en met een nog grotere lach weer naar buiten gaan.“

Bij koffie- en theetuin De Huismus kom je tot rust

MITSELWIER - Sinds deze maand is Mitzelwier een koffie- en theetuin rijker: de Huismus. Drijvende kracht achter deze theetuin is Tjimkje van der Veen. „We hebben een grote tuin en hier komen 's zomers veel fietsers langs. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan, dus dacht ik: waarom begin ik niet een eigen theetuin?“, vertelt Tjimkje.

Zo gezegd, zo gedaan. Ze maakte een gezellig terras in de tuin, compleet met hangmat en speeltoestel voor de kinderen. Het is voor Tjimkje nog even uitvogelen welke dagen ze open zal gaan, maar in eerste instantie is het de bedoeling om dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur de tuin te openen. „Op mijn Facebookpagina en via Google Maps kunnen mensen de actuele tijden in de gaten houden.“

Appeltaart of oranjekoek

Bij de Huismus kunnen mensen terecht voor Fairtrade koffie, verse (munt)thee en een lekker stukje gebak. „Ik verkoop appeltaart en oran-



jekoek van de warme bakker en als taart van de dag bak ik straks ook zelf taarten of cake.“ Als extraatje verkoopt Tjimkje voor de liefhebbers honing van de imker en klompen. Dat past mooi bij de streek.

Chill-tuin

Tjimkje van der Veen hoopt de komende tijd mensen te verwelkomen in haar tuin vol bloemen, fruitbomen

en dieren, zoals konijnen, katten en een hond. Niet onbelangrijk: mensen kunnen hier naar de wc en als ze wat langer willen blijven hangen om een tijdschrift te lezen, is dat ook geen probleem. „Ik heb hier verschillende tijdschriften en folders liggen die bezoekers kunnen doorbladeren. Je kunt hier lekker tot rust komen, op de achtergrond hoor je de vogels zingen. Dit is een echte chill-tuin.“

Verwen je zintuigen bij De Kruidhof

BUITENPOST - Op De Kruidhof worden je zintuigen verwend. Geniet op het vier hectare grote terrein van zeventien prachtige thematuinen, elk met zijn eigen unieke plantencollectie en bijzonderheden. Ook beschikt De Kruidhof over de grootste collectie geneeskrachtige kruiden van West-Europa en zijn we sinds 2000 een geregistreerd museum.

Educatieve speurtocht

Het IJstijdenmuseum op De Kruidhof is ook zeker een bezoekje waard. Hier stap je even terug in de tijd. Laat je verrassen en verwonderen door de prachtige beelden en verhalen. Ook voor kinderen zeer de moeite waard. En er is meer voor kinderen. De Kruidhof beschikt over een prachtige, natuurlijke speeltuin en we hebben een educatieve speurtocht voor kinderen.

Eetuin en winke

Even bijkomen van alle indrukken? Dat kan met een verse kop koffie of een heerlijke lunch in de

Eetuin. Voor een blijvende herinnering aan De Kruidhof kunnen bezoekers terecht in de winkel met streek- en tuinproducten. Ook is er een verkooptuin met prachtige bloemen, planten en (fruit)bomen uit eigen collectie.





HAWWE JO IN KONTENER NEDICH?

By NNRD kinne jo fluch en ienfâldich in ôffalkontener hier!

Betrouwbaar en servicegericht. Afspraak is afspraak.



Van afval naar grondstoffen en energie. Samen maken we er iets moois® van.



In de nieuwe audiotour staan drie hoofdpersonen uit de geschiedenis van Harkema centraal. Foto: Marcel van Kammen



In De Spitkeet is armoede nog altijd voelbaar

HARKEMA - In Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet in Harkema kunnen bezoekers kennismaken met het leven van de arme heidebewoners in de periode 1850 - 1950. Sinds april dit jaar is die kennismaking nog levendiger geworden. Toen werd onder andere een introductiefilm, een audiotour over het park en nieuwe bebording onthuld.

Tekst en foto's: Johanna Kommerie

Het is nog niet eens zo heel lang geleden dat mensen in de regio Harkema in bittere armoede leefden. In hutjes gemaakt van plaggen, de zogeheten spitketen, woonden gezinnen met soms wel tien kinderen onder vreselijk erbarmelijke omstandigheden. In Openluchtmuseum en Themapark De Spitkeet in Harkema wordt al jaren het verhaal van deze mensen verteld.

Drie personages vertellen hun verhaal
In de nieuwe introductiefilm en de audiotour staan drie hoofdpersonen uit de geschiedenis van Harkema centraal: Froukje Postma (een meisje dat opgroeide in het armenhuis van

Harkema, de Mallemolen), Sjoerd 'út de wâl' (een arme arbeider die zijn eigen holwoning groef) en Jelle Dam. Laatstgenoemde socialist betekende veel voor de bewoners van de heide. Hij was actief in dezelfde tijd als Piter Jelles Troelstra en Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Alhoewel zij veel overeenkomsten hadden, hield Dam er andere methodes op na om zijn doel te bereiken: betere leefomstandigheden voor de mensen op de heide.

Door de jaren heen veranderde er veel op de heide. Na de komst van de Woningwet in 1901 werden spitketen verboden en kwamen er de zogeheten

SWA-woningen. Toch zou het nog jaren duren voordat de laatste spitkeet werd afgebroken. Ook moesten mensen rond de periode van de Tweede Wereldoorlog wonen in zogeheten armenhuizen (de Mallemolen) en was de woningnood in de periode na de oorlog zo groot dat sommige gezinnen zelfs hun intrek deden in verbouwde kippenhokken. Het zou nog tot 1970 duren voordat de laatste kippenhokbewoner een echte woning betrok.



Reis door de tijd

In de audiotour, die middels QR-codes of de app Izi.travel te beluisteren is als je het park bezoekt, hoor je meer over het wonen, werken en leven op de heide. Zo vertelt Froukje over hoe ze voor haar moeder drinkwater moet halen bij de pingo. Later, bij de armenbegraafplaats, hoor je over de hoge kindersterfte en

dat onder andere gebrek aan hygiëne daar een oorzaak van was. Sjoerd vertelt over hoe hij probeert zich op te werken uit de armoede. Als arbeider, hij slaat stenen stuk waarvan het gruis wordt gebruikt voor het verharding van wegen, heeft hij zwaar werk en verdient hij veel te weinig. Je hoort hem ruziën met zijn vrouw, die elk moment een kind kan krijgen in hun armzalige holwoning. Jelle Dam hoor je onder andere vertellen over hoe een spitkeet gebouwd werd (in slechts één dag) en wat hij deed om ervoor te zorgen dat de armoede bestreden werd in dit gebied.

Bezoekers krijgen met de introductiefilm, de audiotour en natuurlijk de huisjes op het openluchtpark een compleet beeld van het wonen, werken en leven op de arme heide en krijgen een tevens spiegel voorgehouden.

Wat zijn de parallellen met vandaag de dag? Is armoede ooit ver weg?

Handel op de heide

Naast de nieuwe introductiefilm, audiotour en bebording is er dit seizoen ook een interessante tentoonstelling genaamd 'Negoasje'. Deze tentoonstelling, te zien in het Jelle Dam Hûs, gaat over (bij)verdiensten op de heide. Veel heidebewoners verdienden wat extra's bij door bijvoorbeeld te musiceren op feesten en partijen, door vlechtwerk te verkopen of anderszins handel te drijven. Deze tentoonstelling is te bekijken tot en met 31 oktober.

Ook leuk: elke zaterdag tot en met 19 augustus kun je deelnemen aan een fietstocht, variërend in afstand van dertig tot vijftig kilometer. Starttijd is tussen 10.00 en 14.00 uur bij De Spitkeet. Prijs is €3,50 per tochtdeelnemer.

Meer informatie: www.despitkeet.nl

Wandel in het spoor van de Canadese bevrijders

NOORDOOST-FRIESLAND - Fryslân is een lange-afstands-wandeling rijker: de Canadian Trail, onderdeel van het Europese wandelrouten netwerk Liberation Route. De Canadian Trail is een 250 kilometer lange route die ook door Noordoost-Friesland gaat. De route volgt het spoor van hoe de Canadezen Fryslân bevrijdden in 1945.

Tekst: Johanna Kommerie

De Canadian Trail start in De Blesse in Zuidoost-Friesland en gaat via Wolvega, Heerenveen, Akkrum, Terherne en Sneek naar Workum, om

van daar via de Afsluitdijk naar Franeker, Dronryp, Menaam, Marsum en Leeuwarden te gaan. Vanaf Leeuwarden wandel je vervolgens door



de Trynwâlden naar Rinsumageast, Damwâld, Dokkum en Dokkumer Nieuwe Zijlen om uiteindelijk bij Lauwersoog te eindigen.

Verhalen levendig houden

De Canadian Trail is meer dan alleen maar een wandelroute. Als wandelaar maak je onderweg kennis met de verhalen van de Canadezen die de provincie bevrijdden. Gert-Jan Jacobs, werkzaam bij Liberation Route, was nauw betrokken bij de totstandkoming van de route. „Voor de Canadian Trail, onderdeel van het landelijke themaroute, hebben we voorafgaand vier themabijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen verhalen kon inbrengen. Van historische verenigingen tot amateuronderzoekers, musea en archieven; allen kwamen met verhalen passend bij het thema. Daaruit hebben we een selectie van zestig verhalen gemaakt die nu op 90 punten langs de route gelezen kunnen worden.”

Het gaat om verhalen over geheime agenten die gedropt werden in Fryslân tot verhalen over het grote militaire optreden en verhalen over plaatselijk verzet; alles zit in de route. „Juist ook de 'kleine' lokale verhalen maken het een interessant geheel”, aldus Jacobs. „Met de route willen we werken aan bewustzijn, ook voor

de jongere generatie. De mensen die de oorlog hebben meegemaakt zijn er steeds minder. Om de jongere generatie toch op de hoogte te brengen van wat er in de oorlog is gebeurd is het belangrijk om hun verhalen door te vertellen.”

De route gaat voor ongeveer 95% langs het Friese wandelknooppuntennetwerk. De route kent dan ook geen eigen markering. Wel kun je via de website liberationroute.com/nl je eigen route plannen.

Kortere rondwandelingen

Naast de lange-afstands-route zijn er ook een tiental rondwandelingen rondom de route die je los van de lange-afstands-wandeling kunt maken. Zo is er bij Burdaard de William Thomas Buddell herdenkingsroute, een 27 kilometer lange wandeltocht ter ere van William Thomas Buddell, een Canadese luitenant, die tijdens het einde van de oorlog dodelijk gewond geraakt werd door een Duitse sluipschutter.

Een verhaal dat op Jacobs zelf veel indruk maakte was dat van Bram Houtkruiser, die als vierjarig jongetje vanuit Amsterdam naar Fryslân kwam om onder te duiken. Hij komt terecht bij Luut en Griet de Vries in Gytsjerk en zal daar onder de naam

'Jan' de oorlog als enige van zijn familie overleven.

Op belangrijke plekken langs de route staan zogeheten Vectors of Memory, driehoekige herkenningpunten. Deze variëren in grootte van een plaquette tot een monumentachtig object. Deze zijn ontworpen door Daniel Libeskind, Daniel een Poolse Joodse architect. Hij ontwierp ook onder andere het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Tijdens de opening van de route op 15 april werd in Leeuwarden op het Groningerplein ook een Vector of Memory onthuld.



ZONDER PARDON.....



Wildeiken/Zwart
245x185cm

Inclusief: koelvriescombinatie, schouwkap, vaatwasser, kookplaat, bakoven, werkblad, spoelbak, kraan en verlichting.

3 in 1
Kokend-
waterkraan
bij ons al vanaf
€ 695,-

€ 3595,-



Afaatwit Mat
305x225cm

Inclusief: koelkast, vaatwasser, inductiekookplaat, combi-oven, werkblad, smetrand, design schouw, spoelbak, kraan en verlichting.

€ 4995,-



Eilandkeuken hoogglaans wit
245x98cm + 180cm

Inclusief: koelvriescombinatie, vaatwasser, kookplaat, eilandschouw, combimagnetron, bakoven, werkblad, spoelbak en kraan.

€ 5395,-



Kaderfront in wit
300+120cm

Inclusief: koelkast, vriezer, design-schouwwasemkap, vaatwasser, inductiekookplaat, combi-oven, magnetronoven, werkblad met spoelbak kraan en verlichting

€ 6895,-



Mat zwart / Eiken tabak
360cm

Inclusief: koelkast, blokschouw, vaatwasser, kookplaat, bakoven, werkblad met inbouw spoelbak, kraan en verlichting.

€ 4495,-

... DE BESTE KOOP

De **SmartSelect** keukens van **Accénto**:

De pluspunten van onze **Accénto SmartSelect** keukens zijn een degelijke uitvoering voor ongelooflijk scherpe prijzen. Keukens die uitsluitend bieden wat écht belangrijk is; niets meer, maar ook niets minder. Met **Accénto SmartSelect** keukens bewijzen wij dat onze uitstekende service en kwaliteit hand in hand gaan met bijzonder scherpe prijzen.

- ✓ Uitgebreide collectie
- ✓ Duitse kwaliteit
- ✓ Inclusief inmeetservice en installatietekening
- ✓ Gratis 3d-ontwerp
- ✓ 5 jaar Garantie
- ✓ Geen aanbetaling



€ 7295,=

Lamellenfront in ijswit gelakt - 245x335cm. Inclusief: koelvriescombinatie, vaatwasser, kookplaat, blokschouw, bakoven, werkblad, smetrand, spoelbak, kraan en verlichting.

Uitgekookt voordelig!

Exclusief & handgemaakt



Design & elegantie

“Top of the Art“ bij **Accénto Keukens** zijn onze “**Exclusive Line**“ keukens

Deze eigen handgemaakte keukens onderscheiden zich door toepassing van de hoogste kwaliteit in keukenland in combinatie met een perfecte afwerking. Naast de hoge kwaliteit van deze keukens is een ander kenmerk het gebruik van de meer exclusieve materialen.

Ben je op zoek naar een unieke keuken? **Accénto Keukens** maakt voor jou - in eigen productie - een keuken met keus uit o.a. meer dan **40 houtsoorten**. **Exclusief en uniek in Friesland!**

ACCÉNTO
KEUKEN • DESIGN

- * Keukens
- * Keukenrenovatie
- * Dé- en montage
- * Bouwkundige
aanpassingen
- * Leiding- en stucwerk
- * Plafonds
- * Tegelvloeren
- * Keramisch parket
- * PVC-vloeren
- * Vloerverwarming
- * Aan- en verbouw
- * Sanitair en tegels
- * Waterontharders
- * Blacksteeldeuren &
-schuifwanden

ACCÉNTO

KEUKEN • DESIGN

Doniawei 85 - 9104 GK Damwâld - 0511 423288 - www.accentokeukens.nl

Powered by **KüchenTreff**



‘Potferdikky, wat is dit moai wurden’

Burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân heeft samen met de kinderen van Johan en Minne Dijkstra de Suvelfabryk officieel geopend. Foto: Klasina van der Werf

NOARDEAST-FRYSLÂN - Jarenlang was de oude zuivelfabriek in Ljussens de inwoners een doorn in het oog. Dorpsbelang had de zwaar verwaarloosde melkfabriek meerdere keren op de agenda staan als punt van zorg. Totdat de gebroeders Dijkstra van Bouwbedrijf Dijkstra Liessens het drie jaar geleden kochten. Zij zagen kansen om er iets moois van te maken. Dat is gelukt. En hoe.

Tekst: Klasina van der Werf

Op de dag van de opening in juni hangt de vlag uit bij dorpsbewoners in Moarre en Ljussens. Eindelijk is ‘hun’ zuivelfabriek opgeknapt. Het gaat om de 120 jaar oude fabriek waar zij nog veel mooie verhalen over kunnen vertellen omdat hun pakes en beppes er hebben gewerkt. „En it moaie is dat it ferhaal hjir net ophâldt”, zegt Nanette Hellinga tijdens de opening. „Want lykas elk ferhaal hat ek it ferhaal fan de fabryk in superheld.” Dat ze zichzelf niet als ‘helden’ zien blijkt al snel uit hun eigen reactie, want de



belangrijkste boodschap van Johan en Minne Dijkstra is: ‘We ha dit mei syn allen dien’.

Hulp kregen ze inderdaad vanuit alle hoeken, want het vele voorwerk hebben ze samen met dorpsbewoners verzet. „Yn it begjin seagen wy troch de bosken it gebou hast net mear”, vertelt Minne die vlakbij de Suvelfabryk woont. „It wie in grutte bende. Ik tocht earst: we moatte alles mar slope en hjir nije wenningen boue. Mar dat krigen we net foar inoar by de gemeente.” Al

snel werd de hulp van Sytske Oosterhof en TWA architecten ingeschakeld die een ontwerp tekenden waarbij toekomst en verleden samenkomen. Een proces met het verkrijgen van vergunningen volgde. Johan: „Dat hie om my flugger mocht mar al mei al is it geweldig hurd gien. Precies in jier lyn binne we begûn mei de bou.”

Sfeer van vroeger met de kwaliteit van nu

‘Potferdikky, wat is het moai wurden’, zo luidde de reactie van burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân. „Prachtich om te sjen dat dizze fabryk dy’t oprjochte is troch boeren út de omjouwing no dizze nije impuls krigen hat mei tank oan minsken út deselde regio. Yn dit gefal binne de yn it ferline behelle resultaten dus wol in garânsje foar de toekomst. Ik bin der wis fan dat dit slagje sil”, aldus Kramer. Een rondleiding laat zien dat de fabriek is omgetoverd tot dertien ruime vakantieappartementen die plaats bieden aan twee,

vier, zes of acht gasten. Ook is het mogelijk om meerdere appartementen te huren voor groepen van zestien of achttien personen. Ideaal voor vriendengroepen of grote families. Verder is het een prachtige locatie voor een feest of bruiloft. Het bijzondere aan de Suvelfabryk is dat authentieke elementen bewaard zijn gebleven maar dat dit niet ten koste van het comfort gaat. Oftewel: de sfeer van vroeger met de kwaliteit van nu.

Beleving staat centraal in Suvelfabryk

Opvallend aan het industriële pand zijn onder andere de badkamers met een glazen dak, een slaapkamer met dakraam waardoor gasten onder de sterrenhemel slapen en de glazen toren van waaruit toeristen zelfs Schiermonnikoog en Lauwersoog kunnen zien. Ook de omliggende tuin is in oude ere hersteld, er zijn aanlegsteigers voor wie naar Dokkum of Lauwersoog wil varen en een museum vertelt het verhaal over de historie en de rol van de zuivelfabriek. „De beleving stiet hjir



sintraal”, vertelt Dirkje Nynke Tibma tijdens de rondleiding. Zo kunnen gasten hier ervaren hoe het is om tegen de wind in te fietsen, ontdekken hoe je met simpele gerechten van de boer lekker kunt koken of gewoon genieten van alles wat het platteland te bieden heeft. Jellie Dam uit Dokkum zorgt ervoor dat de gasten van de Suvelfabryk een fijn verblijf hebben. Kortom, iedereen is vanaf nu van harte welkom om te genieten van het echte leven.

Meer informatie: www.suvelfabryk.nl



Foto: Mijke Bos



Jachthaven 't Eibertsnêst

Goed onderhouden jachthaven in Kuikhorne, Friesland



Kukhernsterwei 31, 9271 HD De Westereen
 info@jachthavenkuikhorne.nl | Telefoon: +31 (0)511-472775 | www.jachthavenkuikhorne.nl

- > Ligplaatsen
- > Winterstalling binnen(vorstvrij) en buiten
- > Doe Het Zelf loodsen
- > Camperplaatsen
- > Sloepverhuur
- > Chaletverhuur
- > Vakantieappartement



Ontdek de Friese Wouden eens vanaf het water!



Camperplaatsen aan het water.



Chalets op een prachtige locatie aan de jachthaven.

Voor de lekkerste bbq gaat u naar:

- Diverse soorten vlees
- Verhuur van bbq



Dantuma's
Slagerij

Erlijk
 zonder E
Ambacht

- E-NUMMER VRIJE PRODUCTEN ZONDER GLUTEN & CONSERVERINGSMIDDELEN -

Caravan Centrum

Zwaagwesteinde

- Inkoop-
- Verkoop-
- Bemiddeling van occasions

Roazeloane 50 9271 VL De Westereen
 Tel.: 0511 - 44 59 02 Fax: 0511 - 44 77 84
 info@caravancentrumzwaagwesteinde.nl
 www.caravancentrumzwaagwesteinde.nl

GA OP AVONTUUR MET KUNST EN NATUUR

- een kunstzinnige boomhut
- een brug onder water
- heuvels met beplanting door Piet Oudolf
- een avontuurlijk waterlabyrint
- één van de beste gebouwen van Nederland, het glazen paviljoen
- en nog veel meer....



Het park is iedere dag geopend van 8.00 - 18.00 uur.
 Reguliere entree is € 2,50 p.p.
 Zie voor actuele prijzen en de openingstijden van de theesalon en paviljoen op www.vijversburg.nl.

Swarteweisein 2, Tytsjerk

[f](https://www.facebook.com/parkvijversburg) [i](https://www.instagram.com/parkvijversburg) parkvijversburg



NATUUR EN CULTUURPARK

VIJVERSBURG

Fietsarrangementen bij De Pleats: ook leuk voor eigen inwoners

BURGUM - Op zoek naar een leuke fietstocht of een origineel cadeau? Bij restaurant De Pleats in Burgum zijn speciale fietsarrangementen te boeken. Deelnemers kunnen kiezen uit vier verschillende routes variërend van 37 tot 60 kilometer. Mocht je geen fiets of e-bike hebben? Dan kun je deze via De Pleats huren. „Wij proberen mensen volledig te ontzorgen en zoals mensen dat van ons gewend zijn staat gastvrijheid voorop”, aldus Geesje Duursma van De Pleats.

De start van de tocht begint al goed met koffie en Friese oranje-koek bij De Pleats in Burgum. Vervolgens kunnen deelnemers kiezen uit vier routes die aangesloten zijn op het bekende fietsknooppunten-netwerk. De fietsroute Escher naar Leeuwarden is 37 kilometer, de fietsroute Bonifatius gaat richting Dokkum en is 49 kilometer, de fietsroute De Stijl gaat naar Drachten en is 60 kilometer. „Onderweg zijn er genoeg plekken waar mensen kunnen eten, lunchen of naar de wc kunnen. Het is eventueel ook mogelijk om bij ons een lunchpakket te reserveren voor zeven euro per persoon”, vertelt Geesje.

Ook leuk voor kinderen

Nieuw dit jaar is de fietsroute door de Noardlike Fryske Wâlden (45 km), onderdeel van het project 5x WOW. Dit is ook leuk voor gezinnen met kinderen. Met behulp van een speciale app leer je onderweg veel over de historie en cultuur die Fryslân te bieden heeft.

Door middel van AR (augmented reality) zie je met je smartphone/tablet verschillende reisleiders tevoorschijn komen die meer vertellen over de plek waar je op dat moment bent. Zo stapt Gysbert Japicx uit Bolsward van zijn sokkel om je alles te vertellen over zijn leven in vroegere tijden. In Dokkum kun je kennis maken met niemand minder dan Bonifatius. En heb je het vrouwtje van Stavoren al eens ontmoet?

3 gangen keuzemenu

Tot slot staat er een 3-gangen keuzemenu voor iedereen klaar in restaurant De Pleats. Geesje: „We zien steeds meer mensen die deze routes met de elektrische fiets doen. Niet alleen toeristen, maar ook inwoners uit de eigen regio. Ze kunnen hier gratis parkeren en (her)ontdekken hoe mooi Noord-oost-Friesland is.”

Meer informatie:
www.depleats.nl/fietsen



Sluis Falomster Feart nu makkelijk met de hand te bedienen

DE FALOM - De sluis in de Falomster Feart is onlangs opnieuw geopend. De sluis die als naam 'Slúske Falomster Feart' heeft gekregen, is nu door passanten zelf te bedienen.

Tot nu toe werd de sluis in de Falomster Feart handmatig bediend door de beheerder van de naastgelegen camping de Zilveren Maan. Maar de beheerder heeft aangegeven na al die jaren de sluis te hebben bediend te willen stoppen met deze werkzaamheden. Om die reden is er een nieuwe oplossing gekomen voor de sluis. De sluis is nu makkelijk met de hand te bedienen door middel van een draaiwiel.

De sluis in de Falomster Feart is rond 1930 gebouwd en ligt ten noordwesten van De Westereen in de vaarroute 'it Bûtenfjild'. Via de sluis overbrugt de recreatievaart

een waterstandsverschil van een halve meter tussen De Swemmer en de Falomster Feart.

Aantrekkelijker voor toeristen

Door middel van zelfbediening door passanten moet de vaarroute aantrekkelijker worden voor toeristen. Passanten kunnen op ieder gewenst moment de sluis bedienen en zijn hierdoor minder afhankelijk. De totale kosten voor de aanpassing van de sluis bedroegen ongeveer € 200.000,-. Het werk is uitgevoerd door De Mannen van Staal en Kuipers Waterbouw Dokkum. Fris Ingenieurs begeleidde het project.



De Sûkereï heeft sinds vorig jaar ook zelf bier in de handel waarin geen hop verwerkt is maar cichorei.

Hoe armeluiskoffie Dantumadiel op de kaart zette

DAMWÂLD - Dantumadiel kreeg vanaf het jaar 1840 een hoofdrol aangemeten in de cichoreiteelt. Circa de helft van alle productieteelt uit Nederland kwam uit deze gemeente. In totaal 26 fabrieken met 76 ovens zorgden ervoor dat de teelt verwerkt werd. In Openluchtmuseum De Sûkereï kun je zien hoe dat er aan toe ging. Dit jaar viert het museum haar vijftienjarig bestaan.

Tekst en foto's: Johanna Kommerie

Had Napoleon niet zo'n hekel aan de Engelsen gehad, dan had Damwâld nu geen Openluchtmuseum De Sûkereï. Het is wellicht wat ver gezocht, maar toch zit er een kern van waarheid in. Napoleon legde met het Continentale Stelsel de import van Engelse goederen op het Europese continent aan banden, waardoor het voor Nederlanders erg moeilijk was om aan koffie te komen. De cichoreiteelt kon daardoor floreren, want van deze plant werd de 'armeluiskoffie' gemaakt.

Vijftien jaar De Sûkereï

In de vijftien jaar dat De Sûkereï bestaat hebben al veel mensen het museum bezocht. „Voor corona zat het bezoekersaantal behoorlijk in de lift”, vertelt Willem Postma. „We sterven af op zo'n 6000 bezoekers per jaar.” Tijdens corona waren de bezoekerscijfers 'waardeloos', maar inmiddels gaat het weer de goede kant op. „Alleen de busreizen missen we nog. We hebben dit jaar nog geen enkele bus gehad”, aldus Postma.

En dat terwijl er een bijzondere geschiedenis te vertellen is in De Sûkereï. Het hoofdgebouw van het museum is een voormalig cichoreidrogerij afkomstig uit De Falom, waarin twee ovens zijn gereconstrueerd. Daarnaast tonen wâldhúskes uit De Falom (die vroeger pal naast de cichoreidrogerij stond) en De Westereen samen met een keuterboerderijtje uit Rinsumageast het leven en werken

in de periode tussen 1800 en 1900 én staat er sinds 2016 poldermolen De Mearmin uit Readtsjerk op het terrein. „Als het weer meezit dan draait deze op woensdagen en zaterdag”, vertelt Postma. „De molen bemaalt dan ons terrein.”

Cichorei komt weer terug

Rond 1940 kwam er - wegens stijgende kosten voor het vervoer - een einde aan de cichoreiteelt in Dantumadiel en daarmee aan de 'gouden eeuw voor Dantumadiel'. „Grappig is wel dat cichorei als product steeds meer terugkomt”, vertelt Postma. „Het wordt nu steeds meer geteeld, omdat men heeft ontdekt dat uit de wortel inuline is te halen. Dit is heel vezelrijk en wordt gebruikt in allerlei producten, zoals hagelslag, vaatwastabletten, maar ook het witbrood van Blue Band.” De Sûkereï heeft sinds vorig jaar ook zelf bier in de handel waarin geen hop verwerkt is maar cichorei.

Een bezoek aan De Sûkereï is voor iedereen een aanrader, stelt Postma. „We zitten hier nu vijftien jaar en zijn al door heel veel mensen uit binnen- en buitenland bezocht. Onlangs kwamen hier nog mensen uit Schotland. Maar veel mensen uit Damwâld zijn hier nog nooit geweest. Voor veel ouderen zijn de oude huisjes nog heel herkenbaar. Maar ook voor kinderen en jongeren is er genoeg te zien en te leren. Wij hebben bijvoorbeeld ook wel schoolklassen op bezoek. Wij

Wandelroute over de Halepaden

Nieuw dit jaar is de wandelroute die vanaf De Sûkereï is te wandelen over de voormalige Halepaden. „Deze route start bij ons museum, gaat naar de Johannes Dirksloane en dan binnendoor via de Dammeloane, Halepaad naar het Fermanjepaad en zo weer terug naar het museum. Hier wandel je langs velden waar vroeger cichorei werd geteeld.”

leren de kinderen hier dat mensen - endertijd meer met de natuur leefden. Weggooien? Nee, dat deed men vroeger niet. Nu zitten we in een weggooi-maatschappij. Kinderen uit de hogere klassen laten we hier ook even meewerken. Zo ervaren ze hoe zwaar het werk vroeger was. Als we dan vertellen dat de kinderen ook mee moesten werken maakt dat vaak wel indruk.”



Voor de agenda

Tot 3 september is er in combinatie met De Schierstins een duo-expositie. In De Schierstins in Feanwâlden is de expositie 'Stijlvol wonen in de jaren

'30' te zien, en in De Sûkereï 'Schamel wonen'. Met een combikaart voor 9 euro kun je beide exposities bezoeken.

Op 27 augustus wordt er weer een Hagepreek gehouden. 23 september

is 'de Dag van de natuur', 30 september doet De Sûkereï mee aan de Museumnacht en op 28 oktober is Dollersdei, de afsluiting van het seizoen met demonstraties van de cichorei-oogst, muziek, spelletjes, etc.



Donderdag: Nacht van de Paardendagen
 Vrijdag: De Paardenmarathon
 Zaterdag: De Boerendag



KIJK VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA EN MEER INFO OP:
WWW.PAARDENDAGEN.NL

Hoofdsponsors



Co-sponsors



„Wat we met z'n allen, sponsoren en vrijwilligers, elke keer neer weten te zetten vind ik echt geweldig”, aldus voorzitter Saakje van der Valk van de Stichting Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.



Paardendagen Driezum – Wâlterswâld op 27, 28 en 29 juli ‘Het mooiste evenement van Fryslân, voor iedereen!’

DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD - De Fryske Wâlden staan eind juli drie dagen lang in het teken van de Paardendagen. De unieke hoofdattractie is het Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon: mannen, paarden en pony's trotseren elf spectaculaire hindernissen in Driezum, Wâlterswâld en Damwâld, onder toezicht van duizenden bezoekers. Maar er is meer, veel meer. „We hebben een breed aanbod aan activiteiten, voor jong en oud. Ons evenement is een fantastische belevenis voor iedereen”, vertelt Saakje van der Valk, voorzitter van de Stichting Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.

Tekst: Tine van Knijff-van Hijum

Elk jaar werken er 150 tot 200 vrijwilligers mee aan het organiseren van het driedaagse spektakel en het opbouwen van de hindernissen. Saakje is al een paar jaar voorzitter, maar omdat de Paardendagen in coronatijd twee jaar lang niet konden doorgaan, beleefde ze vorig jaar haar ‘vuurdoop’. „Dat gold voor een groot deel van het bestuur: we hebben veel nieuwe leden. De ‘oude garde’ staat ons gelukkig ook nog steeds met raad en daad bij.”



De Paardenmarathon

Saakje zei het al: de Paardenmarathon is uniek. „Je vindt nergens zo'n menwedstrijd met duizenden mensen in het publiek en elf hindernissen die prachtig aangekleed en ronduit spectaculair zijn. Dat maakt het voor de mannen en bezoekers een fantastische belevenis.” Ze vervolgt: „Er doen ook 25 aanspanningen uit België mee. Zij hebben het evenement helemaal ontdekt en vinden het geweldig. Hun campers en caravans staan die week overal in de drie dorpen. Net als die van allerlei andere gasten overigens: de campings en dorpen staan vol met bezoekers van de Paardendagen. Als je ziet wat hier allemaal neerstrijkt uit binnen- en buitenland: je kijkt echt je ogen uit.”

Internationale hoefsmeedcompetitie

De enthousiaste voorzitter vervolgt: „We hebben vorig jaar een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals een hoefsmeedcompetitie op de Boerendag. Dat was een groot succes. We doen het dit jaar weer, maar wel wat professioneler en verdeeld over de drie Paardendagen. De deel-



nemers én juryleden komen namelijk niet alleen uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld Denemarken, Italië, Duitsland en Frankrijk. We voelen ons zeer vereerd dat zij speciaal hiervoor komen.”

Foodtruckfestival ‘Hynders en Hapkes’

Een ander nieuw onderdeel van vorig jaar dat eveneens terugkeert, is het Foodtruckfestival op het hoofdterrein. „Zowel op de vrijdag tijdens de Paardenmarathon als op de zaterdag tijdens de Boerendag staan de eettentjes op wielen klaar. We zagen vorig jaar al dat dit veel mensen trekt: lekker eten, muziek erbij en een gezellige sfeer. Echt genieten!”

Grootste reuzenrad van Nederland

Dat Saakje naast het voorzitterschap ook de PR-functie met verve vervult, is te merken aan het tempo waarop ze alle activiteiten weet op te noemen. Van een terras met een kinderplein plus zandbak, hobbelpaarden en stokpaardjes, tot het grootste reuzenrad van Nederland: er is meer dan genoeg te doen. Voorzitter, bestuur en vrijwilligers doen er duidelijk alles aan om zoveel mogelijk activiteiten neer te zetten voor een zo breed mogelijk publiek.

Simmerjûnspektakel

Op de zaterdagavond vindt bovendien het Simmerjûnspektakel plaats. „Elk jaar hadden we op zaterdagavond een show, alleen vorig jaar niet. Dat werd wel gemist, dus dit jaar pakken we groots uit. Het wordt echt een spektakel, met heel veel PK's!” Die PK's komen onder andere van

paarden en motoren, in verschillende shows. Maar ook freerunners, geiten en schapendrijvers komen langs. En het NK Gazonmaaierracen belooft eveneens spannend te worden... „We noemen het niet voor niks een spektakel!”

‘Geen zomer zonder Paardendagen’

Het enthousiasme is oprecht: de Paardendagen zitten Saakje nu eenmaal in het bloed. „Ik ben opgegroeid in Wâlterswâld en heb het evenement met de paplepel ingegoten gekregen. Er was geen zomer zonder Paardendagen: bij mij in de straat bouwden mijn neven hindernissen, ik was er vaak bij met mijn nichtje. Op een gegeven moment pak je ook eens een verfkwas en zo rol je erin.” Saakjes vader deed bovendien



mee aan de Paardenmarathon. „Hij is zelfs een paar keer kampioen geweest. Die spanning vooraf en continu de hindernissen nalopen in je hoofd om geen enkel steekje te laten vallen: ik heb het allemaal meegekregen.”

Met elkaar, voor elkaar

Maar het allermooiste van het evenement vindt Saakje toch dat het echt ‘met elkaar, voor elkaar’ gebeurt. „Wat we met z'n allen, sponsoren en vrijwilligers, elke keer neer weten te zetten vind ik echt geweldig. De ontlading op zaterdagavond is altijd groot: als het showprogramma voorbij is, zeggen we tegen elkaar: dat hebben we toch maar weer mooi gedaan. Zelfs de

‘opruimmaandag’ waarop we alles in één dag afbreken, is geweldig.”



Met vereende krachten

Maar zover is het gelukkig nog lang niet: op het moment van het interview zijn de hindernisbouwers druk bezig met de voorbereidingen. 's Avonds na het werk en weekends wordt met vereende krachten gewerkt aan spectaculaire hindernissen. „We rouleren elk jaar met hindernissen en er zijn ook altijd een paar nieuwe bij. Zo wordt de ‘wettermûne’ dit jaar vervangen voor een geweldige nieuwe hindernis.”

‘Ook als je geen paardenfan bent, kun je je hier uitstekend vermaken. Het is echt het mooiste evenement van Fryslân!’

Het geheim van de Paardendagen

Wat is nu eigenlijk het geheim van de Paardendagen? Waarom is het voor inwoners van deze regio, maar ook voor toeristen leuk om hier naartoe te komen? „Er is echt voor iedereen wat te doen, het is een heel breed evenement voor jong en oud. Ons evenementterrein is maar liefst zeven hectare groot. Ook als je geen paardenfan bent, kun je je hier uitstekend vermaken. Het is echt het mooiste evenement van Fryslân!”



Donderdag 27 juli:

Hindernisverkenning en Nacht van de Paardendagen

De deelnemers aan de Paardenmarathon verkennen alvast de hindernissen. 's Avonds is in de feesttent de Nacht van de Paardendagen, met onder andere Johnny de Vries, Peter van Dekken, Lytse Hille en Lucas en Gea.

Vrijdag 28 juli:

Open Fries Kampioenschap Paardenmarathon

De menwedstrijd met maar liefst 145 aanspanningen. Deelnemers uit binnen- en buitenland trotseren elf spectaculaire hindernissen in de dorpen Driezum, Wâlterswâld en Damwâld. Het liefst foutloos en als snelste.

Verder: Foodtruckfestival en Reuzenrad.

Zaterdag 29 juli:

Boerendag

Boerenmarkt, oude ambachten, nostalgische kermis, kinderactiviteiten, een bungeetrampoline, trekkers en oldtimers, de Rundveekeuring van Noord-Friesland, Pony&Paard-parade in de demoring, theater en muziek.

Verder: Foodtruckfestival en Reuzenrad.

Simmerjûnspektakel:

motorshow door FMX4Ever, Belgische trekpaardenshow, freerunners van Team ABC, springende geiten van stuntman Josh Clemens, Shetlandponystal Het Zesspan, het NK Gazonmaaierracen en de schapendrijvers van Landgoedboerderij Oosterheerd.

Meer info op www.paardendagen.nl



Speciale gast: Commissaris Arno Brok

Op de vrijdag verwacht het bestuur een speciale gast: de Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok. „Hij is een enorme paardenfan, daarom nodigden we hem uit. Maar zijn secretariaat zei dat hij al een privé-afspraak had. Dat was balen. Tot ik werd gebeld door onze burgemeester: ‘hij komt wel hoor!’ De privé-afspraak van de Commissaris bleek een bezoek aan de Paardenmarathon! We zijn heel blij dat hij erbij is.”



Relaxen en genieten bij dé minicamping van Friesland!

I
De omgeving biedt prachtige fiets- en wandelroutes, bovendien zijn er leuke dorpen en steden in de buurt die echt een bezoekje waard zijn.



Luxe kamperen en lekker ontspannen in je eigen hottub!

Onze glamping tenten zijn volledig ingericht, het zal je aan niets ontbreken. Back-to-basic kamperen met een vleugje luxe.



@minicampingdedobbe
@tent.en.tub

06 - 119 18 777

www.minicampingdedobbe.nl
Spoarbuorren Súd 2, Kollumerzwaag

FIETSVERHUUR

fietsverhuur - bicycle rental - Fahrradverleih - location de vélos

Eenvoudig een fiets huren? Dat kan bij Luinstra Fietsen in het centrum van Kollum! Ook met tassen en zitjes.

Voor meer informatie bellen, mailen of kom gewoon langs.



info@luinstrafietsen.nl
Voorstraat 108 Kollum 0511-233173
Alleen geopend van maandag t/m zaterdag

TAXI NOF

SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER
VANUIT HEEL FRIESLAND



SCHERPE PRIJZEN EN GOEDE SERVICE BIJVOORBEELD: RETOUR VOOR 2 PERSONEN: € 310,-
VOOR PRIJZEN EN DIRECT ONLINE RESERVEREN GA NAAR WWW.TAXINOF.NL OF BEL: 0511 - 444 000

DE ZILVEREN MAAN

SPORT, SPEL EN RECREATIE

Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes, vrijgezellen feestjes of andere gezellige groepsuitjes. Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige mens voor na het actief bezig zijn.



mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77



KUSSENS
OP MAAT.NL

Stel in vijf stappen uw eigen maatwerk kussens samen.

De Specialist in kussens op maat



Camperaars uit heel Europa en daarbuiten weten Sibrandahûs te vinden

SIBRANDAHÛS - Camperaars uit heel Europa en zelfs daarbuiten weten Camperplaats aan de Ee, bij Sibrandahûs te vinden. Veel Belgen, Duitsers en Nederlanders, maar ook Noren, Zweden, Zwitsers, Finnen, Portugezen, Spanjaarden, Fransen en zelfs Zuid-Afrikanen overnachtten al op de camperplaats met uitzicht over het water. En dat is best bijzonder, want de camperplaats, die dit jaar tweede werd in de verkiezing tot Camperplaats van het jaar, bestaat nog maar sinds 2020.

Tekst en foto: Johanna Kommerie

Andries en IJkie Wiegersma genieten als ze vanuit hun keuken naar buiten kijken. Het is maandagmiddag, maar de camperplaats met plek voor vijftien campers, staat alweer bijna vol. „Vanochtend waren alle gasten van de afgelopen dagen vertrokken, maar vanavond staan we weer vol”, vertelt IJkie. Drie jaar geleden begon het stel de camperplaats nadat ze stopten als melkveehouders. Middenin coronatijd bleek het starten van een camperplaats een gouden greep. „Het eerste jaar hadden we nog geen sanitairgebouw”, vertelt Andries. „Toen we begonnen hadden we zelfs zelf nog nooit een camperplaats bezocht. Maar we zijn gewoon van start gegaan. Aan de hand van feedback van onze gasten en

logisch nadenken hebben we de camperplaats vervolgens zo gemaakt zoals wij dachten dat het goed is.”

Inrichting op basis van hoe ze het zelf prettig zouden vinden

Om een voorbeeld te noemen: het sanitairgebouw, dat gevestigd is in de oude melkput, is geen standaard toiletgebouw. „Bij de meeste campings heb je toiletgebouwen waar het douchehokje voor veel ongemak zorgt”, stelt IJkie. „Een bankje dat eigenlijk te smal is om fatsoenlijk op te kunnen zitten, te weinig haakjes waar je je kleding aan op kunt hangen en ga zo maar door. Dat wilden wij niet. Dus wij hebben bankjes die je zelf kunt verplaatsen en genoeg haakjes om alle



kleding aan op te hangen. En de toiletrollen hangen in van die ouderwetse boodschappennetjes. Dat blijkt ook erg praktisch te zijn.”

Een ander voorbeeld is het schelpenpad. „Daar hebben we eerst een zak vol van uit Zoutkamp gehaald om uit te testen. Toen dat inderdaad erg prettig bleek, hebben we het hele pad van schelpen gemaakt. Even met de wals eroverheen en nu is het pad net als de fietspaden op Ameland. Heel prettig om overheen te rijden en fietsen, en ook als je naar de stortplaats voor het chemisch toilet gaat.”

Vijftig kilometer fietsen door de omgeving

Gasten, die dus van heinde en verre naar Sibrandahûs komen, zijn vaak erg te spreken over de omgeving. „Eigenlijk iedereen heeft een elektrische fiets. Vijftig kilometer fietsen op een dag is niks meer. Dus onze gasten gaan vaak op de fiets langs de Súd Ie richting Lauwersoog, of ze trekken meer richting de Wâlden”, vertelt IJkie. Maar ook op de camperplaats zelf is het vaak erg fijn vertoeven. „Bij de vissteiger zit men graag. Hier is ook een trappetje waardoor je het water in en uit kunt. En op een goede zomerdag komen hier wel tweehonderd bootjes voorbij waar je naar kunt kijken.”

Vragen over het boerenleven

Wat hun gasten vaak ook interessant vinden is het boerenleven waar Andries en IJkie, die nog wat koeien voor het vlees hebben, veel over kunnen

vertellen. „Veel mensen hebben nauwelijks kennis van het boerenleven. Dan vragen ze ons of onze koeien niet gemolken hoeven te worden, of wat dat precies voor landbouwvoertuigen zijn die aan de overkant van het water in het weiland rijden. Je krijgt soms de gekste vragen, maar wij beantwoorden ze graag.”

Reclame maken voor hun camperplaats, dat doen ze eigenlijk nauwelijks. De camperplaats is aangesloten bij de belangrijkste camper-apps en IJkie is actief in Facebookgroepen waar veel informatie wordt uitgewisseld over camperen in Nederland. En natuurlijk mond-tot-mond-reclame. „Heel vaak krijgen we te horen dat onze gasten elders op een camperplaats stonden en van andere camperaars de tip hadden gekregen dat het hier zo mooi is en dat ze dat wel eens met eigen ogen wilden zien. Daar kan geen reclameboodschap tegenop!”



Kamperen met een missie in eigen omgeving

DAMWÂLD - Johanna (33) en Henk Kommerie (39) uit Damwâld leerden elkaar kennen tijdens de voorbereidingen voor een groepsreis op Jamaica en hebben samen al heel wat van de wereld gezien. Tegenwoordig zoeken ze het dicht bij huis. Sterker nog, ze kamperen ook in eigen dorp. „En dan besef je pas echt hoe mooi het hier is.”

Tekst: Klasina van der Werf

Hun eerste vakantie samen was in een tent in Zeeland. „We dachten, als we deze vakantie overleven, dan moet het wel goedkomen”, lacht Johanna. Het ging wonderbaarlijk goed met het opzetten van de tent, zonder ruzie. Het stel was meteen goed op elkaar ingespeeld. Vakanties naar Hongarije, Polen en Tsjechoï volgden en eerder was Johanna ook al in Malawi, Dominicaanse Republiek en Oekraïne geweest, voor World Servants. Hun eerste vakantie met dochter Bente ging naar Kroatië. „Bente was toen één jaar en eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo leuk. Eerst moesten we al twee dagen rijden en toen we daar aankwamen was het veertig graden.”

Dicht bij huis

Johanna dacht terug aan de vakanties uit haar eigen jeugd. Samen met haar ouders, zus en broertje ging ze altijd met de caravan op vakantie naar Bakkeveen of Borger. „Daar heb ik hele goede herinneringen aan, dus ik dacht, volgens mij doen we onze kinderen meer een plezier met een vakantie

dicht bij huis”, vertelt Johanna. Toen hun zoon Lars acht maanden was zei ze dan ook voor de grap tegen Henk: ‘we kunnen wel op vakantie gaan naar de boerderijcamping aan de Singel in Damwâld’. Dat Henk het ook nog echt een goed plan zou vinden had ze niet verwacht. Hoe meer ze over het idee spraken, hoe serieuzer de plannen werden. „Ik keek er alleen best wel tegenop om met een baby te overnachten in een tent. Stel dat hij ’s nachts moet huilen en niet stil te krijgen is... Henk zei: in dat geval kan één van ons beiden gewoon met hem naar huis gaan om daar te slapen.”

Andere wereld

Hemelsbreed was camping De Koapleats misschien niet eens een kilometer bij hen vandaan, maar toch voelde het voor het Damwâldster gezin alsof ze in een hele andere wereld waren. „We hadden een fantastisch uitzicht over de weilanden en de kinderen mochten elke dag even bij de koeien en de kalfjes kijken, de geiten voeren en Bente heeft zelfs een ritje



Johanna en Henk Kommerie gingen twee jaar geleden voor het eerst met de kinderen op vakantie in eigen dorp, naar de boerderijcamping aan de Singel in Damwâld. Dit jaar gaan ze naar Camping Botniahiem.

op een pony gemaakt. Daar heeft ze het nu nog over.” Door de vakantie in Damwâld zagen ze de omgeving op een andere manier. Ze gaven campinggasten tips voor uitjes, maar andersom kregen ze ook tips van hen. „Zo zijn we naar de pluktuin in Noardburgum geweest en fietsen we via een andere route dan normaal op de bakfiets naar het Eeltsjemark bij Rinsumageast.” Gekscherend zeiden Johanna en Henk tegen elkaar, de volgende keer kunnen we wel naar camping Botniahiem in Damwâld. Dat gaan ze dit jaar daadwerkelijk doen met hun kinderen die inmiddels 7 en 3 jaar zijn.

Kampeerliefde.nl

Plannen voor uitjes hebben ze al gemaakt. Zo gaat het gezin onder andere naar museum de Sûkereij, op de fiets naar Westergeast en wandelen

over de Halepaden. „Dat kunnen we normaal gesproken ook wel doen, maar als je deze uitstapjes vanaf een camping doet benader je het net even op een andere manier. Bovendien is het ook nog eens duurzamer, zo’n vakantie dicht bij huis.” Tot nu toe kampeerden Henk en Johanna altijd met de tent, dit jaar gaan ze voor het eerst met de vouwwagen op pad. Voor

Johanna, die tekstschrijver van beroep is, was deze aankoop mede aanleiding om een nieuwe website te beginnen: kampeerliefde.nl. Johanna: „Ik gun het anderen ook om van kampeervakanties te genieten. Op de site staan onder andere tips over hoe je goed voorbereid op kampeervakantie kunt gaan, maar ook schrijft ze blogs over campings. Ik hou van schrijven en ik hoop dat anderen er wat aan hebben. Op reviewsites schrijven vaak met name ontevreden mensen wat ze ervan vinden. Ik probeer juist een eerlijk beeld te schetsen. Misschien help ik campings er ook nog mee.”

Campings Dantumadiel

Zo gaan kampeerdere misschien dankzij Johanna haar verhalen op deze site naar de campings in Damwâld. Johanna sluit niet uit dat er de komende jaren meer blogs over campings in Dantumadiel op haar website verschijnen. „Ik zou nog wel naar de Omleiding in Feanwâlden willen en naar de Zilveren Maan in De Westereen. Misschien maken we er wel een missie van om alle campings in deze gemeente te bezoeken.” Meer informatie: www.kampeerliefde.nl



1873

VANDERGANG

KONING, KEIZER, ADMIRAAL
PAKKEN DRAGEN ZE ALLEMAAL



Ze komen er weer aan: **de Admiraliteitsdagen!**

Davina Michelle, Claude, Boaz en Anneke van Giersbergen

DOKKUM - De elfde editie van de Admiraliteitsdagen vindt plaats op 7, 8, 9 en 10 september 2023. Voor wie het nog niet kent: de Admiraliteitsdagen is een maritiem festival in Dokkum met muziek, spectaculaire activiteiten, historische schepen, een foodfestival en straattheater. Wat de Admiraliteitsdagen zo uniek maakt, is dat het gedragen wordt door tientallen grote en honderden kleinere sponsors. Daardoor kan de organisatie, samen met alle vrijwilligers, de gemeente en met commitment van de inwoners en ondernemers in de binnenstad, dit festival gratis toegankelijk houden. Een verbindend feest, voor jong en oud, voor de kleine en grote beurs.

Tekst: Thea van der Schaaf Foto's: Marcel Renou

De eerste artiesten voor de hoofdpodia tijdens de Admiraliteitsdagen zijn bekend! Davina Michelle komt voor de tweede keer naar het festival (zaterdag - de Zijl), Claude is een nieuw talent en is er voor het eerst (zaterdag - de Markt). Anneke van Giersbergen zit al jarenlang in het vak, zij zingt op vrijdagavond op de Night of the Praams, met onder andere Boaz, een Fries toptalent! Ook leuk te vermelden: Op donderdag 7 september vanaf 15:00 uur opent de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' de Admiraliteitsdagen

in Dokkum. Verder vind je het hele weekend ook kleinere podia door de stad, waar de line-up op 7, 8, 9 en 10 september wordt aangevuld met veel lokaal talent.

Activiteiten zaterdagmiddag

Zaterdagmiddag 9 september wordt een supergezellig middag voor het hele gezin in Dokkum. Er zijn veel kinderactiviteiten op de Breedstraat, mét een springkussen! De Oostersingel wordt een jeugdwalhalla voor zowel de kleintjes als de tieners. Je vindt er een skateramp, VR-experience truck,

een VR-escaperoom in samenwerking met de brandweer én een sloopkamer waar je je agressie kwijt kunt. Op het Oosterbolwerk is het thema 'sport en spel'; je kunt er voetballen, suppen en in een waterbal de grachten op. Helemaal vet aan het einde van de zaterdagmiddag: de pubquiz op de Breedstraat, met veel spektakel en fun. Hou onze kanalen in de gaten over hoe je je op kunt geven!

Iepen Poadium

Deze te gekke groep jeugd heeft zich geplaatst voor het Iepen Poadium van de Admiraliteitsdagen! Hier links onder staan ze op de foto (gemaakt door Jaap Posthumus) met Emiel Stoffers van de Hûnekop, hij leerde ze samen met Eva van Pelt en Mathijs Louwsma een aantal kneepjes van het vak. Daarmee kunnen ze op zaterdag 9 september hun talent op een overtuigende manier laten zien op de Markt. De winnaar van die middag mag nog eens performen op zondag, op het hoofdpodium op de Zijl. Het Iepen Poadium is een initiatief van Centrum voor de kunsten Opus 3 in samenwerking met de Admiraliteitsdagen en gemeente Noardeast-Fryslân. De deelnemende acts zijn The Nozems uit Drachten e.o., Jurre Kuipers uit Dokkum, The Seasons uit Dokkum, Lola Koetsier & Band uit Leeuwarden e.o., Goblin Escape uit Dokkum e.o., Unit of Dance uit Dokkum, Bigbeefsauce uit Dokkum, Elise Westerhof uit Eastermar, Satisfaction uit Dokkum, Anouk Reinders & Myrthe Gjaltema uit De Westereen en Surhuizum en The Boogies uit Dokkum.

Weken van de Admiraal

De Admiraliteitsdagen in Dokkum worden de komende jaren afgewisseld met de Weken van de Admiraal. In de oneven jaren, dus ook komend jaar, zijn er Admiraliteitsdagen. Vanaf 2024 zijn er in de even jaren Weken van de Admiraal. De Weken van de Admiraal worden een kleinere versie van de Admiraliteitsdagen, verspreid over een aan-

tal weekenden. Het eerste weekend van september blijft centraal staan, net als tijdens de Admiraliteitsdagen. Door de Admiraliteitsdagen af te wisselen met de Weken van de Admiraal, blijft het haalbaar ieder jaar festiviteiten te organiseren in de stad en wordt er antwoord gegeven op de vraag naar meer spreading.

Na de Admiraliteitsdagen op 7, 8, 9 en 10 september 2023, zijn er in 2024 de Weken van de Admiraal.



Word Vriend van de Admiraliteitsdagen!

Echte vrienden kun je nooit genoeg hebben! Dat geldt ook voor de Admiraliteitsdagen. Draag jij de vier mooiste dagen van het jaar een warm hart toe en wil je graag dat dit feest nog jaren kan blijven bestaan en ook nog eens vrij toegankelijk blijft? Word dan nu Vriend van de Admiraliteitsdagen! Je kunt al voor 2 euro per maand onze Vriend worden! Een hartsvriend betaald 4 euro per maand en een gouden vriend 6 euro. Als vriend toon je jouw betrokkenheid en mag je je stem laten

horen over de Admiraliteitsdagen. Tevens kunnen we met jouw bijdrage investeren in duurzaamheid, veiligheid, schoonheid, inclusiviteit, kwaliteit en houdbaarheid van de Admiraliteitsdagen. Ook zorgen we ervoor dat de Admiraliteitsdagen toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor bijvoorbeeld mensen met een kleinere portemonnee. Word Vriend op admiraliteitsdagen.nl/vrienden

Meer informatie:
www.admiraliteitsdagen.nl



De geschiedenis van de Admiraliteitsdagen 1597 – 2023

De geschiedenis van de Admiraliteitsdagen gaat ver terug in de tijd, tot in het jaar 1597. Dan vestigt zich de Admiraliteit in Dokkum. De stad wordt flink verdedigd tegen de invloeden vanaf de open zee. Het is de tijd van piraterij en grof geschut. Eb en vloed bepalen het ritme van de dag in de stad. De admiraliteit brengt werkgelegenheid, bedrijvigheid en faam. De vreugde

blijkt echter van korte duur: de verbinding met zee slibt dicht. Dokkum verliest de belangrijke toegang tot zee en de admiraliteit verhuist in 1645 naar Harlingen. In 2011 is de admiraliteit terug in Dokkum, met de Admiraliteitsdagen! Een nieuw evenement in Dokkum, een smelting van andere festiviteiten en een handjevol mensen dat de koppen bij elkaar weet te steken. Het

begint als een bescheiden feestje in het Grootdiep. Vandaag de dag is het een vierdaags festival met meer dan 100.000 bezoekers. Het wordt georganiseerd door een ongekend groot team van professionals, die vrijwel volledig vrijwillig hun inzet ieder jaar weer tonen. Verdeeld over verschillende commissies werken zij samen aan één missie: een familiefeest voor iedereen!





Eindeloze mogelijkheden bij Landal Esonstad

Een fantastische locatie voor je leukste actieve uitje! Van Pitch & Putt tot Footgolf, Landal Esonstad heeft het allemaal!

Pitch & Putt Golf

Pitch & Putt golf is hét golfspel voor iedereen!

- 9 & 18 holes Pitch & Putt golf bij Landal Esonstad
- Gegarandeerd plezier voor alle spelers vanaf 8 jaar
- Kinderen tot 12 jaar spelen vanaf € 12,50 p.p.

Footgolf

Ideaal voor kleine & grote voetballiefhebbers. Footballen kan iedereen!

- Het nieuwe golfspel op Pitch & Putt golf Esonstad
- Al vanaf 5 jaar
- FOOTGolf is de ideale team- of gezinsactiviteit

18 holes Pitch & Putt € 19,50
9 holes Pitch & Putt € 14,50

9 holes Footgolf € 10,-
Tot en met 12 jaar € 8,-

PITCH & PUTT
ESONSTAD

Tel: 0519 - 329555
www.pitchenputt-esonstad.nl
 Landal Esonstad: Skanserwei 28, Anjum



Tanken & Wassen

Tanken & Wassen
 Total De Westereen
 Noarder
 Stasjonsstrjitte 40
 De Westereen

Tanken
 Total Broeksterwoude
 Haadwei 40
 Broeksterwâld

Tanken
 Total Ten Woude
 Oranje Nassaulaan 10
 Heerenveen



- Camper Verhuur
- Springkussen Verhuur
- Attractie verhuur vanaf € 15,00 per week



Ontdek onze slimme hoortoestellen

Demodag
 vrijdag
 21 juli

Als u hoort wat er allemaal kan op hoorgebied, dan gelooft u echt uw oren niet. Kom het zelf ervaren tijdens de **Demodag op 21 juli** in onze Schoonenberg winkel.

Nieuwste mogelijkheden

- ✓ Waterdicht
- ✓ Direct bellen
- ✓ Spotify streamen
- ✓ 100% onzichtbaar



Schoonenberg De Westereen
 Ljurkstrjitte 72A
 088 - 932 43 58
 (Winkelcentrum)

Schoonenberg
 HoorSupport

Dat Bollo de Beer een echte familietrekker is moge duidelijk zijn. Net als de bioscoopavonden rondom de film Berend Botje die op het park is opgenomen.



Omgaan met feedback van klanten en meegaan met de tijd **is cruciaal** voor Esonstad

ANJUM - Onder de rook van Anjum en naast het Nationaal Park Lauwersmeer ligt het waterrijke Landal Esonstad. Het vakantiepark bestaat onder meer uit een camping en 221 woningen en appartementen. Rondom de woningen – gebouwd in Oudfriese stijl of als moderne terpwoning – is van alles te doen qua sport, spel en vermaak. Hester Iedema, met de toepasselijke functietitel Manager Fun & Entertainment, geeft inzicht in alle mogelijkheden.

Tekst: Jelle Teitsma

Zowel binnen als buiten Esonstad kunnen volwassenen en kinderen op verschillende manieren hun hart ophalen. Een bootje huren, vissen, zwemmen in het overdekte zwembad (inclusief stoombad, bubbelbad en sauna), suppen, fietsen, lasergamen, boogschieten, wandelen, de speelhal bezoeken en een potje pitch & putt golf of voetgolf: er is van alles te doen. Iedema is trots op haar team en de ontwikkelingen die Esonstad heeft doorgemaakt. „We moeten meegaan met de tijd, bijvoorbeeld in ons aanbod. Ik volg de meest recente trends en ontwikkelingen, maar kijk tevens naar onze concurrenten. Daarnaast halen we feedback en informatie op van onze gasten. Wat gaat goed, wat kan beter, wat missen zij? Richting de toekomst kijken we continu wat haalbaar is. Overigens tevens op andere vlakken, zoals het verduurzamen van het park. Dat zit hem in grote dingen als het laten plaatsen van zonnepanelen, maar ook in het realiseren van een papierloze check-in.”

Brede functie

Iedema – in dienst sinds 2021 – heeft een brede functie, waarbij ze het belangrijk vindt om met haar voeten in de Friese klei te staan. Dit betekent dat ze de helft van de tijd meedraait op de werkvloer. „Ik zit doorgaans twee dagen per week op kantoor. Daar ben ik druk doende met de roosters, planningen, betalingen, contacten

met derde partijen en het activiteitenoverzicht. De rest van de week werk ik met het team op het park.” Dat team bestaat uit twee vaste medewerkers, drie hulpkrachten en drie stagiaires. Omdat het verloop binnen haar team hoog was en de gemiddelde scores van haar afdeling lager lagen dan de gestelde doelen binnen Esonstad, werkte ze gericht aan het binnenhalen van de juiste mensen én werd er vol ingezet op service- en klantgerichtheid. Met succes. „We hebben de wind weer in de zeilen”, aldus Iedema.

‘We hebben laatst nog activiteiten georganiseerd voor een groep van 300 mensen’

Uitbreiding aanbod

De mogelijkheden wat sport en spel betreft is door de jaren heen flink gegroeid in Esonstad. Wat de functie van Iedema extra leuk maakt is dat ze zelf een prominente rol kan spelen in de groei en verbreding van het aanbod. Zo riep ze in 2021 een heuse spooktocht in het leven, die vorig jaar met succes werd herhaald. „De populaire spooktocht staat ook dit jaar weer op de agenda, net als een Sinterklaasfeest. Nieuwe ideeën omarmen ze hier. Die vrijheid past goed bij mij. En het maakt mijn functie divers en aantrekkelijk.” Samen met

haar directe collega's en de collega's op het hoofdkantoor houdt Iedema de ontwikkelingen in de markt goed in de gaten. Zoals al eerder genoemd luisteren ze naar de feedback van bezoekers. In de loop van de tijd gaat er zeker nog één en ander veranderen. „Daarbij kun je denken aan een fraaie glijbaan bij het zwembad en de mogelijke komst van een nieuw activiteiten centrum. Als we vaak dezelfde tips of feedback krijgen van onze klanten, dan gaan we uiteraard kijken wat haalbaar is op korte termijn of in de toekomst.”

Maatwerk

Zowel vriendengroepen, verenigingen, bedrijven als gezinnen en families weten hun weg inmiddels te vinden naar

Hester Iedema is manager Fun & Entertainment bij Landal Esonstad in Anjum.

Esonstad. Dat Bollo de Beer een echte familietrekker is moge duidelijk zijn. Net als bioscoopavonden rondom de film Berend Botje die op het park is gefilmd, samen rondom een kampvuur zitten en bingoën. De echte activiteiten kunnen op het park echter gebruikmaken van pitch & putt golf en voetgolf. Menig familie, vriendengroep of bedrijf gaat vanaf een prachtige locatie de strijd met elkaar aan. Volgens Iedema kan de groep niet groot genoeg zijn. „We kunnen veel aan, waarbij we in staat zijn om maatwerk te leveren. Recentelijk heb-

ben we activiteiten georganiseerd voor een groep van 300 mensen van een bedrijf, inclusief hapjes en drankjes.” Op de slotvraag of er nog ontwikkelingen zijn in het sportaanbod moet Iedema glimlachen. Uiteraard. „Je kunt sinds kort ook archery tag bij ons spelen. Dat is een kruising tussen paintball en trefbal, alleen dan met pijl en boog. Je moet elkaar, uiteraard op een veilige manier, zien te raken. Heel leuk om te doen!” Voor ieder wat wils dus!

Dokkum wil Duitse toerist naar de stad trekken

DOKKUM - Om de beleefwaarde van Dokkum voor Duitse toeristen te vergroten heeft de Stichting Promotie Dokkum samen met Ondernemersvereniging Dokkum een project opgezet: de Duitse toerist naar Dokkum. De eerste actie die daaruit voortgekomen is de gratis vertaalservice.

Hotel de ABDIJ en restaurant De Halve Maan waren de eerste bedrijven die hun menukaart met behulp van deze service hebben laten vertalen in het Duits. „Door onze menukaart in het Duits aan te bieden, hebben we al 80% van de vragen beantwoord”, zegt Theo Kingma van de Halve Maan. De gratis vertaalservice

is voor alle ondernemers in de binnenstad beschikbaar. Ook voor de snelcursus Duits voor iedereen die in de horeca en retail werkt was veel belangstelling.

Hoe spreek je een Duitse toerist netjes aan? Hoe wijs je ze de weg? Hoe geef je ze goede tips voor Dokkum en

de regio in hun eigen taal? Dit waren vragen die aan bod kwamen tijdens de cursus. In het najaar is er een uitgebreidere vervolgcursus. Naast de vertaalservice en taalcursus volgt er nog een online campagne, wordt dokkum.nl naar het Duits vertaald en wordt er een persreis georganiseerd.

Aantal Duitse toeristen drastisch gedaald

Aanleiding voor het project is dat de Duitse toerist een belangrijke bezoeker is voor het toerisme in Dokkum. Hoewel we jaarlijks op veel Duitse toeristen mogen rekenen, is het aantal wel drastisch gedaald sinds 2016. Van 2016 tot 2019 groeide het aantal overnachtingen van Duitse toeristen in Friesland van bijna 993.000 naar bijna 1,3 miljoen. In 2021 waren dat er – door de coronapandemie – nog maar 477.000. Een marketingcampagne moet weer meer Duitse toeristen naar Dokkum trekken én ze hier een gastvrij welkom bieden. Daar varen de toeristische sector, Dokkumer detailhandel en dagrecreatie wel bij. De Duitse bezoeker besteedt namelijk ruim twee keer zoveel (440 euro) dan de Nederlandse toerist (185 euro).

Hotel de ABDIJ heeft de menukaart met behulp van de gratis vertaalservice laten vertalen in het Duits. Foto: Marcel Renou



Verhuur Verkoop Reparatie Onderhoud Schadeherstel

Feddema

Recreatie Service



Voor zorgeloos vakantieplezier!

Uw specialist in

Onderhoud, Reparatie en schadeherstel van
Caravans, Campers (boven en onderbouw) en Aanhangwagens

Tevens levering en montage van
Movers, Luifels, Sateliet en zon energiesystemen



**Altijd Gratis haal
en brengservice!**

Geopend op afspraak van Ma. t/m Za. van 9 tot 21.00
0511-421599 / info@Feddemarecreatieservice.nl
Damwâld / De Westereen

www.FeddemaRecreatieService.nl

DE KRUIDHOF EEN VERRASSEND DAGJE UIT

Leuk
voor jong
en oud!



17 Thematuinen

Prachtige speeltuin

Eten & Drinken

de kruidhof
hortus van fryslân

Buitenpost | www.dekruidhof.nl

Iets te vieren? Een feestje? Activiteitenboerderij Hammerslag

Uw plek voor:

- Boerengolf
- Polsstokspringen
- Handboogschieten
- Rondleidingen
- Diverse buffetten
o.a. barbecue,
koud-warm buffet

Geschikt voor:

- Personeelsfeestjes
- Buurtverenigingen
- Vergaderlocatie
- Verjaardagen
- Familiedagen etc.



Hammerslag Weardebuorsterwei 2 | 9295 LC, Westergeest
tel. 0511-44 54 74 | info@hammerslag.nl | www.hammerslag.nl

Camping & accommodatieverhuur
Zaalverhuur voor feesten & vergaderingen
Tijdelijke woonruimte



Doniawei 95 | 9104 GK Damwald
info@botniahiem.nl | www.botniahiem.nl
06-19030612

Uniek zomerconcert op Dokkumer Nije Silen

DOKKUMER NIJE SILEN - Zaterdagavond 22 juli vindt een uniek concert plaats vinden op Dokkumer Nieuwe Zijlen. Uniek voor de omgeving, omdat nog niet eerder op deze bijzondere locatie een dergelijk evenement heeft plaatsgevonden.

De muzikanten van de Lauwers Fanfare uit Ie/ Ingwierrum willen de bezoekers deze zomeravond laten genieten van de mooiste muziek uit verschillende genres en hen de schoonheid van de locatie en de omgeving laten beleven.

De muziek wordt uitgevoerd vanaf een ponton in het water en het publiek kan ondertussen genieten van de sfeer in dit prachtige Lauwersmeergebied. Zowel voor de uitvoerenden als het publiek wordt het vast een avond om nooit te vergeten.

Kaarten kunt u voor €7,50 per stuk kopen in de voorverkoop via telefoonnummer: 06 36137454 of e-mail: lauwersfanfare@gmail.com, of aan de kassa voor €10 per stuk. (kinderen t/m groep 8 zijn gratis).

Kaarverkoop Hûnewipperrock Rinsumageast weer los

RINSUMAGEAST - De kaartverkoop van Hûnewipperrock is weer begonnen. Het jaarlijkse festival in Rinsumageast vindt dit jaar plaats op 25 en 26 augustus.

Hûnewipperrock is alweer toe aan de twaalfde editie en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een uniek festival. Ook dit jaar is er weer een vette line-up geregeld. Op vrijdag 25 augustus is er een primeur: de enige echte Q-music Foute Party betekent het eerste verkleedfeestje op Hûnewipperrock. De bekende t-shirts natuurlijk daargelaten. Op zaterdag 26 augustus zijn er onder meer optredens van Melrose (bekend van het nummer 'O') en Highway to Rosie. Deze AC/DC-tribute band is nauwelijks te onderscheiden van de echte en is na een daverend optreden vorig jaar meteen weer geboekt. Op veelvuldig verzoek is het gratis matinee ook weer terug op zaterdag 26 augustus. Dan zijn er natuurlijk speeltoestellen voor kinderen, zodat ouders ongestoord bier kunnen drinken.

Kijk op de Facebook- en Instagrampagina voor de volledige line-up en actuele informatie. Houd deze pagina's ook in de gaten voor het bestellen van merchandise zoals de t-shirts en de exclusieve Hûnewipperrokken. Kaarten zijn te bestellen via www.hunewipperrock.nl



Expo en Seedykstermerk bij museum 't Fiskershúske

MODDERGAT - Op zaterdag 15 juli is de expositie 'Aquarellen van Sjoerd Jousma' gratis te bezoeken in museum 't Fiskershúske in Moddergat. Op deze dag is Sjoerd zelf aanwezig en zal vertellen over zijn werk en de onderwerpen van de schilderijen. Ontmoet de kunstenaar en zijn werk.

Deze zaterdag is op het terrein van het museum de 'Seedykstermerk'. Met ruim 20 kramen en leuke activiteiten belooft het een gezellige dag te worden. Het museum is deze dag gesloten, behalve dus de expo-

sitieruimte waar de aquarellen van Sjoerd te zien zijn.

Meer informatie over 15 juli is te vinden op www.museummoddergat.nl

Expositie 'Stijlvol wonen jaren '30' in Schierstins

FEANWÂLDEN - Het echtpaar Verduijn uit Oentsjerk kijkt de komende twee maanden uit op een behoorlijk kale woonkamer. Alle Amsterdamse School-meubels en accessoires staan dan te pronk in de Schierstins, samen met onder andere een Bruijnzeel-keuken uit 1937. Deze expositie kan gecombineerd worden met 'Schamel wonen' in de wâldhúskes van De Sûkereij in Damwâld, met een combikaart.

Herman Verduijn heeft al driemaal een verzameling tentoongesteld in De Schierstins. Maar deze keer gaat het niet om een zelf aangelegde collectie, maar om de uitzet van zijn ouders. Die kochten in 1931 de meubels en accessoires in de stijl van de Amsterdamse School. Het gaat om 2 fauteuils, een eethoek, dressoir, theekastje, bijzettafeltjes en een serveerwagentje.

Daaromheen zijn prachtige accessoires te zien: siervazen van Fons Decker, een vrouwenbeeld van Amp Smit, oranje Art Deco-beelden van Chris van der Hoef, een bronzen klok van C.J. Gellings, cactuspotten van een ontwerp van Coupier, enzovoorts. De ouders van Verduijn hadden ook gevoel voor muziek: een banjo en een saxofoon uit die tijd sieren de expositie en er is jazz uit de jaren '30 te horen.

Bruynzeel keuken

Een woninginterieur is niet compleet zonder keuken. Een originele Bruy-

nzeel-keuken – in 1937 ontworpen door graficus Piet Zwart – staat ook in de Schierstins, waarvan de eigenaar in Ryptsjerk woont. Een film hierover geeft extra informatie. De kunstzinnige interieurwinkel Holder uit Gytjerk levert vier stoelen. Aan de wand hangen posters van de kinderpostzegelacties van oprichtingsjaar 1924 tot circa 1940.

In de Schierstins zijn de bezoekers ook in de gelegenheid een kijkje te nemen bij de vaste expositie 'Het Laatste Friese Torenkasteel' en de naar de landelijk bekende schrijver genoemde Theun de Vrieskeamer.

De zomerexpositie 'Stijlvol wonen in de jaren '30' is van 4 juli tot en met 3 september te bewonderen, dinsdags tot en met zondags van 13.30-17.00 uur. Herman Verduijn zelf hoopt zaterdags en zondags uitleg te geven. De Sûkereij heeft dezelfde openingstijden.



Herstart Avond4Daagse in De Westereen

DE WESTEREEN - Na een aantal jaren geen Avond4Daagse te hebben gehouden ziet het er weer positief uit. Er zijn een aantal jonge vrijwilligers bereid om de schouders eronder te zetten, terwijl ook de beide scholen

weer actief meewerken. Dit nieuwe team moet wel worden ingewerkt. Vandaar dat realisatie van de Vierdaagse in mei/juni nog niet haalbaar was. Daarom is gekozen voor de eerste week van september: van 4 tot en

met 7 september kan er weer vanuit Brughelencamp worden gestart. Om het overzichtelijk te houden is het dit jaar alleen mogelijk om de afstand van 5 kilometer af te leggen. Volgend jaar gaat de Avond4Daagse er weer voluit tegen aan. Nadere informatie volgt via sociale media. Meer informatie: Tjipke Postma, Tjipkep@hotmail.com

Rondleidingen door historisch Ferwert

FERWERT - Op de zaterdagen 15 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 september is het weer mogelijk een rondleiding te volgen door de prachtige historische kern van Ferwert. Een groep van vijf enthousiaste vrijwilligers zal bij toerbeurt eens in de twee weken - op zaterdagmiddag - een rondleiding van circa 1 uur verzorgen op en rondom het Vrijhof voor zowel toeristen, dorpsbewoners als andere belangstellenden.

De gidsen weten veel over de geschiedenis van het dorp maar vertellen ook boeiende verhalen en leuke anekdotes. Zij wachten deelnemers om 14.00 uur op bij het poortje op het Vrijhof. De data vallen, niet toevallig, samen met 'Tsjerkepaad'. Meestal eindigt de rondleiding in de Sint Martinuskerk en kan de toren worden beklommen.

Opgave vooraf is niet nodig en de deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor groepen is het ook mogelijk om op afspraak een rondleiding te reserve-

ren op een andere datum en tijd via: dorpsgidsferwert@gmail.com.

Kunst in de kerk

Op de genoemde zaterdagen worden er in de Sint Martinuskerk onder de noemer Kunst in de Kerk eveneens exposities van diverse kunstenaars gehouden. De tijden hiervan zijn 10.00 tot en met 17.00 uur. Kortom: deze zomer is er volop te beleven in Ferwert.

Meer informatie: www.ferwertonline.nl



Lokale producten met een goed verhaal op Twirre Streekmarkten

DOKKUM - De reis die veel producten afleggen om bij de consument te komen kan veel korter en hoeft over lang niet zoveel schijven te gaan wanneer je zelf koopt bij lokale producenten. Om die reden organiseert Twirre voor het derde jaar op rij een reeks streekmarkten in Dokkum met als afsluiting op 2 september een pop-up Twirre Streekmarkt bij Theaterkerk Nes.

Naast Moai mei bloemen hebben ook Kaasboerderij de Marlannen, imkerij Hof van Ee, Biostijl, Admirals bierbrouwerij, Christiaan Groen met versgebakken schar en Jannumer Kaas al hun deelname aan deze editie toegezegd. Ook is er aandacht voor het zonnebloemlint van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Bijzonder aan de Twirre Streekmarkt is dat deze is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Bij een bijeenkomst van Twirre werd de vraag opgeworpen of het mogelijk was

om een centraal punt te realiseren waar lokale producten verkocht zouden kunnen worden. Hieruit is de Twirre Streekmarkt ontstaan. Eerdere edities werden steeds door ruim duizend mensen bezocht.

De Twirre Streekmarkten vinden plaats op 29 juli, 26 augustus op de Zijl in Dokkum en op 2 september bij Theaterkerk Nes. Wie belangstelling heeft om als standhouder op de streekmarkt te staan kan zich aanmelden via marktmeester Marije Kinderman (marije@twirre.frl)



Hallo vakantiegeganger

Lever deze advertentie in
en ontvang een vers stokbrood
gratis!



**Fijne
vakantie!**

**Alles
voor de
BBQ!**



Scoutingkermis bij De Granaet

DOKKUM - Op zaterdag 15 juli van 13.00 tot 16.00 uur organiseert scoutinggroep De Granaet in Dokkum de jaarlijkse scoutingkermis. Er zijn allerhande leuke en uitdagende activiteiten om aan mee te doen. Zoals: vlotvaren, klimmen, van een kabelbaan roetsjen, een badeendjesrace, blikschieten en een heuse stormbaan. Alle jeugd vanaf vijf jaar is welkom om mee te doen. Ook zijn natuurlijk alle vriendjes en vriendinnetjes welkom. Net als ouders en pake's en beppe's.

Op dit moment heeft de scoutinggroep uit Dokkum 280 leden. Vanaf 5 jaar is iedereen welkom om een keer mee te draaien. Sowieso is het bijwonen van

de eerste vier opkomsten bij alle spel-takken gratis en zonder verplichting.

www.scoutingdokkum.nl

Bonifatiusbeurs 2023 voor Klaas Jacob Dijkstra en Bram de Vries

RINSUMAGEAST/HALLUM - Klaas Jacob Dijkstra en Bram de Vries hebben van burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast-Fryslân de Bonifatiusbeurs 2023 gekregen. Elk jaar ontvangen twee oud-leerlingen van middelbare scholen in Noardeast-Fryslân die studeren aan Nederlandse universiteiten of hogescholen een studiebeurs voor het volgen van een internationale academische zomerstudie in Fulda. Dit is de Duitse partnerstad van Dokkum.

Klaas Jacob Dijkstra uit Rinsumageast is student Social Work aan NHL-Stenden te Leeuwarden. Bram de Vries uit Hallum volgt aan NHL Stenden de studie International Hospitality Management. De twee studenten maken in Fulda deel uit van een gezelschap van vijftig studenten uit zo'n vijftien landen. De studiebeurs is mogelijk gemaakt door de stad Fulda en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het promoten en mogelijk maken van internationale ontmoetingen tussen jongeren is voor Fulda en de deelstaat Hessen waar zij deel van uitmaakt, een belangrijke opdracht. Door haar strategische ligging nabij de voormalige Oost-Duitse grens is de oorlogsdreiging tijdens de periode van de Koude Oorlog zeer voelbaar geweest in Fulda.

Fulda en de deelstaat Hessen kijken vanuit deze geschiedenis verzoenend vooruit. Deze ontmoeting tussen jonge mensen en samen intensief optrekken leidt tot waardevolle internationale verbindingen over de hele wereld. Jongeren uit andere landen krijgen een gezicht en nemen elk een verhaal mee waarmee uiteindelijk ieders horizon wordt verbreed.

De Bonifatiusbeurs 2023 is in het stadhuis van Dokkum uitgereikt door burgemeester Kramer, in aanwezigheid van de leden van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda die voor de gemeente Noardeast-Fryslân de contacten met Fulda verzorgen.

Bram de Vries uit Hallum en Klaas Jacob Dijkstra uit Rinsumageast gaan een internationale academische zomerstudie volgen in Fulda. Foto: Marit Anker



Skeelervereniging IDS 'springplank' naar nationaal succes

DE WESTEREEN - De rijders van skeelervereniging IDS uit De Westereen - die tevens deel uitmaken van Gewest Fryslân - hebben tijdens het NK Inline in Heerde uitzonderlijk goed gepresteerd.

Janna Wietske van der Ende behaalde 6 gouden medailles, Lana Schiphof 1 gouden, 1 zilveren en 2 bronzen medailles, Neelstje de Boer 1 gouden medaille, Kailey van der Veen 3 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles, Lars Dijk 1 zilveren

en 1 bronzen medaille, Yanouk Zijlstra 1 zilveren en 1 bronzen medaille, Steyn Wagenaar 2 zilveren medailles, Robin Metz 1 zilveren en 3 bronzen medailles, Elbrich Nicolay 1 gouden medaille en Jelmar Hempenius 1 gouden medaille.



'IDS-rijders tonen veerkracht' Bijzonder is het dat twee van deze rijders, Neelstje de Boer en Lars Dijk, geen optimale aanloop naar het skeelersseizoen kenden. Beide rijders zaten afgelopen winter met hun



been in het gips. De blessure zelf was al geen pretje, laat staan zien dat de concurrentie door bleef trainen, sterker werd. Op de begrijpelijke 'dipjes' na, hebben Neelstje en Lars de moed niet opgegeven en het trainen

richting het voorjaar weer opgepakt. Het om kunnen gaan met tegenslagen heeft in Heerde tot de volgende mooie prestaties geleid: Neelstje goud op de Relay, Lars zilver op de Relay en brons op de One Lap.

Psalmzangavond met bovenstem

Grote Kerk te Dokkum

22 juli 2023
19.30

250 jaar
1773

'nieuwe'
Psalmberijming

Martin Mans

Bariton solist:
Karel Bogerd

Woensdag 19 juli 2023 is het precies 250 jaar geleden dat de Staten-Generaal de 'nieuwe' psalmberijming heeft aangenomen en vastgesteld. Om dit feit te gedenken zal op DV zaterdag 22 juli een psalmzangavond gehouden worden in de Grote Kerk van Dokkum. De leiding deze avond is in handen van **Ds. K.H. Bogerd** en achter de klavieren zit de bij velen welbekende organist **Martin Mans**. Daarnaast zal Ds. Bogerd ook zijn bijdrage leveren aan het programma als **bariton solist**. De psalmen worden natuurlijk in de **berijming van 1773** gezongen waarvan een groot deel met **bovenstem** door de inbreng van **Bovenstemgroep HHG Wälterswäld**. De avond begint om **19.30u** (kerkdeuren zijn open vanaf 19.00u) en de **toegang is gratis**.

Allen van harte welkom!

Femke Postma uit Feanwâlden sluit acro carrière af met een vierde prijs

FEANWÂLDEN/SURHUISTERVEEN - Namens gymnastiekvereniging WSBF uit Surhuisterveen hadden zes teams zich geplaatst voor het NK Acro in Rotterdam voor de niveaus D+ en C. Het C senioren duo Femke Postma (Feanwâlden) en Else Brink lieten twee strakke oefeningen zien en sloten hiermee het wedstrijdseizoen af met een vierde plaats. Dit laat zien dat zij bij de top van hun categorie behoren.



In de ochtend kwamen de D+ teams in actie. D+ duo Marith Terpstra en Eline Mulder werden na twee oefeningen vierde in hun categorie. Het D+ trio Aniek Braam, Hilse van der Woude en Esmee Rijpstra lie-

Else Brink en Femke Postma lieten tijdens het Nederlands Kampioenschap Acro zien dat ze bij de top van hun categorie behoren.

ten twee mooie oefeningen zien en mochten uiteindelijk de zilveren medaille in ontvangst nemen.

In de middag mochten de C teams hun oefeningen laten zien. C junioren trio Jannie de Beer, Marrit Posthumus en Marit Kuipers wist twee strakke oefeningen aan de jury te tonen en behaalde daarmee een mooie derde prijs. Tot slot sloot het C senioren trio Elina Sipma, Femke Kooistra en Melissa Kraak hun succesvolle seizoen goed af met twee mooie oefeningen en een zilveren medaille.

Helaas kon het team Marrit Heegstra, Anouck Hofstede en Lisa Mulder niet meedoen aan de wedstrijd in verband met een vervelende blessure.

Ytsje Feddema over haar laatste bezoek aan Albanië 'Wat zou het een feest zijn als meer huizen kunnen worden opgeknapt'

DOKKUM/RAARD - Ytsje Feddema, lid van het Albanië comité Dokkum-Raard vloog dertig jaar geleden voor het eerst naar Albanië. Ook dit jaar bezocht ze het armoedige land. De beelden heeft ze nog vers op het netvlies. „Dit jaar hebben we weer heel wat gezien en beleefd”, aldus Ytsje Feddema.

Dit jaar gingen de Friezen samen met het Albanië comité uit Huizen (Noord-Holland) naar het land waar door de jaren heen inmiddels veel veranderd en verbeterd is. „Toch is er nog veel armoede”, vertelt Ytsje. „Vooral in de bergdorpen is er veel nood. Arme gezinnen, oude mensen en geen bejaardenhuizen. Wanneer je ziet waar ze leven en in welke armoedige huizen ze wonen breekt je hart in meerdere stukken. Het liefst wil je iedereen zo snel mogelijk helpen.”

Het Albanië comité ging ook langs het kindertehuis, waar ze zich al jaren voor inzetten. „In de bergdorpen helpen we gezinnen door onder andere nieuwe dakbedekking op de huisjes te plaat-

sen en van binnen de muren opnieuw te schilderen. Als het geld er is wordt er ook een wc, douche en/of een nieuw keukenblok geplaatst. Daarnaast brengen wij voedselpakketten rond bij gezinnen die het moeilijk hebben.”



Steunen kan via een gift aan het Albanië comité Dokkum-Raard via NL 70 RABO 0346198585 t.b.v. Huisjes opknappen.



WIJBENGA

bestrating

VOOR ALLE SOORTEN BESTRATING!

📞 0636197528 | 0625163364
 @ info@wjbenga-bestrating.nl
 🌐 www.wjbenga-bestrating.nl

📍 @wjbengabestrating
 📍 De Westereen



DEKA HOUTBOUW
 garages - bergingen - tuinhuisjes
 ☎ 0511 - 44 30 20 / 06 - 36 56 10 50

Bjirkewei 13, 9287 LA
 Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl



NIEUWBOUW VERBOUW ONDERHOUD

 **Y. van der Heide**
timmerwerken

☎ 06-14391488



FISH & FOOD

Verse huisgemaakte friet!

Kom eten in ons gezellige restaurant of op ons terras!



Ljurkstrjitte 45 | 9271CR | De Westereen
 | Winkelcentrum De Westereen

new incept

15 juli opening en open huis.

Voel je welkom tussen 16:00 en 20:00 uur

BEAUTY BEGINS THE MOMENT YOU DECIDE TO BE YOURSELF

PERSONLIJKE BEGELEIDING

- VOOR DIEPGAANDE VERWERKING VAN TRAUMA
- DEPRESSIE EN BURN OUT KLACHTEN
- LOSKOMEN VAN NEGATIEVE GEDACHTEN, PATRONEN EN OVERTUIGINGEN
- VOOR HET ONTWIKKELEN VAN BEWUSTZIJN EN PERSONLIJKE GROEI
- HET HELEN VAN JEZELF, JE FAMILIELIJN EN DE COLLECTIEVE PIJN

Angré Brink | Skoallestrjitte 1, De Westereen | 06 - 536 74 809 | angre67@hotmail.com



Gebroeders Tadema van skûtsje Eastermar

'We moeten ons DNA niet verloochenen'

TWIZEL/KOOTSTERTILLE - De gebroeders Geale (45) en Douwe (43) Tadema uit Kootstertille en Twizel zijn al vanaf het begin bij het skûtsje van Eastermar betrokken. „Als jongens stonden wij vroeger al langs de kant te kijken naar het skûtsjesilen. Magisch vond ik dat. Niet alleen het zeilen, de strijd en de prachtige schepen, maar ook de tradities, folklore en de verhalen erachter.“

Tekst: Klasina van der Werf

De broers groeiden op tussen Twizel en Kootstertille, vlakbij Eastermar. „Onze ouders hadden een motorboot en daar gingen we 's zomers altijd mee op vakantie”, vertelt Geale. Steevast gingen de jongens dan bij het skûtsjesilen kijken. Heit was bemanningslid op skûtsje de Engelina Smeltekop uit Earnewâld.

Dertien en vijftien jaar waren Douwe en Geale toen ze zelf bemanningslid werden op de Ut & Thus.

„Vol overgave, zoals we dat gewend zijn in de Wâlden. Als we iets doen, doen we het goed.” Maar liefst negen jaar zeilden ze op dit skûtsje in alle klassen en jarenlang maakten ze daarnaast ook nog deel uit van de bemanning van het Grouster skûtsje die in de SKS meevaart. „We komen namelijk uit een schippersfamilie, van onze mem haar kant.”

Meezeilen in de top

In 2007 heeft de familie Tadema een eigen skûtsje gekocht, 'it doarp Eastermar' genaamd, die ze samen met de stichting 'it Eastermarder Skûtsje', sponsoren, donateurs en vrijwilligers in de vaart houden. De broers hebben altijd samen gezeild op dit skûtsje, Geale als schipper en Douwe als adviseur.

Heit Hendrik Tadema zeilt ook nog altijd mee. In het begin waren velen kritisch over het skûtsje van Eastermar. 'Als ze ooit de B-klasse halen dan mogen ze tevreden zijn', zo werd gesteld.

In het eerste jaar promoveerden de Tadema's meteen naar de B-klasse en van de B-klasse gingen ze naar de A. „Alleen het eerste jaar in de A-klasse ging het niet goed. Maar het jaar

erna zijn we meteen weer gepromoveerd en sindsdien zeilen we altijd mee in de top van de hoogste klasse van de IFKS”, zegt Douwe. Zijn broer voegt eraan toe: „Om goed te kunnen zeilen zijn

drie dingen belangrijk: het schip, het materiaal en de bemanning.”

Kracht van Eastermar

De bemanning van het skûtsje van Eastermar is door de jaren heen vrij stabiel gebleven. „Toen we begonnen waren de meesten nog vrijgezel. Nu hebben velen van ons kinderen. Het is daarom belangrijk om aan het begin van het seizoen duidelijke afspraken te maken qua planning. En we proberen de kinderen erbij te betrekken. Zij kijken net als ons nu alweer uit naar de wedstrijden. Dat is tegelijkertijd onze vakantie.”

Het skûtsje van Eastermar is al vaak vierde geworden. „Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Vorig jaar konden we zelfs op de laatste dag nog kampioen worden. Ook dit jaar kan het nog alle kanten op. Eén ding staat vast, als we kampioen worden, zoals in 2018, dan hangt de vlag in Eastermar aan de toren.” Wat de kracht is van het skûtsje van Eastermar? Geale: „We komen uit een streek waar mensen gewend

zijn om hard te werken. We moeten ons DNA niet verloochenen.” Volgens de schipper zal Eastermar het zeilen nooit verliezen vanwege de bemanning. „We zijn een hechte open groep en hebben inmiddels veel ervaring opgedaan.” Daarnaast worden we jaarlijks gesteund door de vele Eastermarder supporters. Douwe voegt er aan toe dat ze graag de randjes opzoeken. „Zonder dat het ons de kop gaat kosten.”

Doutzen Kroes

Bijzonder is dat één van de sponsoren vanaf het begin topmodel Doutzen Kroes is. „We zijn blij met haar als sponsor en als beschermvrouwe,

net zoals we blij zijn met al onze sponsoren”, zegt Geale.

Douwe stelt dat Doutzen in het begin nog weleens wedstrijden meezeilde. „We kregen daar zelfs eens een vraag over van Omrop Fryslân. De verslaggever vroeg vanaf een bootje of zij weleens meezeilde. Ze hadden niet in de gaten dat ze op dat moment op het dek stond, in dezelfde kleren als ons en met een pet op.”

Het mooie van het skûtsje van Eastermar is dat er een breed draagvlak voor is. Er staat dan ook altijd veel publiek uit Eastermar langs de kant tijdens de wedstrijden van de IFKS. Douwe: „Dat maakt het voor ons ook leuker, want het is mooier om te sporten in een 'vol stadion'.” Ondertussen kijken de broers ook naar de toekomst. „We vinden het belangrijk om het skûtsje ook op de langere termijn in de vaart te houden. We worden allemaal steeds ouder en het moet na ons niet stoppen. Daarom is de verbinding met de jeugd ook zo belangrijk.”

Over vijf jaar zijn hun eigen kinderen ongeveer net zo oud als toen Geale en Douwe zelf begonnen. Dus wie weet zeilen ze dan wel mee. Ze hebben er in elk geval interesse voor en zijn trots op hun heit. Geale lacht: „Onze dochter is nu al bezig met een spandoek voor de wedstrijden in augustus.”

ThomasVaer Fotografie





De Flexibele Makelaar

funda

WaldNet

NWWI

vastgoedcert
gecertificeerd

KijkMijnHuis



NR. 1 VAN NEDERLAND!

Onafhankelijk Nationaal Makelaars Onderzoek
Beste makelaarwebsite (3.518 onderzochte websites)



ACTIE

GRATIS

WEGENS SUCCES VERLENGD!

PROEF VERKOPEN



DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA'S:

- ✓ GEEN OPSTARTKOSTEN
- ✓ GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
- ✓ GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
- ✓ LUXEPAKKET OP FUNDA
- ✓ PROFESSIONELE WONINGFOTOGRAFIE
- ✓ 360° FOTOGRAFIE
- ✓ PROFESSIONELE WONINGVIDEO
- ✓ GRATIS IN O.A. DEZE KRANT
- ✓ EN VEEL MEER...

GEEN VERKOOP, GEEN KOSTEN (NO CURE, NO PAY)



De volgende woningen gingen u onlangs voor:



Kollumersweach
Spoarbuorren Súd 18
Vraagprijs: € 395.000 k.k.



Sebaldeburen
Westerzand 5
Vraagprijs: € 695.000 k.k.



Surhuisterveen
Feike Wybrensstrijtte 13
Vraagprijs: € 535.000 k.k.



Surhuizum
It Noard 23
VERKOCHT



Ingewierrum
Bûtendykswei 24
Vraagprijs: € 225.000 k.k.



Tolbert
Leuringslaan 1
Vraagprijs: € 419.000 k.k.



Gytsjerk
Waling Dykstrastrijtte 71
Vraagprijs: € 225.000 k.k.



Harkema
Warmoltsstrijtte 55 a
VERKOCHT



Boelenslaan
Alde Galeien 6
Vraagprijs: € 475.000 k.k.



Kootstertille
Casimirstrijtte 9
Vraagprijs: € 247.500 k.k.



Surhuisterveen
Johan ter Schoelweg 1
VERKOCHT



Drachten
Theo van Doesburgstraat 44
Vraagprijs: € 335.000 k.k.



Drogeham
De Buorren 54
Vraagprijs: € 259.000 k.k.



Westergeest
Bareld Bijmastrijtte 1
Vraagprijs: € 425.000 k.k.



UW HUIS HIER?
Neem contact met ons op.
0512 - 369 122



Surhuisterveen
Gedempte Vaart 49
Vraagprijs: € 419.000 k.k.



UW HUIS HIER?
Neem contact met ons op.
0512 - 369 122



Kootstertille
Sinnablom-strijtte 8
Vraagprijs: € 450.000 k.k.



Surhuisterveen
Zwitserlaan 5
VERKOCHT



Sumar
Joute van der Meerweg 7
Vraagprijs: € 975.000 k.k.

Neem nu contact op voor
een gratis waardebeoordeling
Telefoon 0512 - 369 122

De Flexibele Makelaar

www.flexibele-makelaar.nl

NVM vestiging Friesland: Surhuisterveen, Jan Binneslaan 2a
NVM vestiging Groningen: Grootegast, Hoofdstraat 116